



Riddare Templet Wästmannias
MEDLEMSBLAD

Årg. 47

Hemsida: www.tempelriddareorden.se
Facebook: RT WÄSTMANNIA

Nr 1–2023



MÄSTAREBREV



Käre Vän och Broder!

Ett nytt verksamhetsår har börjat och när jag ser ut genom fönstret verkar det som våren har kommit fast vi är mitt i vintern.

Ett IG-möte med installation har vi bakom oss och ni är alla välkomna till IG-mötet med Årsredovisning den 15/2.

Av verksamhetsberättelsen framgår att vårt medlemsantal är ständigt sjunkande och uppgår i dag till 40 bröder. Det gör att templets kassa börjar sina. Rekrytering av nya medlemmar är av högsta vikt. Stormästarrådet kommer att ha sitt möte i Västerås 11/2 och vårt Mästare råd ska då träffa dem för att diskutera Templets framtid.

På Tempel Riddare Ordens Facebooksida kan man finna mycket om vad som timar i andra Tempel. För några år sedan kunde man läsa nedanstående inlägg av förre storkaplanen Magnus Wihlborg som jag än en gång vill dela med er:

KÄNN DIG SJÄLV

Sedan tidernas begynnelse har människan sökt svaren på livets stora frågor: "Vem är jag?", "Varifrån kommer jag?" och "Vart är jag på väg?". För det är något av människans signum att försöka få ihop personlig identitet och mening i tillvaron.

En blick upp mot himlen säger att människan är intet, bara lite stjärnstoft i ett oändligt universum. Men en blick i spegeln låter oss ana något mer, en unik skapelse formad av tillvarons innersta mening. Dock finns det ett dolt djup bakom det yttre, okänt kanske till och med för oss själva.

På antikens Apollontempel i Delfi fanns några deviser, bland annat den berömda vishetsregeln – Känn dig själv. Det var en djupt rotad sanning att människan i sökandet efter sig själv, bör förstå och se sina gränser. En viktig nyckel i självkänedom innebär därför ödmjukhet.

Våra handlingar är ju ett komplex av motiv, medvetna eller omedvetna. Ett steg i rätt riktning är att i denna anda vara medveten om mänsklig ofullkomlighet. Skriften säger: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag".

Det är bara i relation med andra som vi lär känna oss själva. Inte så att vi ska söka sanningen utanför oss själva – att jämföra sig med andra är en fallgrop. Men i umgänget med andra kan vi upptäcka och utveckla vår inre karaktär, bli medveten om våra egna brister och styrkor.

Självkänedom är att förstå sin personlighet och motivation, sina vanor, behov och handlingsmönster. Större självinsikt och ökad självkänedom hjälper oss att förstå hur vi reagerar på bekräftelse och framgång jämfört med kritik och motgång.

Identitet formas under hela livet utifrån det vi kan och inte kan påverka. Vår identitet skapas genom de erfarenheter och intryck vi fått i mötet med andra, genom hur vi förhåller oss till och reagerar på vår omvärlds handlingar.

Känn dig själv – är en maning att öppna upp för och att ta vara på de krafter som kan förändra, att på ödmjukhetens stabila grund utvecklas och ta ansvar för sina handlingar.

Till sist vill jag uppmana er mina bröder som har grad 9 eller högre att delta vid STICG-mötet den 11:e mars i Stamhuset då broder Roger ska "uppgraderas".

Väl mött, mina Bröder och med önskan om FSV.

Sten-Bertil Jakobson

BESÖK

Kära bröder besök vårt Tempel så ofta du kan. Just **DU** är viktig för vårt fortsatta arbete i Templet. För att genomföra våra möten enligt fastställda ritualer så behövs både ämbets- och tjänstemän. Det finns just nu vakanser på tjänstemän, om du tycker det är ett uppdrag som skulle passa dig meddela oss gärna.

ATT VARA I HATTEN

Hatten ofta storbrättad till skydd för sol och regn, är vandrarens symbol. Psaltaren tecknar bilden av hatten som skydd mot ondska och mörker. "Solen ska inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten" Hatten är en utmärkt symbol för Guds beskydd under din vandring.

Hatten är också en tänkarhatt, filosofens huvudbonad. Vi som läst Kalle Anka och där fått stifta bekantskap med Oppfinnar-Jocke vet ju att även han har en tänkarhatt annars får han inget gjort. Låt vara att han också har en liten medhjälpare i form av en vandrande glödlampa.

Vandraren är fri att tänka och reflektera över livets gåtor. En existencialist som får tänka på de existentiella frågorna. Därför är det bra för en vandrare "att vara i hatten"

Hatten tar man av sig vid rastplatsen. Därför är den också en bild av den reservationslösa vilan, att ligga raklång i slänten med hatten över huvudet. framkallar bilden av forna tiders luffare, att bara vara, bara vila i hägnet av den goda lättjan, i den produktiva improduktiviteten.

Att bekymmerslöst överlämna kropp och själ åt den Gud som "för mig till gröna ängar där jag finner ro". Välsignade rastplatser. En parkbänk, en gräsplätt, en kyrka eller en berghäll. Världen är full av viloställen. Det gäller bara att upptäcka dem

Royt Carlson



BARN SKRIVER TILL GUD



MEDLEMSAVGIFTER 2023

Bröder!

Har ni glömt betala medlemsavgiften för 2023?

Ni har tidigare blivit informerade om att betala enligt följande
Kr 1.000.- i januari eller
Kr 500.- i januari och juli eller
Kr 250.- i januari, april, juli och oktober

I nuläget har endast 14 bröder av 40 betalt avgift i januari.
Templet behöver din avgift. Vänligen betala snarast möjligt!
SKM



MÖTESORDNING FÖR ÅR 2023

Mötestid kl. 18:30 om inte annat anges

Onsd.	15/2	Årsmöte
Lörd.	11/3	STICG samling kl 11.30 i Stamhuset Concordia
Sön	12/3	HTG samling kl 11.30 i Stamhuset Concordia
Onsd.	15/3	RG
Onsd.	19/4	IG



RT Wästmannias Medlemsblad

Termometergatan 2, 72350 Västerås

Redaktion e-post

Roger Karlsson rogersbkarlsson@telia.com

Sten-Bertil Jakobson sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se

Preliminär utgivningsplan

Nr	Manus senast	Utkommer vecka
2/23	9 april	16
3/23	6 augusti	33
4/23	29 oktober	44