



Foto: Nils-Gunnar Belin

Bangolf i Rommehed. RT Ariels höstutflykt. Reidar Grønnestad koncentrerar sig beskådade av Lars-Erik och Lena Måg, hustrun Ansa och Anna Pollack

Bangolf blev årets sista aktivitet

I augusti fick vi klartecken att köra igång aktiviteter på IG-nivå. Det blev ett IG den 20 augusti efter vilket vi fick skäll för att 10 av 12 deltagare varit över 70 år. Vi valde då att bara

köra vår Höstutflykt till Romme den 29 augusti för att spela bangolf - och sedan pausade vi verksamheten för resten av året. Detta på direkt uppmaning av vårt Stortempel.

Innehåll

Sidan 2

Den ljusnande framtid är vår

Sidan 3

Mästareråd 2021

Sidan 4-5

Vi minns våra bröder

Sidan 6

Rapport från Mästarerådet

Sidan 7

Aktuellt i medlemskåren

Sidan 8

Sammankomster för RT Ariel

Den ljusnande framtid är vår...

Bara dystert! Så känns detta Coronaår på något sätt. Men jag tänker inte sitta här och gräva ner mig i tråkigheter.

Nej, nu tittar vi framåt. Mot det nya året. Mot 2021. Och hoppas att det ska bli ett roligare och bättre år än 2020. Inte bara för Tempelriddare och Tempelbyggare utan för alla människor i hela världen.

Det finns en risk att det nya året börjar på samma sätt som det gamla! Det vill jag inte sticka under stolen med. Mycket tyder på att den andra vågen av Coronasmittan kan bli lika långvarig som den första. Visserligen gäller de nya riktlinjer Dalarna fått från FHM (Folkhälsomyndigheten) bara fram till 10 december. Men risken för förlängning är stor.

Vi har dock i vår planering för det kommande året följt Högsta Templets rekommendation och planerat verksamheten för hela året. Mötesschemat och matrikeln medföljer detta nummer av Mästarebrevet. Men räkna med att det kan komma att bli något möte inställt i varje fall i årets början.



Något riktigt valmöte har vi ju inte heller haft i höst. I princip har därför förra årets Mästareråd fått förlängt mandat även för 2021. Dock med ett undantag: Kaplanen Emil Gregori har drabbats av sjukdom och vill inte kvarstå. Så den platsen i Mästarerådet står i dag tom, då vi inte lyckats få någon annan att vilja ta på sig den rollen.

Jag uppskattar Emil och erhört mycket och har haft ett otroligt gott samarbete med honom under åren jag fått sitta som Mästare. Men jag hoppas och tror att Emil ska bli frisk igen och att vi kommer att få se honom på våra möten när verksamheten kommer igång igen!

En av årets höjdpunkter brukar Sommarutflykten vara. Den anordnas ju numera gemensamt mellan Zon TUW:s tempel. I sommar är det fyra år sedan vi arrangerade

senast, så det lär bli vår tur att bjuda in. Något möte i Zonen för att besluta detta har dock ännu inte skett - även där har det varit Coronastopp.

2021 kan vi förhoppningsvis köra igång vår verksamhet igen. Till att börja med lär det bli med diverse begränsningar, men förhoppningsvis blir det ingen tredje våg av Corona när vaccinet har tagits fram. Det öppnar då möjligheten att vi får ha receptioner igen. De som tappat ett år på grund av Coronan kommer att kunna få dispens att ta flera grader för att komma ikapp.

Nya bröder och systrar har vi stort behov av framöver. Så vet Du någon som är intresserad av våra organisationer så tipsa oss i Mästarerådet om det. Vore skönt att kunna få nya "Stridskamrater".

Slutligen vill jag som vanligt i årets sista nummer av Mästarebrevet tillönska Er alla

En God Jul och
Ett Gott Nytt År
Lars-Erik Måg, M

Val av Mästareråd

Den av Mästarerådet utsedda valnämnden för valet av Riddare Templet Ariels Mästareråd för verksamhetsåret 2021 föreslår följande bröder:

Till Mästare	Broder	Lars-Erik Måg	(omval)
Till Mästareråd	Bröderna	Nils-Gunnar Belin	(omval)
		Kurt Björnstad	(omval)
		Harald Gabrielsen	(omval)
		Bo Lind	(omval)
		Peter Romin	(omval)

Valnämnden har trots många försök inte kunnat hitta någon ersättare för Templets Kaplan broder Emil Gregori som frånsagt sig omval, varför vi anser oss nödsakade att lämna denna plats vakant.

Till revisor för åren 2021 och 2022 föreslås broder Mats Hellsten.
(Broder Ola Spegel är tidigare vald för åren 2020 och 2021).

Till revisorssuppleanter för år 2021 föreslås bröderna Bengt Eriksson och Karl V Gustavsson.

Sven Eriksson Karl V Gustavsson Mats Hellsten Göran Ömberg

Om bröderna har några synpunkter på förslaget så ska de lämnas in senast 1 december, skriftligt eller via mail till Templets revisorer, adress:

Karl V Gustavsson
Björkvägen 13
771 41 LUDVIKA
karl.v.gustavsson@bahnhof.se



Nio bröder som hört tolvslaget ljuda under året

På grund av Coronaläget fick vi ställa in verksamheten under hösten. Det innebär också att vi inte har kunnat hålla någon Minneshögtid för de nio bröder som avlidit under de senaste tolv månaderna. Så nu minns vi dem här.

Broder Gustaf Botolfs

avled redan 28 november 2019. Han var född 1925 och blev medlem i RT Ariel 1984. 2006 fick han vår nionde grad - som då var vår näst högsta grad. Under fyra år - 1996-1999 - var han vår kaplan.

Civilt var Gustaf bonde i Vika fram till 50-talet för att sedan engagera sig i mediabranschen. Han arbetade fram till sin pensionering på Falu-Kuriren och var också den som värvade vår nuvarande Mästare Lars-Erik Måg till Tempelriddareorden.

Broder Evert Halvarsson

avled 12 januari i år och var född 1931. Han var åren 1976 - 2008 medlem i RT Pro Pace i Ludvika och fick 1995 den nionde - då näst högsta - graden i Tempelriddarna.

Evert var född och uppvuxen i Särna, men flyttade sedan till Ludvika. För honom var arbetet inom nykterhetsrörelsen något han satsade helhjärtat på och han var några år ordförande för

IOGT-NTO i Dalarna. Han var också starkt engagerad inom musiken och spelade i många år revy. Han kunde både spela dragspel och hade bra sånggröst. Sina sista år bodde han i Falun. Hans civila yrke var slöjdlärare.

Broder Nils Dahlberg

avled den 14 januari. Han var född 1923. 1951 blev Nils medlem i RT Pro Pace i Ludvika och fick redan 1961 Tempelriddarnas åttonde grad. 2008 överfördes han vid Pro Paces nedläggning till RT Ariel.

Nils var född och uppväxt i Ludvika. Han arbetade under sin yreksverksamma tid som boktryckare i eget boktryckeri som han ärvt efter sin far. Han var också mycket idrottsintresserad och fungerade under åren som speaker på många idrottsarrangemang i Ludvikatrakten.

Broder

Nils-Åke Holmström

avled den 3 mars. Han var född 1929 och blev medlem i Pro Pace i Ludvika 1972 och var speciellt verksam i Utposten Fagersta-Norberg. Han fick 1999 Tempelriddarnas nionde grad.

Nils-Åke var lantbrukare i Om-bennings by i Ängelsberg utanför Norberg.

Broder Rune Borg

avled 19 mars. Han var född 1943. Rune blev Tempelriddare i RT Concordia i Stockholm 1977 och kom till RT Ariel 1994 då han flyttade till Hedemora som var hans fars födelseort. Han blev mycket verksam både inom RT Ariel och i Utposten i Hedemora fram tills dess nedläggning 2010. Rune fick 2010 Tempelriddarnas tionde grad och var faktiskt en av Templets flitigaste Konventbesökare - även om han aldrig fick representera Templet.

Rune hade ett helhjärtat intresse för musik, och var faktiskt i många år starkt engagerad både i Frälsningsarmén och som kyrkosångare. Han var också mycket idrottsintresserad och engagerade sig hårt i IFK Hedemoras fotboll, där han faktiskt som privatperson i många år stod som ekonomisk bronssponsor.

Broder Hans Lindholm

avled den 11 april. Han var född 1929 och blev medlem i RT Ariel 1993. Han fick åttonde graden 2004.

Hans bodde i Borlänge och arbetade under sin yrkesverksamma tid som kanslist. På senare år var han sjuklig och kunde inte delta i Templets verksamhet.

Broder Carl-Erik Nydahl

avled den 1 maj 2020. Han var född 1931 och blev medlem i RT Ariel 1983. 2006 fick han Ordens nionde grad. Under fyra år - 2003 - 2006 ingick Carl-Erik i RT Ariels Mästareråd som bokföreläsare - en post som numera är avskaffad.

Carl-Erik var Hemmansägare och bosatt i Svärdsjö. Sina sista år blev han dock Falubo men hade en del problem med sin hälsa och orkade inte delta lika flitigt i verksamheten.

Broder Folke Pettersson

avled den 15 september. Han var född 1930 och hade mindre än två månader kvar till sin 90-årsdag. Folke blev Tempelriddare i RT Pro Pace 1992 och fick sin åttonde grad 2003. Från 2008 har han tillhört RT Ariel.

Folke bodde i Ludvika och var under sin yrkesverksamma tid företagare. Han drev företaget Folkes Persienner i Ludvika fram till sin pensionering. Företaget lever vidare under ny ägare.

Broder Sven Jonsson

avled den 11 september. Han var född 1915 och skulle den 10 november ha firat sin 105:e födelsedag!

Sven utropades i samband med RT Ariels 100-årsjubileum till Världens äldsta nu levande Tempelriddare! Han gick med i Tempelriddareorden redan 1938 och tillhörde då RT Ariel. Svens far Oscar blev Tempelriddare redan 1934, och hade denna speciella kväll som Sven togs in i Orden tagit med sig alla sina fyra söner till Falun för att invigas till stridskamrater.

Sven var endast 22 år gammal och yngst av sönerna. Han har berättat att han fick sitta och vänta länge innan det blev hans tur att invigas. Georg, Anders och Erik skulle alla genomgå sina procedurer innan det blev Svens tur.

Så småningom bildades det en Utpost i Mora och 1960 invigdes Mäster Jacob, det egna templet. Ett tempel där Sven blev ceremonimästare - en uppgift han sedan hade i många år.

1997 lades det templet ner och Sven blev åter medlem av RT Ariel. Han innehade då sedan 1971 Tempelriddarnas nionde grad.



Sven Jonsson med sin patriarkmedalj. På bilden är han 102 år.

Så tidigt som 1988 hade Sven efter 50 verksamma år blivit Ordenspatriark. I samband med RT Ariels 100-årsjubileum diskuterades det på central nivå att eventuellt instifta ytterligare en patriarknivå då Sven ju varit med i mer än 75 år.

Civilt var Sven möbelhandlare. Han övertog tillsammans med sin bror Anders driften av Jonssons Möbler i Mora efter faderns bortgång. Men broder Anders blev så småningom riksdagsman (för folkpartiet) och då tog Sven själv över driften av företaget.

Sven var också kyrkligt aktiv - både i Missionsförsamlingen och i Svenska Kyrkan. Han hade vacker röst och var i över 40 år körsolist.

Rapport från Mästarerådet



Sedan förra numret av Mästarebrevet har två MästareRåd hållits. Här är ett urval av de viktigaste besluten vi tagit vid det:

7 september i Vigselrummen på Odd Fellow, Falun

Inställda möten

* Efter IG-mötet 20 augusti fick RT Ariel hård kritik både på Sociala medier och direkt från SM för att vi tillät 70-åringar att delta i mötet. På direkt fråga till SM fick M svar att de som är över 70 år utgör en riskgrupp och ska stanna hemma från mötena tills Folkhälsomyndigheten åter ger klartecken för sociala möten. MR beslöt att RT Ariel lyder order och ställer in verksamheten tills klartecken kommer. VM och CM fick i uppdrag att se över om någon form av verksamhet för de under 70 år kan skapas och genomföras.

Digitalt Valmöte

* Inställd verksamhet innebär ju att vi inte kan hålla något valmöte

under hösten. Stortemplet har dock tagit fram ett alternativ och det är att bröderna informeras om förslaget från valnämnden digitalt och får möjligheter att inom viss tid lämna synpunkter på förslaget. MR beslöt att uppdraga åt Valnämnden att förbereda ett digitalt val.

MR beslöt att ge CM Nils-Gunnar Belin i uppdrag att ta fram tjänstemän för 2021.

MR beslöt att ge M Lars-Erik Måg i uppdrag att ta fram förslag på mötestider för 2021.

8 oktober i samlingsalen, Wallingatan 32 i Borlänge med Bo Lind som värd.

Mötesdagar och val 2021

* Från M förelåg förslag på mötesdagar för 2021. MR beslöt att fastställa dessa. (Se bilagd Möteschema och Matrikel).

* Från CM förelåg förslag på tjänstemän för 2021. MR beslöt att fastställa även detta förslag.

* Från Valnämnden finns ett förslag till Mästareråd för 2021. MR beslöt att det skulle tillställas bröderna digitalt och via brev till

de som saknar mail. (Det sker via sidan 3 i detta Mästarebrev).

Förslaget bygger i stort sett på omval av hela MR. Dock har Emil Gregori avböjt omval på grund av sjukdom. Tyvärr har Valnämnden trots idogt arbete inte hittat någon bröder som vill överta Kaplansuppdraget så i valnämndsförslaget är den uppgiften vakant och löses från möte till möte.

* Även komitéer och ansvarsområden fastställdes av MR och återfinnes även de i Matrikeln.

Utpoststvyrelse

* Då verksamheten i Utpost Falun ligger nere i år, fastställde MR ett förslag från SB Kurt Björnestad till Utpoststyrelse för 2021. Fyra mötesdagar fastställdes också.

I månadsckiftet oktober/november tog Folkhälsomyndigheten ett beslut om lättnad i reglerna och tog bort "Över 70 år" som riskgrupp. HSM meddelade då att det nu är tillåtet för bröder över 70 år att besöka möten. Men samtidigt ökade antalet Coronafall i Sverige markant och FHM:s regler har i dagarna skärpts igen. RT Ariels MR har därför via mail bestämt att inte ha någon ytterligare verksamhet i höst.

TBO HAR FÅTT NYGAMMAL STORMÄSTARE

Trots att nästan all verksamhet ligger nere för både TRO och TBO hånder en hel del saker inom våra organisationer.

I Norge drev vice Stormästaren för Norge, Island och Färöarna, Kjell Otto Halvorsen, en annan linje om "rusfri livsstil" än bröderna i Högsta Stortemplet. Han framtogs sitt ämbete och

lämnade då Tempelriddareorden. Det gjorde även hans hustru Kari Dahle Halvorsen, som ju var Stormästare för TBO.

TBO:s Mästareråd har därför valt att återinsätta sin förra Stormästare Carin Wiking som ny Stormästare för TBO.



SM Carin Wiking

RT Ariel gratulerar



21 februari	Pär Pettersson, Sundborn	65 år
6 mars	Kurt Gräftevall, Svärdsjö	85 år
30 mars	Sven-Erik Olsson, Falun	75 år

Tolvslaget har klingat för



Broder Sven Jonsson

Född 10 november 1915 Avliden 11 september 2020



Broder Folke Pettersson

Född 10 november 1930 Avliden 15 september 2020



Syster Hjördis Pettersson

Född 16 mars 1932 Avliden 14 november 2020

Må de vila i frid!

Aktuella telefonnummer;

RT Ariel: M: 023-198 40 eller 070-2877804 S: 0243-22 57 26

Utposten i Falun: SB: 0247-413 16

TBO Förgård 6 i Falun: PS: 0243-178 95

RT Ariels adress: Åsgatan 45, 791 71 FALUN

Sammankomster för RT Ariel

7/ 1		IG
14/ 1		Mästareråd
28/ 1		KG
4/ 2		Mästareråd
7/ 2	14.00	Kyndelsmässohögtid
18/ 2		IG med årsredovisning
25/ 2		Utpostmöte Falun
4/ 3		RG
11/ 3		Mästareråd
18/ 3		IG
27/ 3	12-15	Öppet Hus
8/ 4		Mästareråd
15/ 4		TG
22/ 4		IG
29/ 4		Mästareråd
6/ 5		Utpostmöte Falun
20/ 5		IG
29/ 5		Sommarutflykt

OBS : Tidpunkten för mötena är normalt 19.00 om inte annat anges ovan. Lägg märke till att **tjänstgörande tjänstemän** bör finnas på plats vid RT Ariels möten **minst 90 minuter före mötets början**. Detta för genomgång av och träning på mötets ritualer.