



Mästarebrev

Nummer 4 November 2019 Ärgång 21



Foto: Lars-Erik Måg

Sven Jonsson i Mora fyllede härom dagen 104 år. 81 av de åren har han varit Tempelriddare.

Läs om honom i vår jubileumsskrift.

Se sid 3

Sven - Världens äldsta Tempelriddare

Innehåll

Sidan 2

Grattis till 100 år

Sidan 3

RT Ariels Jubileumsskrift

Sidan 4-5

100 år vi inte glömmar...

Sidan 6

Rapport från Mästarerådet

Sidan 7

Aktuellt i medlemskåren

Sidan 8

Sammankomster för RT Ariel

Nu fyller vi 100 år

Nu fyller vi 100 år. Det är bara dagar kvar till vårt stora jubileum. Och det är faktiskt lite nervöst...

Mycket ser bra ut. Vi har många anmälda - både egna och gästande bröder och systrar med och utan respektive. Även om det inte är överfullt.

Vi har också ett mycket intressant program att bjuda på. Speciellt programmet på jubileumshögtiden blir spännande med mycket musik.

Men vi har tyvärr inte lyckats med allt. Vi hade ju hoppats få en recipient på vårt jubileums-IG. Men det har vi inte lyckats med. Vi har varit i kontakt med åtskilliga tänkbara personer - men alla har tackat nej.

Men det blir ändå ett trevligt program även på IG-mötet. Bland annat finns det inte mindre än tre bröder som är berättigade att få sin utnämning till Ordenspatriark - de har alltså varit medlemmar ända sedan vårt 50-årsjubileum.

Att vara Tempelriddare betyder för de flesta av oss ett livslångt engage-



mang. Vi tar ställning när vi blir medlemmar till att leva ett nyktert liv och att ställa upp för varandra i hela vårt liv. Och för de allra flesta av oss avslutas inte våra engagemang förrän vi tackar för oss här i Jordelivet.

Vi hjälper och stöttar varandra så mycket vi kan i livet. Och vi följer också våra bortgångna bröder till graven. De allra flesta av oss får till och med prestavering - kistvakt - vid begravningen. Något som de flesta anhöriga brukar uppskatta.

En del av våra bröder klarar i slutet av sina liv inte av att vara med på möten. Men vi håller ändå kontakt med dem, och försöker stötta på olika sätt.

Vi till och med hjälper bröder som inte längre anser sig ha råd att vara med genom att stötta

dem med hela eller delar av avgifterna genom vår brödraskapsfond som vi samlar in genom brödragåvorna vid våra möten.

För ett tial år sedan beslöt vi till och med att avskaffa den obligatoriska medlemsavgiften för de av våra medlemmar som är fyllda 90 år. För dem är avgiften frivillig. Men de flesta fortsätter faktiskt ändå att betala den.

Vårt mål är att ingen ska behöva lämna sitt brödraskap på grund av sjukdom eller dålig ekonomi.

Vi andra, som har råd, betalar glatt vår medlemsavgift - som för 2020 är 600 kronor - alltså 1 krona och 67 öre per dag.

Jag hoppas att få se de flesta av Er på Jubileumshögtiden!

Och oavsett det tillönskar jag Er alla

En God Jul
och
Ett Gott Nytt År.

Lars-Erik Måg, M

Läs om Sven i vår Jubileumsskrift



Sven Jonsson, Mora

Sven Jonsson i Mora fyllde 104 år för några veckor sedan. Det gör honom till Världens äldsta Tempelriddare. Och inte nog med det. Han är också den person som längst av alla har varit Tempelriddare. När han som 22-åring 1938 reciperade i RT Ariels lokaler på Svärdsjögatan 8 i Falun, fick han vänta på sin tur i timmar. Tre bröder till honom skulle även de bli Stridskamrater och eftersom de var äldre tog de in före honom.

Idag har Sven varit Tempelriddare i 81 år. Det är fem-sex år längre än någon annan idag levande Tempelriddare. Det kan ni läsa om i Tidningen Tempelriddaren som kommer i dagarna. Men vill ni läsa mera om Svens liv och leverne har han ett eget kapitel i vår minnesskrift som släpps till försäljning på vår jubileumsdag den 7 december. Alla deltagare på Jubileumsmiddagen får ett exemplar ingående i deltagaravgiften. Likaså får alla våra guld- och silverjubileumssponsorer en bok - Guldspansorererna i en nummerad upplaga. Men boken finns även att köpa för 100 kronor.

Det finns mycket att läsa i vår jubileumsskrift. På 80 sidor berättas om allt från Tempelrets tillkomst till nuvarande Mästarrådets tankar inför framtiden.

Och vi har inte nöjt oss med att berätta om RT Ariels historia. Här finns också mycket om de två övriga Dalatempel som funnits - Pro Pace i Ludvika och Mäster Jacob i Mora.

Här finns naturligtvis även berättelserna om vilka som var med och bildade RT Ariel. Men också en presentation av alla som varit Mästare och redovisning av alla Mästarråd under årens lopp.

Här finns också en hel del text om vår "systerorganisation" TBO och vad de har betytt för oss.

Här finns flera artiklar om intressanta saker. Träffa vår Hedersmedlem Hans Sverredal. Få reda på vilka lokaler vi hållit

till i under årens lopp. Läs om vår numera avvecklade byggnadsförening Stigaren. Få reda på vilka av våra medlemmar som varit aktiva även på riksplånet - de är många. Hur har våra Tempels sigill sett ut under åren. Läs om prestavering och kistceremonier. Läs om vad vi sysslat med utanför tempelrets väggar.

Ja, listan över vad ni kan läsa om i vår Jubileumsskrift kan göras lång. Men ändå har vi ännu inte nämnt det allra intressantaste - listan över vilka som varit våra medlemmar under årens lopp.

Det är långt över 1000 män som under någon del av sitt liv har tillhört något av våra tre Dalatempel. Som allra mest var det 1967. Då hade våra tre tempel 524 aktiva medlemmar tillsammans. RT Ariels topp var 1959. Då fanns det 305 bröder i våra rullor.

Om Du inte är med på jubileumsmiddagen eller varit en av våra jubileumssponsorer kan Du ändå få ett eget exemplar att läsa. Det kostar 100 kronor och går att köpa via vår Mästare Lars-Erik Måg. Upplagan är 200 exemplar. Porto om Du vill ha den skickad per post är 36 kronor. Från nyår gissningsvis 44 kronor. Posten höjer ju portot vid nyår...

Beställningsmail:

lars-erik.maag@telia.com





100 år vi inte glömmer i första taget...



Vår första lokal låg i övre våningen på Johanneskyrkan i Falun.



I 65 år var vår Ordenslokal inrymd i vår egen fastighet på Svärdsjögatan 8 i Falun.



Nu finns vi i Odd Fellows lokaler på Åsgatan 45. Här ordenssalen.

Den 7 december är det prick 100 år sedan Riddaretempel Ariel bildades.

Jodå, det fanns Tempelriddare i Dalarna tidigare än så. Ett dussintal bröder som hörde hemma i olika tempel runt om i Sverige. De flesta i RT Manhem i Gävle men även enskilda inflyttade bröder som tillhörde Concordia i Stockholm, Anskarius i Norrköping, Bröderna i Boden och Knapen i Uddevalla.

När IT (Intagningstempel) Ariel bildades 7 december 1919 hade ytterligare ett 20-tal medlemmar värvats och reciperat med hjälp av RT Manhem. Totalt hade vi därför 31 medlemmar från starten.

Lokal hade vi också. Vi hade hyrt in oss på andra våningen i Johanneskyrkan i Falun. Men det visade sig snabbt vara en alldeles för liten lokal. Det blev flera lokalbyten innan vi 1928 köpte fastigheten på Svärdsjögatan 8 i Falun, som blev vårt Tempel i 65 år framåt.

Vi växte så det knakade och vi fick flera Utposter, varav två så småningom blev egna tempel: Pro Pace i Ludvika 1946 och Mäster Jacob i Mora 1960.

Totalt hade våra tre tempel som mest (1967) 524 aktiva medlemmar. Som enskilt tempel hade RT Ariel som mest 305 bröder. Det var 1959. Totalt har mellan 1200 och 1300 män vid något tillfälle varit medlem i något av våra tempel - varav 911 har tillhört RT Ariel.

Idag är vi inte så stora längre. Vi har en mycket hög medelålder bland bröderna och återväxten är dålig.

Vi är numera det enda templet i Dalarna. Både Pro Pace och Mäster Jacob har lagts i malpåse och antalet kvarvarande bröder är strax under 70.

Vi har också bytt lokal. Vi håller numera till i inhyrd lokal hos Odd Fellow i Gamla Prästbostället på Åsgatan 45.

Men vi är fortfarande ett av de tio största Riddaretemplen i Världen. Och vi har en mycket aktiv skara bröder.

Det roliga är också att vi numera har ett syskon. Det kvinnliga ordenssällskapet Tempelbyggareordens Stockholms-tempel Mälardrottningen har en förgård i Falun med ett tiotal medlemmar.

Men ska RT Ariel om 25 år få uppleva ett 125-årsjubileum krävs det nog att det tas krafttag i medlemsrekryteringen. Vi behöver bli fler - och gärna att många av de nya tillhör yngre generationer så vi får ha nytta av dem i många år.

Vi hade hoppas att få recipiera en ny broder vid Jubileums-IG den 7 december, men de vi tillfrågat har tackat nej.

Men helt klart är att det blir en brakfest på jubileumsdagen. Med många gäster från det egna templet - och från andra!



Några av våra Mästare i tidig tid: Oscar Pierrou (1919-20), Axel Lalander (1931-38 och 1944-58) och Valter Lannermark (1970-77 och 1982-84)



De tre Mästare som ännu är i livet: Sven Eriksson (1996-2001), Bo Lind (2002-2011) och nuvarande Mästaren Lars-Erik Måg (2012-).



Nuvarande Mästarerådet: Emil Gregori (KN), Kurt Björnestd (UM), Bo Lind (SKM), Lars-Erik Måg (M), Harald Gabrielsen (S), Sven Eriksson (VM) och Nils-Gunnar Belin (CM).

Rapport från Mästarerådet



Sedan förra numret av Mästarebrevet har ett MästareRåd hållits. Här är ett urval av de viktigaste besluten vi tagit vid det:

10 oktober: MR hemma hos Lars-Erik Måg i Falun.

SM godkände vårt val.

* När IG med val genomfördes den 19 september hade valberedningen ännu inte fått någon dispens meddelad från StorMästaren Mats Valli angående det lagda förslaget att omvälja Lars-Erik Måg som RT Ariels mästare för 2020. Reglerna säger att man normalt bara får sitta åtta år som Mästare. Ska M sitta längre får valberedningen ansöka om dispens för omval ytterligare ett år.

Nu hade valberedningen äntligen fått bekräftat att det var OK med ett nionde år, men att de inför nästa år måste anstränga sig att hitta en lämplig ersättare, då det är tveksamt om dispens beviljas för ytterligare tid.

Hedersgäster till jubileet

* MR beslöt att bjuda in ett antal hedersgäster till 100-årsjubileets middag. Det handlade bland annat om vår Landshövding samt representanter för Falu Kommun, IOGT/NTO, NBV och vår hyresvärd Odd Fellow Fastighet. (I skrivande stund har Landshövdingen tackat för inbjudan men med-delat att hon inte har möjlighet att delta).

Årets stipendiater utsedda

* MR utsåg också två stipendiater som skulle få dela på 5000 kronor ur vår brödrafond. Detta som en uppmuntran för framgångsrikt arbete med nykterhetsfrågorna.

Vilka stipendiaterna blev avslöjas vid Jubileumsmiddagen!

Satsning på Högskolan

* MR tog ett beslut om att ta kontakt med Högskolan för att få möjlighet att sprida information om Tempelriddarcorden till deras elever. Bland annat genom att sätta upp affischer och sedan någon gång under varen kanske bjuda in till ett Öppet Utpostmöte i Högskolans lokaler.

Arkivering av handlingar

* M informerade om att branden i RT Virtus fastighet i Kristinehamn nu fått Stortemplet att börja fundera på hur man skyddar de olika templens historiska dokument på ett säkert sätt. Troligen kommer det att resultera i att Templen uppmanas att förvara äldre handlingar till exempel hos Folkrorelsernas Arkiv. MR beslöt att undersöka möjligheterna men att avvakta med att verkställa det tills direktiv kommer från ST.

Kyndelsmässohögtiden

Söndagen den 2 februari 2020

Kl 14.00 i Tempelsalen

Öppet för alla medlemmar i TRO och TBO med anhöriga och vänner.

Program: Kyndelsmässohögtid, högtidstal, musikprogram och syskonmåltid.

Klädsel: TRO och TBO: EHD med dekorationer. Övriga: Civil klädsel.

Anmälan: På lista vid möten eller på mail till Mästaren: lars-erik.maag@telia.com.

Hjärtligt välkomna!

RT Ariel

RT Ariel gratulerar



| | | |
|-------------|--------------------------|-------|
| 30 januari | Sven Åkervall, Ludvika | 85 år |
| 6 februari | Sigurd Carlsson, Ludvika | 90 år |
| 13 februari | Mats Jönsson, Mora | 90 år |
| 15 februari | Carl-Erik Wohlmer, Orsa | 95 år |

Tolvslaget har klingat för



Broder Bertil Jakobsson, Ludvika

Född 16 juli 1930

Avliden 12 oktober 2019

Begravning har ägt rum

Må han vila i frid!

Aktuella telefonnummer;

RT Ariel: M: 023-198 40 eller 070-2877804 S: 0243-22 57 26

Utposten i Ludvika: SB: 0240-187 98

Utposten i Falun: SB: 0247-413 16

TBO Förgård 6 i Falun: PS: 0243-178 95

RT Ariels adress: Åsgatan 45, 791 71 FALUN

Sammankomster för RT Ariel

7/12

100-årsjubileum med IG och Jubileumshögtid

God Jul och Gott Nytt År

2020

| | | |
|-------|---------|-----------------------|
| 9/ 1 | | IG |
| 30/ 1 | | KG |
| 2/ 2 | 14.00 | Kyndelsmässohögtid |
| 12/ 2 | | UP Ludvika |
| 13/ 2 | | UP Falun |
| 20/ 2 | | IG med Årsredovisning |
| 5/ 3 | | RG |
| 12/ 3 | | IG |
| 14/ 3 | 12 - 16 | Öppet Hus |
| 19/ 3 | | UP Falun |
| 16/ 4 | | TG |

OBS : Tidpunkten för mötena är normalt 19.00 om inte annat anges ovan. Lägga märke till att **tjänstgörande tjänstemän** bör finnas på plats vid RT Ariels möten **minst 90 minuter före mötets början**. Detta för genomgång av och träning på mötets ritualer.