



Riddare Templet Wästmannias
MEDLEMSBLAD

Årg. 42 Hemsida: www.tempelriddareorden.se

Nr 2-2018

>Tempel >Mellersta. Provins Kapitlet>Västerås

FÖRRE MÄSTAREN LENNART MORBERG AVLIDEN



. Foto: O.Magnisson

...men finns ändå kvar djupt i våra hjärtan och minnen.



MÄSTAREBREV

Annandag Påsk, den 2 april 2018

Kära TR-Bröder!

Jag sitter och tittar ut genom fönstret. Det skulle ju vara början på våren nu, då man mera påtagligt förnimmar den ljusa, spirande vårens förnyelse, men i stället snöar det och temperaturen ligger på noll eller straxt därunder.

Det blir inte alltid som man vill ha det. Men det gäller att hänga med och göra det bästa av nuet och tro och hoppas på nuet.

Så inledde Broder Lennart Morberg sitt Mästarebrev vilket han skrev den 2 april 2006 – för 12 år sedan.

Hur väl stämmer det inte med det jag ser när jag tittar ut genom mitt fönster.

Visserligen snöar det inte, men det gör det i södra Sverige!

Våren låter vänta på sig men en och annan blomma kämpar mot kölden i rabatter som vetter mot söder. Och man kan ana att en förnyelse är på gång.

I vårt Tempel ska det dock alltid råda en ständig vår, där mötena i de olika graderna ger oss den förnyelse vi så väl behöver för det byggnadsverk vi, var och en, ständigt arbetar på – det Inre Tempelbygget.

Det gör vi då vi vandrar genom de olika graderna. Från Invigningsgraden, tre Väpnaregrader och tre Riddaregrader. Den vandringen tar c:a 7 år. Efter dessa 7 grader finns det ytterligare tre grader samt två hedersgrader. Alla grader innehåller ceremonier med tidlösa symboler och legender som ska ge, var och en, oförglömliga upplevelser. Dessa upplevelser är byggstenar i vårt Inre Tempelbygge.

Vårt Tempelbygge och vår Orden vilar på fyra hörnstenar:

***Sanning** – så som den har uppenbarats i Bibeln, till vägledning för kunskap om rätt och fel, och därmed till stöd för vårt samvete.*

***Kärlek** – till Gud, sitt land och sin nästa.*

***Renhet** – i tankar, ord och gärningar.*

***Trohet** – mot nästan, Orden och sig själv.*

Det fantastiska är att hur många gånger man än deltar i möten, så upplever man något nytt – en ny byggsten. Därför är det väldigt viktigt, både för din skull och dina bröders skull, att du försöker prioritera våra sammankomster i de grader du får delta i.

Den 18/4 TG – Trohetens grad, kl. 19:00

Den 2/5 IG – Invigningsgraden kl. 19:00

Den 16/5 –Arbetsmöte, VD, kl. 10:00

Den 25/5 –Vårfest, RT Silvermalmen

Den 2/6 – Zonutflykt till Oljeön, Ängelsberg. Anmälan till M



Erik Lennart Morberg

1926 – 2018

Griftetal vid Begravningsgudstjänsten

i S:t Lars Kyrka i Enköping 17 april 2018
Officiant Stefan Sjöbäck

Profeten Jesaja skriver i Gamla Testamentet i Bibeln:

”Se Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig.” [Jes 12:2]

Det är trygga ord, som profeten Jesaja vill förmedla till oss idag, när vi i denna gudstjänst skall ta adjö av Lennart. Kanske känner vi oss otrygga i denna stund och då är det bra att kunna komma tillbaka till orden: *”Jag är trygg och fruktar inte... Herren, han räddade mig.”*

När jag träffade Lennart, kunde jag förnimma en trygghet och glädje i hans inre. Denna trygghet hade djupa rötter i den tro, som Lennart bars av livet igenom.

Lennart föddes och växte upp här i Enköping, en stad som han förblev trogen i livet. Han bodde länge hos sin mor i Fanna. Redan i unga år engagerade sig Lennart för den kristna tron. Han blev som ung ordförande i ungdomsföreningen i Missionsförbundet. Han var också lärare i söndagsskolan och scoutledare. Senare blev Lennart både kassör och ordförande i nuvarande Västerledskyrkans församling, där han var mycket aktiv. Han lade alltid ner mycket engagemang och arbete i församlingen. Han var bland annat med i gudstjänstgrupperna och även i Tempelriddarna. På senare tid var han också mycket engagerad i Svenska kyrkan, både i Lekmannakåren och som kyrkvård här i S:t Lars kyrka.

Efter avslutad folkskola började Lennart arbeta på personalavdelningen vid Bahco Verktyg. Det var strax efter kriget och det var brist på arbetskraft. Som personalkonsulent fick Lennart då åka ut och värva arbetskraft till Bahco. Han värvade arbetskraft i det av kriget svårt sargade Finland.

Efter sin mors bortgång hade Lennart under en tid kvar stugan, som han sade, uppe i Fanna under en tid.

Förutom de kyrkliga intressena var Lennart intresserad av fotboll och spelade i ESK som målvakt. Genom dottern Elisabet och hennes handikapp, blev han engagerad i FUB. Över huvud taget var Lennart mycket engagerad för Elisabet. Han besökte henne i stort sett varje dag. När Elisabet gick ur tiden 2012, blev detta ett svårt slag för Lennart. Han saknade henne och besöken på hennes boende.

Lennart och jag möttes vid flera - för att inte säga många - tillfällen. Vi samtalade ibland om dottern Elisabet, ibland skojade vi om någonting helt annat. Många av oss minns nog Lennarts humor. Han hade verkligen "glimten i ögat". När Lennart skojade blev många konfunderade: Vad sade han egentligen? Så såg man hur det glimmade till i ögonvrån och då först förstod man att Lennart skämtade. Lennart deltog bland annat i en bibelstudiegrupp, som leddes av Lennarts vän Stig.

Ingen kunde tro, att Lennart var så pass till åren, som 92. När Lennart fyllde 90 år för ett par år sedan bjöd han med några vänner för att fira med honom på Statthörnan, strax intill den bostad på Källgatan där Lennart bodde. Han tyckte om att röra sig och gick gärna ut på promenader med Stig. Vännen Per betydde också mycket för honom. Lennart hade en stor social förmåga, som kom till stor glädje och nytta, inte minst då det gällde att värva medlemmar till Tempelriddarna. Lennart stannade gärna upp och samtalade med de människor han mötte. Många av oss har fått uppleva detta. Lennart hade alltid tid att växla några ord.

Även om Lennart var engagerad för många andra, gällde hans främsta omsorger familjen och inte minst dottern Elisabet. I detta engagemang kände Lennart både glädje och stolthet.

Idag saknar vi detta: Lennarts omsorg och hans kärlek till sina nära och kära. Livets ovaraktighet tränger sig på i vårt inre. Det är lätt att gripas av förtvivlan. Visst kan vi med vårt förstånd inse, att det nu är skönt för Lennart att få vila ut efter ett långt och på många sätt innehållsrikt liv. Han behöver inte heller kämpa mer. Men när Lennart inte delar vår jordiska gemenskap längre, smärtar det oss ända in i hjärtegrunden. I denna situation är det befriande att återvända till profetorden: "*Se, Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan.*"

Gud bar Lennart genom alla livets situationer. Denna erfarenhet och visshet gav honom trygghet. Den ville han förmedla till andra. Lennart hade tron djupt i sitt hjärta. Orden "*Känn ingen oro, Gud, din Gud, bär allt*" kunde vara Lennarts andliga testamente till oss.

Gud har tagit hand om Lennart. Han vilar trygg i Guds varma och kärleksfulla famn. Han kan göra profetens ord till sina egna och ge orden vidare till oss: "*Se Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig.*"

Gud tar nu hand om Lennart. Det får vi lita till. Han får nu vara ett barn i Guds famn.

Amen.

NY GRAD OCH NY MEDLEM

I Renhetens Grad (3) recipierade den 21 mars 2018 br *Dag Seland*.
Vi önskar honom varmt välkommen. FSV.



Foto: S-B.Jakobson

I Invigningsgraden recipierade den 7 mars 2018 lärlingsbroder *Kjell Persson*.
Han har varit besktingsingenjör (hissar och traverser), är frälsningssoldat och antogs som lärling i Utposten i Västerås den 23 februari. Vi önskar honom lycka till på den fortsatta vandringen,



Foto: S-B.Jakobson

RT Wästmannia inbjuder till Zon-utflykt

lördagen den 2/6 2018

Vi möts vid bryggan intill järnvägsstationen i Ängelsberg.
Därifrån avgår färjan till Oljeön kl. 11.00 för en guidad tur.

På Oljeön finns Engelsbergs oljefabrik, världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Fabriken byggdes år 1875 på Barrön (Oljeön) i sjön Åmänningen utanför Ängelsberg. Oljeraffineringen upphörde år 1902 men fabriken fortsatte att förse de svenska hushållen och industrin med lysolja, vapenfett, maskinsmörja och fotogen fram till år 1927.

Idag är fabriken ett museum.

Läs mer på www.fagersta.se/turism/oljeon.



Visningen tar ca 1,5 tim. sedan fortsätter vi Nya Serveringen i Ängelsberg för att inta lunch och därefter åker vi till Hälleskogsbrännan där broder Bengt Rosberg berättar.

Kostnad 250:- för färjetur, guidning och lunch.

Anmälan senast 20 maj till

sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se

eller 070-536 65 37 och ange om lunchen ska vara vegetarisk, laktosfri och/eller glutenfri.

RT Wästmannias Medlemsblad

Termometergatan 2, 723 50 Västerås

Redaktion e-post

Ola Magnusson ola.magnusson@bredband2.com

Sven-Erik Lilja svenerik.lilja@telia.com

Preliminär utgivningsplan

Nr	Manus senast	Utkommer vecka
2/17	7 april	16
3/17	11 augusti	34
4/17	29 oktober	41