



Tempel Riddaren

ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

ÅRGÅNG 98

NR 3 2017



sid 4 – 5
Tempel Riddare Orden
130 år i Norden

sid 6
Turister beundrar
Hermes fastighet

sid 8
Junkerdalsträffen
ett miniatyrkonvent



Göte Appelberg ledde seminarierna i grundläggande Ordenskunskap. Både systrar och bröder deltog.

GEMENSAMMA SEMINARIER I ORDENSKUNSKAP

I april och maj genomförde TBO och TRO två seminarier i ämnet Grundläggande Ordenskunskap.

Seminarierna leddes av Göte Appelberg, helt excellent och mycket givande.

På seminarierna deltog såväl

Glöm inte medlemsvården!

Vi behöver unga aktiva för att överleva. De som varit aktiva behöver vårdas!

Erinrar mig en lärorik händelse. En tidigare aktiv medlem orkade ej längre besöka våra möten, men skulle med ålderns rätt få en julblomma, som jag skulle distribuera.

Något överraskande säger han tack för blomman, men att det varit bättre med en kaffetermos, ett par bakelser och en pratstund.

Trots risk för parkeringsbot stan-

systrar som bröder, vilket pekar på likheten mellan våra båda ordnar och att gemenskapen är en viktig del.

Vi som deltog väntar gärna på fler seminarier till hösten.

Text & foto: Annica Nilsson

nade jag en stund och upptäckte ett intresse över vad som händer utöver medlemsbladet, som med ålderns rätt var jobbigt att läsa samt information om bröder som ingått i den individuella gemenskapen.

Medlemsvård kan vara kontakt med medlemmar som flyttat eller saknar ork att hålla broderskänslan vid liv – både en rättighet och en skyldighet.

Thore Gårmark
92-årig Ordensgubbe som ännu hänger med.



Tempel Riddaren

Nr 3 2017

Utgiven av:
Tempel Riddare Orden i Sverige och Finland.
tidning@tempelriddareorden.se

Ansvarig utgivare:
Mats Valli
Redigering:
Tommy Johansson

Redaktionens adress:
tidning@tempelriddareorden.se

Redaktion:
Tommy Johansson
faskens@gmail.com
Lena Kvarnér
kanelena@live.se

Lars-Erik Måg
lars-erik.maag@telia.com

Annica Nilsson
nilsson.annica@telia.com

Anders Perstrand
anders.perstrand@iogt.se

Adressändringar görs till S i det egna Templet

Hemsidor:
www.tempelriddareorden.se
www.tempelriddareorden.org

Kommande nummer:

| Nr | Manusstopp | Utkom. v. |
|----|------------|-----------|
| 4 | 22/10 2017 | 50 |
| 1 | 25/1 2018 | 8 |
| 2 | 6/4 2018 | 21 |
| 3 | 30/8 2018 | 40 |

Tryck: Tryckaren Engelholm

Omslagsfoto: Ett av målen för RT Ariels och RT Wästmannias gemensamma sommarutflykt var det mäktiga konsert- och kulturhuset Cassels i Grängesberg. Här syns huvudparten av deltagarna med byggnaden i bakgrunden.

Sid 7

Foto: Lars-Erik Måg

DET FINNS MÅNGA VI INTE HAR FRÅGAT!

Kära vänner och Bröder i våra Tempel!

Sommaren blev kanske inte riktigt vad vi hoppats på vad gäller vädret, men jag hoppas att vi alla fått behövlig vila så att Tempelarbetet kan återupptas med full kraft.

När ni läser detta har de flesta Tempel kommit igång med sin verksamhet för hösten. Jag hoppas att Tempelarbetet blir bättre än den sommar vi haft, och att vi får se fram emot många nya receptioner i Tempelen.

Jag skriver dessa rader bara dagar före Stortemplets samlings för Templens OKU-ansvariga. Vi kommer till helgen att samlas i RT Sankt Eriks lokaler för att under två dagar prata Ordenskunskap och Utbildning av Templens Bröder. Att ha kunskap om, och kunna förmedla, vad Orden står för och vill lära oss tror jag är grundläggande för att vi ska bli bra rekryterare.

Därför sker denna satsning parallellt med att vi tagit fram det nya rekryteringsmaterialet – broschyrer, roll-ups, bildspel och mässbord. Broschyerna har skickats ut till Tempelen, och fler kan beställas från Tillbehörsexpeditionen. Roll-ups och mässbord finns inom zonerna och Provinskapitlen.

Ordenskunskap är ett vitt ämne. Det handlar dels om vad vår Orden står för, dess vision och grundlag. Men det handlar också om vad Orden har att förmedla till oss Bröder, och att vi ges förutsättningar att ta till oss dessa lärdomar. Våra ritualer ger oss mycket kunskap, men av naturliga skäl är de ibland lite kortfattade i vissa delar. Det Högsta Rådet tillsatte därför

en kommitté med uppdrag att skriva texter, att användas vid möten utan reception, som ska ge fördjupning och en bättre förståelse där ritualtexten är lite kortfattad.

Ett stort antal sådana texter har redan skrivits, och finns tillgängliga på Ordens intranät. Templens Mästare, Sekreterare och Kaplaner har fått behörighet att läsa och ladda ner dessa, naturligtvis också beroende på gradtillhörighet. Texterna finner ni genom att logga in i Medlemsregistret, och sedan gå till Ordenskunskap och därefter OKU-gruppen. Fler texter är på gång, och tanken är att dessa framöver ska flyttas till tryckta böcker.

Texterna ger en fördjupad kunskap om förhållanden som bara lätt berörs i ritualerna, men som är nödvändig om vi till fullo ska tillgodogöra oss ritualens innehåll. De knyter också samman de olika gradernas innehåll, och förklarar kopplingar mellan graderna som Bröderna kanske inte alltid lägger märke till. Texterna ger också en hel del bakgrundsinformation, till exempel om vår historia.

Genom en djupare förståelse för våra ritualer och de lärdomar dessa vill förmedla så tror jag att vi också blir mer benägna att rekrytera. För vår Orden har ett fint och värdefullt innehåll, och det ÄR värt att förmedla till andra. Vi kan alltså inte längre säga att det saknas material, eller att vi inte kan få tillräcklig kunskap, för att rekrytera. Nu återstår att omsätta allt detta i praktiskt handlande – ut och rekrytera!

Jag får ibland invändningen att ”jag har ju frågat alla mina bekanta, och det finns inga

fler”. Det är säkert sant, men du har definitivt inte frågat alla dina obekanta, och de är ju så många fler! Det gäller bara att fundera ut hur vi bäst når dessa. Öppet hus, informationsbord på stan, eller deltagande i mässor är några exempel som provats av våra Tempel.

Säkert går det att komma på många fler möjligheter. Jag är intresserad av att ta del av vad ni provat, så skicka mig gärna en berättelse per e-post. Jag ska försöka sprida de goda exemplen, så att så många som möjligt får ta del av dem.

Det dröjer nu inte länge innan vi kommer in i oktober månad, och därmed ska hålla våra valmöten. Det är alltså hög tid för Templens valberedningar att sätta igång sitt arbete, om man inte redan gjort det. Jag vill påminna om att alla förslag till Mästare, vare sig de väljs om eller väljs nya, ska underställas Stormästaren innan den tilltänkta Mästaren tillfrågas.

Med förhoppning om en framgångsrik och stimulerande hösttermin, och med tillönskan om FSV.



Mats Valli
Stormästare

130 ÅR SEDAN TEMPLET ALPHA BILDADES

Den 23 oktober är det 130 år sedan det första Riddaretemplet inom Tempel Riddare Orden i Sverige bildades. RT Alpha i Gränna. Ett Tempel som inte längre existerar, men som är grunden till all verksamhet vi idag bedriver runt om i Norden. Den vi kan tacka för starten hette Emil O Johansson.

Men först ska vi kanske titta lite på hur det såg ut när allting började. Både i USA och i Europa såg det illa ut i fråga om alkoholens verkan i samhället. Redan i början på 1830-talet fanns ett flertal föreningar som arbetade för ett alkoholfritt leverne.

Just vid denna tidpunkt hade en ung man vid namn Emil Oscar Johansson återkommit från Amerika tillsammans med sin familj, och bosatt sig i staden Gränna. Hela familjen var mycket hängivna IOGT-are. Emil skulle komma att betyda en stor del för vår Ordens utveckling i Sverige.

Amerika hägrade för denne yngling som vid det aktuella tillfället inte var äldre än 26 år. Han reste över till USA med sina föräldrar och hamnade på



Ett monument avtäcktes i Gränna den 10 juli 1938 i samband med firandet av 50-årsminnet av Tempel Riddare Ordens införande i Sverige. Foto: Peder Agerius

en plats utanför New York. Där kom han ganska omgående i kontakt med nykterhetsarbetet i USA och vann flera nya kontakter och blev även medlem av det 1845 bildade "The Temple of Honor and Temperance".

I Gränna vid Vätterns strand, och även på många andra håll i Sverige såg det mörkt ut för IOGT, främst på grund av motsättningar mellan de olika godtemplargrenarna.

När det såg som mörkast ut föreslog Johansson sina vänner

i godtemplarna att bilda en ny nykterhetsorganisation i Gränna. Han hade ju blivit medlem i ett fint sällskap i New York, och hade erhållit fullmakt att i Sverige införa detta sällskap. Lite drygt tjugotalet medlemmar av Godtemplarorden anslöt sig till hans tankar och våren 1887 skrev Johansson till Ordens högsta ledning i USA – Supreme Council, som hade bildats 1852.

Han begärde nu ett så kallat Charter, vilket översändes
Fortsättning på sid 5

Vem var då Emil O Johansson?

13 juni 1859 i Grusna utanför S:t Petersburg föddes Emilian Olanov Emanuel Olanovitz Johansson Grusinsky. Hans far var ingenjör vid kanal- och varvsbyggen i Ryssland.

Under sin skoltid undervisades Emil av tyska, franska och ryska lärare. 1873–1879 var han inskriven i "Väg och vattenbygg-



nadskåren i Jekaterineburg i Sibirien.

1880 gjorde han sin värnplikt i Sverige och 1887 åkte Emil åter till Amerika. Sedan 1872 hade han varit där vid ett par tillfällen, men i maj 1887 blev han antagen till Temple of Honor.

Gränna var förmodligen en lagom stor stad för en främling, som ville sprida nya ideer, att börja på. I en storstad hade han förmodligen inte kunnat ta den plats som han behövde för att starta en ny Orden.

Lågan som tändes i Gränna har fortsatt att brinna

Fortsättning från sid 4

efter en ganska lång väntan och i Godtemplarsalen i Gränna instiftades en dag på hösten år 1887 det första Tempel av vår Orden i Sverige. Johansson gav det namnet "Ärans och Nykterhetens Tempelriddarorden".

Sommaren därefter ägnade Emil O Johansson till att översätta de amerikanska ritualerna till svenska, liksom konstitutionerna för vår Ordens fyra första grader.

Emil, som uppenbarligen även varit medlem i andra ordenssällskap, eller i varje fall mera ingående känt till dessa, för ganska självständigt fram i sitt översättningsarbete och i flera avseenden uppträdde stora avvikelser från den av oss idag kända ritualtexten från USA-tiden.

Detta första Tempel i Sverige fick namn efter det Tempel som Johansson varit medlem av i Brooklyn, i New York. Här kallades det Alpha n:r 1.

På det charter som översändes från Högsta ledningen i USA kan utläsas namn såsom Georg Berggren, och A R Brockman. Det var de två som vi vet



I IOGT-logen Tre Liljors hus i Gränna bildades Tempel nr 1 Alpha.

invigdes i URG av just Emil O Johansson.

Vidare kan vi hitta H A Zander, C E Fong och E T Sandström bland namnen. Emil O Johansson blev Alphas förste och siste Mästare.

Men den låga de tände i Gränna har fortsatt att brinna – och

Tempel Riddare Orden finns idag spridd runt hela Norden.

Och så lever vi vidare i vår Orden, dag efter dag i en aldrig sinande följd. Så är i varje fall vår förhoppning.

Larsinge Forsberg

Bilder ur boken Tempel Riddare Orden 1887 – 1962

Tempel Riddare Orden 130 år i Norden

Inbjudan till Kyrksöndag och firande av Ordens 130 år i Norden den 29 oktober i Gränna

Program

Gudstjänst i Gränna kyrka kl 11:00.

Kransnedläggning vid Grännamonumentet.

Medverkan av Stormästare Mats Valli.

Kyrkkaffe i Grännaskolan som är samma lokal som var första templet Alfas lokaler.

Lunch och minneshögtid i RT Minerva med bland annat visning av film från invigningen av Grännamonumentet och avslutning med Öppen Förgård.

Anmälan till M Kjell Hordnes, RT Minerva, hordnes@email.com, senast 22 oktober.

HERMES HUS ETT AV STADENS VACKRASTE

En av de absolut vackraste byggnaderna i Karlskrona är Hubendickska huset. Det byggdes 1888–1889 som handelshus, men sedan 1937 ägs det av RT Hermes.

Tempel Riddarens medarbetare fick träffa Tempels M Sten-Erik Weiber, byggnadsföreningens ordförande och kassör, Sören Persson och Sven-Erik Lundahl, samt Björn Holgersson, byggnadsteknisk expert, och fick veta en hel del om fastighetens historia.

RT Hermes instiftades 1925 och höll sina möten i lokaler som tillhörde stadens nykterhetsföreningar. För att kunna bli Riddaretempel i mitten av 1930-talet måste man skaffa en egen fastighet och i den vevan gick Hubendickska handelshuset i konkurs. En byggnadsförening hade bildats och huset köptes för 285 000 kronor. En del av fastigheten byggdes om till Ordenslokaler och invigdes av Oskar Eklund i april 1938.

Förutom Ordenslokaler innehåller fastigheten såväl lägenheter som kontor och butikslokaler. Detta gör att man har hyggliga hyresinkomster som i stort sett täcker det löpande underhållet.

1981 inledde man en genomgripande renovering. Björn Holgersson gjorde ritningar så att en stor lägenhet kunde

Ordens fastigheter

Vilka egna fastigheter har Tempel Riddare Orden i Sverige? Och hur bär man sig åt för att finansiera dem? RT Hermes i Karlskrona äger ett av stadens vackraste hus.



RT Hermes magnifika fastighet ligger mitt i staden och drar till sig blickarna. Foto: RT Hermes

byggas om till två mindre och framför allt gjorde man en stor renovering av gatufasaderna och utsmyckningarna.

Längs båda fasaderna löper en 65 meter lång fris i sgraffitoteknik. I det övre av två olikfärgade skikt ristas in ett mönster, medan materialet fortfarande är mjukt. Då framträder mönstret med det undre skiktets färgsättning. Frisen speglar den tekniska utvecklingen med moderniteter som ånglok och fotografering.

Denna var illa åtgången och krävde en avancerad teknik för att räddas. Bland annat borrade man små hål och sprutade in lim bakom bilderna så att man kunde klistra fast färgflagor.

– Huset byggdes i rätt tid, berättar Björn Holgersson.

– Man hade just återupptäckt betongen ute i Europa. Den hade varit bortglömd sedan romartiden

men nu hade man ett material som var beständigt. Ornamenten är i stort sett likadana som 1888.

Efter renoveringen 1982 utsåg länsstyrelsen fastigheten till byggnadsminne med motiveringen att huset bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick och är att anse såsom synnerligen märkligt.

År 2010 var det dags igen för renovering. Då hittade man bland annat Hubendickska handelshusets inbyggda kassaskåp och turligt nog även en nyckel i en glömd nyckelsamling. Tyvärr var det tomt...

Då gjorde man även en tillgänglighetsanpassning av butiksentréerna.

Hur finansierar man dessa stora renoveringsprojekt?

– Naturligtvis måste vi låna pengar, säger Sören Persson.

– Men vi har mycket goda förbindelser med länsstyrelsen. De är glada för att vi sköter om huset på ett så bra sätt, och när vi har sökt stöd och bidrag så har det beviljats.

Fastigheten är också en turistmagnet. Varje dag står det grupper av Karlskronabesökare och beundrar huset.

Text : Tommy Johansson



Tempelsalen pryds naturligtvis av en tavla med en Tempelriddare. Från vänster M Sten-Erik Weiber, byggnadsföreningens ordförande Sören Persson, Björn Holgersson och byggnadsföreningens kassör Sven-Erik Lundahl.

Foto: Tommy Johansson

ZONUTFLYKT TILL KULTUR I GRÄNGESBERG

Grängesberg ligger på gränsen mellan Dalarna och Västmanland. När RT Ariel arrangerade utflykt till sevärdheter i Grängesbergstrakten blev det därför inte bara 18 deltagare från Dalarna. RT Wästmannia ställde också upp med 8 deltagare och även från RT S:t Erik i Uppsala kom 2 deltagare.

Två gånger per år arrangerar RT Ariel och TBO-Förgården i Falun utflykter för sina medlemmar. En "Sommarutflykt" i maj och en "höstutflykt" i augusti. När Zon TUW (Närke-Västmanland-Dalarna) träffades i våras och diskuterade samarbete togs utflykten i Grängesberg upp som förslag till ett samar-

bete – och det slutade med att RT Wästmannia även de tog upp den på sitt program.

Utflykten började med att man träffades vid den vackra konsert- och kulturhuset Cassels, som byggdes med pengar som donerades av Sir Ernest Cassel 1896. Huset brann dock ner 1992 men återuppbyggdes i ursprungsskick med invigning 1994. Där mottogs man av stiftelsens ordförande Anders Stendalen och fick bland annat se konsertsalen som rymmer 600 åskådare.

Vid Cassels ligger också en Disponentpark med ett litet café. Där blev det fika innan färden ställdes till Gränges-

bergs Motor- och Nostalgimuseum som visar både Grängesbergs industri- och kulturliv samt har en mycket fin fordons-samling.

Dagen avslutades sedan med att färden ställdes till Sunnansjö, där en mycket mäktig lunchbuffé stod uppdukad på Fäbodshotellet.

RT Ariels höstutflykt i slutet av augusti blev en betydligt kortare utfärd för de flesta. Då valde man nämligen Frimurarlogen på Bergalid och Falu Fängelsemuseum – båda belägna i centrala Falun – till utflyktsmål

Text & foto: Lars-Erik Måg

Templet Athena i Naturum och hembygdspark

Fåglarna kvittrade och solen strålade över Store Mosse, när 14 systrar från Varberg, Borås och Växjö samlades till Templet Athenas vårutflykt.

På Store Mosses Naturum fick vi förstklassig guidning, som gav inspiration till fler besök i framtiden.

Turen fortsatte till Vällergården i Vällersten. Där hade syster Kia Axelsson ordnat en somrig och välsmakande lunch.

Mätta och glada begav vi oss mot Värnamo. Här besökte vi Bruno Mathsson Center. Här kunde man "sitta fint".

Vi avslutade sedan dagen i Apladalens Hembygdspark. Här var bedövande vackert med mattor av vitsippor och drivor av kabbelekor. Målet var förstås kaffestugan, som erbjuder fika för alla smaker

En värdefull dag där vi systrar



På Store Mosse Naturum. Systrar från vänster: Margaret Gabrielsson, Inga-Lill Alm, Ingrid Borgås Carlsson, Marianne Johansson och Ulla Johansson.

fick lära känna andra sidor av varandra än de vi ser i Tempelarbetet. Detta stärker systerskapet, som är så viktigt.

Nöjda och glada skildes vi åt

och önskade varandra en god sommar.

Text: Inga-Lill Alm
Foto: Birgitta Dahlin

19 TEMPEL KOM TILL JUNKERDALSTRÄFFEN

Det blev ett storslaget firande när Junkerdalsträffen fyllde 40 år. Inte mindre än 103 bröder, damer och gäster slöt upp.

Totalt var 19 Tempel representerade – 13 norska, 5 svenska och 1 isländskt. Det blev ett riktigt "minikonvent" 15–18 juni med rekorddeltagande. Alla dessa träffar har arrangerats i Junkerdalen av RT Syvstjernens Utpost i Saltdal.

Främst bland deltagarna var ett nästan fulltaligt norskt Stortempelemästareråd med SM Vebjørn Fagernes i spetsen. På plats var också Högste Stormästare Per Fredheim med fru och hans företrädare Jens Døvik, som nu deltog i Junkerdalsträffen för elfte året i rad.

Arrangemanget startade på torsdag kväll i den stora nybyggda grillkåtan hos familjen Myrvang på Graddis fjellstue. Här var det trångt och trevligt – men inte alltför trångt när goda vänner har samlats i god stämning och när serveringen består av utsökt "rømmegrøt og spekemat".

Fredag morgon var det vandring till grillplatsen i vackert sommarväder längs den gamla vägen genom Junkerdalsura. En naturupplevelse av det större slaget med blommande



En promenad längs Junkerdalsälvenbjöd på en hänförande naturupplevelse.

guckusko och andra botaniska rariteter som man inte får uppleva varje dag. Några föredrog i stället att åka på fisketur på Rognanfjorden. På kvällen samlades alla deltagarna i Junkerdals kulturhus till ett TR-seminarium och grupparbete med Förre HSM Jens Døvik som ledare.

Till Junkerdalsträffen hör också ett IG-möte, i år liksom tidigare i kulturhuset på lördag eftermiddag. Mötet leddes av RT Syvstjernens Mästare Trygve Bardosen och HSM Per Fredheim höll ordensföredraget. Eklundsmedaljen i silver delades ut till Undermästare Hermod Stordal. Vid den efterföljande brödråmtiden uppmärksam-

mades organisten Knut Rydning som medverkat med musik i nästan alla år.

På programmet för damerna och andra gäster stod samtidigt ett uppskattat besök på Galleri Per Adde och Kaisa Zetterqvist.

Lördag kväll var det festmiddag i kulturhuset. Här deltog bland annat Sånggruppen Magnolia från Umeå liksom vid många tidigare träffar i Junkerdal. Gruppen sjöng också i Saltdals församlings gudstjänst, även den i kulturhuset, på söndag förmiddag.

I minst 38 av de 40 åren har Utpostens Sändebud Bjørn Karlsen varit primus motor för Junkerdalsträffen. Tillsammans med sina medarbetare i Utposten har han utvecklat träffen till att bli ett av de viktigaste samarrangemangen inom Orden fränsett Generalkonventen. Nästa Junkerdalsträff är redan under planläggning. På återseende den 14 juni.

Text: Kjell Dagslot och Anders Perstrand

Foto: Anders Perstrand



RECEPTION OCH BALLOTERING I KNAPE. *Den 19/4 samlades Tempelridarna i Knappe och invigde nye broder Naim Murseli (till vänster) i vår orden. Vi hade även ytterligare en balloterig för en möjlig ny broder. 2017 har givit oss ett glädjefyllt första kvartal, kvällens sammankomst avslutades med måltid tillsammans med våra damer. På bilden även undertecknad samt broder Alwar Thenander.*

Milot Kelmendi

GULDMEDALJ VID S:TA GERTRUDS JUBILEUM

1 968 valdes Bengt Lundgren till Mästare i RT S:ta Gertrud, ett ämbete han innehade i 30 år.

Vid Templets 90-årsjubileum i maj hyllades han för sina mångåriga och värdefulla insatser genom att HSM Per Fredheim förlänade broder Bengt Eklundsmedaljen i guld för "synnerligen gagnande gärning".

Ett 50-tal bröder med damer från RT S:ta Gertrud, gästade Tempel med Högste Stormästare Per Fredheim och Storceremonimästare Vilgoth Wilhelmsson i spetsen, deltog i jubileumsfirandet i Marieborgskyrkan i Västervik.

Efter några inledande musikstycken av "Salongsorkestern" under ledning av Broder Christer Gyllenstrand hälsade Mästaren i RT S:ta Gertrud Karl-Erik Gustavsson välkommen.

Broder Per-Olov Ilhammar framförde en historik om Tempel i vilken han särskilt betonade den stora betydelse FM Bengt Lundgren haft.

Han framhöll också den betydelse Templets egen kör haft genom åren och passade på att tacka körens ledare och dirigent under många år, broder Sölve Eriksson, som på grund av sjukdom inte kunde delta i jubileumshögtiden.

Högtidstalet hölls av HSM Per Fredheim, som tyckte det var bra att han fick hålla sitt tal efter historiken.

– Det förekommer att den som håller ett högtidstal berör lite av Templets historia, menade HSM,

– Men då tvingas den broder



Den nyblivne innehavaren av EMG Bengt Lundgren, gratulerades av M i RT S:ta Gertrud Karl-Erik Gustavsson och HSM Per Fredheim.

som förberett en historik att upprepa vad högtidstälaren redan sagt. Då får väl högtidstälaren ändra i sitt tal i stället.

Broder HSM framförde gratulationer från Det Högsta Tempel och önskade framgång under de nästa tio åren.

Han avslutade med att förkunna beslutet av Det Högsta Rådet att förläna Bengt Lundgren Tempel Riddare Ordens högsta utmärkelse, Eklundsmedaljen i guld.

Efter detta högtidliga ögonblick var det Storceremonimästaren Vilgoth Wilhelmssons tur att framföra Stortemplets lyckönskningar. I sin egenskap av Provinskapitelmästare i Sveriges Södra Provinskapitel framförde han också en gemensam hälsning från alla Tempel i Provinskapitlet,

Därefter framförde representanterna från de närvarande gästade Tempel hälsningar från sina respektive Tempel.

Högtiden avslutades med några musikstycken innan Mästaren Karl-Erik Gustavsson tackade alla deltagare samt riktade ett stort tack till Salongsorkestern för den trevliga musikunderhållningen och bjöd in deltagarna till en måltid.

Text: Leif Lundqvist
Foto: Magnus Wihlborg



RT S:ta Gertrud firade sitt 90-årsjubileum i den vackra Marieborgskyrkan i Västervik.

MÅNGA NYA KONTAKTER PÅ SKANSEN

På Skansen i Stockholm firades enligt tradition Folknykterhetens dag.

Firandet genomfördes vid Ordenshuset Brofästet.

Extra intressant detta år var att flera från andra ordenssällskap stannade till för en pratstund. Bland talarna fanns IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero, som tillhör en av våra utposter. Inne i Ordenshuset genomfördes ritualmöte enligt gammal Ordenssed och detta lockade många intresserade.

Från RT Concordia och Mälardrottningen var funktionärer på plats och marknadsförde våra båda ordnar med bravur.

Våra nya foldrar för såväl TBO



Lena Kvarnér, Kjell Andersson och Annica Nilsson på plats i monter.

som TRO kom väl till pass. Dessa är enligt min mening modernt utförda och har en intressant text.

Material delades ut och samtal med intresserade tog vid. E-postadresser och telefonnummer växlades för fram-

tida förhoppningsvis fruktbara kontakter.

Nu sker uppföljningen och förhoppningsvis står recipienderna i kö när höstterminen börjar.

Text & foto: Tommy Nilsson

Berg och bölja på sommarträff i Ådalen

Sista helgen i juli genomfördes den traditionella sommarträffen i södra delen av Norra Provinskapitlet.



I sommarträffen i Härnösand ingick en bekväm båtutture på Ångermanälven med vandring under Högakustenbron. SM Per Fredheim och PKM Kent Ivarsson passade på att agera förmän.

Denna gång stod RT Verdandi som värd och träffen hade förlagts till Härnösand.

Ett 40-tal bröder och damer från sju Tempel deltog.

Träffen inleddes på fredagkvällen med välkomstfika i folkhögskolan i Härnösand. Det blev en trevlig mjukstart med allsånger under Eva-Britt Fredheims tonsäkra ledning.

På lördagen kunde man välja mellan Murberget och Hemsöberget. Skribenten valde det senare för att få besöka försvarsanläggningen Hemsö fästning som byggdes 1917 och bättrades på under andra världskriget.

De övriga fick en guddad rundvandring i Härnösand med ciceronen Örjan Leek för att sedan ta sig upp till länsmuseet på Murberget.

Träffens höjdpunkt på låg havsnivå var utan tvekan en flera timmar lång kvällstur med MS Ådalen III i Ångermanälven med vändpunkt under den mäktiga Högakustenbron. SM Per Fredheim och PKM Kent Ivarsson passade på att agera förmän längst fram.

På söndagen samlades vi i god tid före gudstjänsten i Härnösands domkyrka där nyss pensionerade diakonen Kajsa Perstrand berättade om sin före detta arbetsplats och dess utsmykning.

Efter gudstjänsten bar det iväg till Spjutegården på Murberget för avslutningskaffe. Broder Mats Danielsson och hans medarbetare i RT Verdandi och TBO:s förgård i Sundsvall blev vederbörligen avtackade för det fint upplagda och genomförda programmet.

Text och foto: Anders Perstrand

GREGORIUS FIRADE SIN 110-ÅRS DAG

Den 11 augusti 1907 instiftades RT Gregorius i Malmö.

På dagen 110 år senare samlades ett drygt 30-tal bröder från Templen i Skåne och Halland till ett möte för att högtidlighålla Templets instiftelsedag.

Mötet gästades också av Provinskapitelmästare Vilgoth Wilhelmsson och Storskattmästare Mikael Lindström.

Efter mötet intogs brödramåltid på restaurang Element i samma hus och vid kaffet i brödrasalen presenterade Skattmästare Bengt Hellén-Halme valda delar av Templets historia.

Deltagarna hade också möjlig-



Bengt Hellén-Halme visade bland annat på en karta var RT Gregorius haft sina lokaler under de 110 åren.

het att bläddra i fotoalbum och andra handlingar från de 110 åren.

Text & foto: Tommy Johansson



Officianterna vid det gemensamma högtidsmötet med TBO och TRO i Stockholm.

Gemensamt högtidsmöte i Stockholm

Den 13 juni avslutade RT Concordia verksamheten för terminen med ett högtidsmöte tillsammans med TBO Mälardrottningen.

Vid mötet som var mycket välbesökt av bröder och syst-rar användes den nyskapade ritualen för gemensamt möte i TBO och TRO. Temat i ritualen är Om Kärleken. Detta slag av möten visar på vikten av samhörighet och samarbete mellan våra båda ordenssällskap.

Vid den efterföljande måltiden i Riddaresalen, som är väl så viktig för våra möten, tackade Mästaren i Mälardrottningen Gunnel Trobell för den gångna terminen.

RT Concordias Mästare Christer Wik tackade likaså och dessutom för den första terminen han innehaft mästareämbetet.

Text & foto: Tommy Nilsson

NYA BRÖDER

RT Concordia, Stockholm

Jens Jörgensen Moberg

RT Excelsior, Kristianstad

Robin Sverkesson

RT Knappe, Uddevalla

Naim Murseli

Erik Bäckman

RT Molay, Ängelholm

Simon Schönbeck

RT Mäster Olof, Örebro

Kwadwo Frempong

RT S:t Hans, Visby

Jonas Larsson Grönström

Nils Jakobsson

RT S:t Laurentius, Linköping

Thomas Sylvan

RT Vårdkasen, Varberg

Pierre Nilsson

Daniel Hanssen

EKLUNDSMEDALJ

I GULD

RT S:ta Gertrud, Västervik

Bengt Lundgren

EKLUNDSMEDALJ

I SILVER

RT Idun, Hudiksvall

Börje Edoff

UNG FLÖJTIST FICK BALDERS STIPENDIUM

Musik skänker ljus och glädje för många. RT Balder delar årligen ut ett musikstipendium ur Oscar Matssons minnesfond.

I år blev Alicia Peterson utvald. En ung kvinna, mästarinna på flöjt. Hon hade med sig 4-5 olika flöjter med olika egenskaper, som hon framförde olika musikstycken på.

Hon berättade även att flöjter finns i olika storlekar, från 16 cm upp till ofattbara tre meter.

Stipendiet är på 10 000 kr och delades ut vid ett välbesökt möte med många bröder med hustrur och barn.

Text & foto: **Henrik Östlund**

Den duktiga flöjtisten Alicia Peterson har tilldelats årets musikstipendium av RT Balder.



Riddaretemplet Balder 100 år

lördag den 21 april 2018

I Tempelsalen, Karl XI:s väg 33, Halmstad

Kl 13.00 – 14.00 Välkomstkaffe

Kl 14.00 Högtidsmöte med damer

Kl 17.00 Buss till Tylösand

I Tylösand

Kl 18.00 Jubileumsfest

Tre rätters bankett

Högtidstal av Högste Stormästare Per Fredheim

Musik av årets stipendiat

Underhållning och dans till: ELVIS4EVER

Klädsel: Bröder: HD eller EHD med dekorationer. Damer: TBO-systrar: HD med dekorationer. Övriga damer valfritt.

Kostnad: 250 kr.

Intresseanmälan senast 31 december

Sören Gustafsson, Rörbäcksgatan 14, 311 34 Falkenberg, e-post: hemtillsoren@gmail.com
telefon 070-567 27 75

Torleif Lindén, Plönninge 659, 313 92 Oskarström, e-post: linden.plonninge@telia.com
telefon 035-620 10 eller 070-244 16 00

