



Riddare Templet Wästmannias MEDLEMSBLAD

Årg. 35

Hemsida: www.rtwastmannia.se

Nr 2-2011



Mästaren skriver den 24 augusti 2011:

Käre Vän och Broder!

*Tänk att få vakna tidigt en morgon
Höra ett vårregn sjunga sin sång
Jag älskar regnet som väcker jorden
Tack käre far för regnet du gav.*

*Tänk att få vakna tidigt en morgon
Se hur vår sol gör allting så skönt
Jag älskar solen som värmer jorden
Tack käre far för solen du gav.*

*Tänk att få vakna tidigt en morgon
Höra en koltrast sjunga sin sång
Jag älskar sången koltrasten sjunger
Tack käre far för sången du gav.*

*Tänk att få vakna tidigt en morgon
Utan att sakna natten som var
Jag älskar livet som du har skapat
Tack käre far för livet du gav.*

Välkommen till en ny termin i vårt Tempels historia! Jag hoppas du under sommaren fått uppleva något av den tacksamhet över livet, naturen och dess växlingar som ovanstående text förmedlar.

För vår familjs del har vi verkligen fått uppleva det, inte minst under föregående vecka när vi ytterligare ett år hade förmånen att få vara värdpar på Capella Ecumenica i Sankt Annas underbara skärgård. En vecka fylld av värdefulla möten med nya människor men också med en hel del arbete.

För tre av våra Bröder har fullbordandets tolvslag klingat sedan vi sist var samlade: Br Lars Brandt, Br Sven Lindblom och Br Ewert Ekman. Vi minns dem med stor tacksamhet och önskar dem en skön vila efter ett väl utfört verk.

Det har hänt mycket i våra lokaler under sommaren.

Åtskilliga Bröder och Damer har gallrat, slängt, ordnat med förrådsutrymmen och packat inför flytten till Regattagatan 22 A. Under de 55 år vi funnits i samma lokaler har vi hunnit samla på oss en hel del. Till det positiva med en flytt hör att vi tvingas gå igenom allt och ta ställning till vad vi behöver ha kvar inför framtida verksamhet.

Ofta fick vi anledning att minnas Bröder som funnits med i vårt Tempel under årens lopp och den trogna gärning de utfört.

Den 23 augusti gick det stora flyttlasset. Västerås Flyttningsbyrå arbetade från kl 8.00 till 18.00.

En stor del av Mästarerådet fanns också med. Det tyngsta är nu avklarat men mycket återstår innan det är helt klart inför den stora invigningen av de nya lokalerna den 14 september.

Gör allt du kan för att vara med vid detta unika tillfälle! Säg till om du vill ha skjuts!

Min högsta önskan är att vi alla skall få uppleva en höst fylld av positiva upplevelser i vårt Tempel inte minst vad gäller nyrekrytering! En hel del av ansvaret för Tempels framtid hänger givetvis på mig men jag är väldigt tacksam för allt det ansvarstagande som ni Bröder och Damer bistår med. Det är svårt att se var gränsen går för det vi skulle kunna utföra när vi arbetar skuldra vid skuldra.

Väl mött till en inspirerande nystart!

Er vän och broder

Sven-Erik Lilja

PS. Se även notisen på sidan 7 om svältkatastrofen på Afrikas Horn.

BRUSTNA LÄNKAR

Fullbordandets tolvslag har klingat för
Bröderna

Lars Brandt
Ewert Ekman och
Sven Lindblom

Må de vila i frid och må deras minne alltid bevaras bland oss.

IN MEMORIAM

Vår TR-broder **Ewert Ekman** har lämnat oss i stor sorg och saknad.

Broder Ewert var en sann Tempel Riddare som alltid ställde upp i alla sammanhang, både i vardagen och i arbetet i orden.

Han hade många intressen, tillhörde många föreningar och var alltid en engagerad medlem inom Tempel Riddare Orden, vars syfte är att verka för nykterhet, kärlek och Trofasthet. Han var han en föregångsman. Vi saknar honom, hans glada, spontana och härliga inlägg vid våra möten. Broder Ewert har för alltid lämnat oss, men vi kommer alltid att minnas honom.

I denna stund går våra tankar till Ewerts familj som mist en fin och god familje-medlem, och till alla som kände honom i olika sammanhang.

Tack Broder Ewert för fin gemenskap. Vi önskar Dig vila i frid efter slutad arbetsdag.

För TR Utposten i Enköping
Per Hallström



Ewert Ekman

UR PROGRAMMET

Välkommen till höstterminens möten i Templet. **Obs att tidigare schema ej gäller. Vi måste anpassa oss till Frimurarnas och andra ordnars schema.**

Mötesschema hösten 2011

(preliminärt)

Onsd.	14/9	IG
Lörd.	17/9	Kulturnatt UTGÅR
Onsd.	21/9	RG
Onsd.	28/9	Vi besök. S:t Eskil. IG
Torsd.	6/10	TR-D. Skördefest Oklart. Se nedan
Onsd.	12/10	URG, TG, IG Val 19. IG 19.30

Onsd.	19/10	TG.
Fred	28/10	Höstfest m.D. 19
Lörd.	5/11	Minneshögtid j.16
Onsd.	9/11	IG
Tisd.	15/11	Arbetsm VD kl 10
Onsd	16/11	PRG
Lörd.	3/12	Adv.samkv kl 19
Onsd.	14/12	IG
Fred.	16/12	Julbord kl 19

TR-Damerna

Torsd 1/9	TR-D kl 14-18
Torsd 6/10	TR-D. Oklart! Ev. annan veckod.
Torsd 10/11	TR-D kl 14-18



BREV FRÅN STOR MÄSTAREN MED ANLEDNING AV NORGE-KATASTROFEN 22 JULI

Till Templen och Bröderna inom Stor Templet för Sverige och Finland.

I samband med den gångna veckans tragedi i Oslo har gärningsmannen uppgett sig vara Tempelriddare.

Vi vill därför meddela, att han inte har haft något som helst samröre med vår Orden. Hans uttalanden står också helt i motsats till våra värderingar, vilka framgår av vår hemsida.

Om frågor skulle ställas till oss, kan frågeställaren hänvisas till vår hemsida, där våra värderingar framgår.

Frågor kan också ställas till någon av undertecknade.

Vi önskar Bröderna en god fortsättning på sommaren.

Med Broderlig hälsning och önskan om FSV!

Anders Wiking *Bengt Davidsson*
Stor Mästare Stor Kansler

OPK-MEDLEM FIRAR 70 ÅR SOM SCOUTLEDARE med flyg till världens största scoutläger

Sverige hade i år för första gången ansvar för världens största scoutläger (Jamboree), ett jättelik arrangemang på Rinkabyfältet i Skåne.

Som flygresenär med TR-Brodern Lars Johansson vid spakarna kunde jag nu liksom Nils Holgersson se Västmanland, Sörmlands sjöar, Östergötlands slätter, Småland och slutligen landa i Kristianstad i Skåne. Från luften såg man den stora tältstaden som 27 juli till 8 augusti rymde 39.000 scouter från 150 länder.

Scoutrörelsen startade 1907 med ett läger för ett par dussin pojkar från London och har nu vuxit till cirka 35 miljoner flickor och pojkar från praktiskt taget hela världen. Idén att i nära kontakt med naturen utveckla nyttiga färdigheter och lära sig naturens växt och djurliv i kombination med personlig utveckling och hänsyn till andra blev ett vinnande koncept.

Scoutlagen ger praktiskt etiska riktlinjer, patrullen tränar medlemmarnas förmåga att verka och gemensamt lösa problem i lag. Enligt grundaren en lek i Guds fria

natur där pojkar och män med pojksinne träffas i ädel tävlan för höga mål. Rörelsen växer i världen. Nu börjar även Ryssland visa intresse. I Sverige har det en tid varit kräftgång men det finns ökningstendenser. Med

utbredningen skapades en internationell organisation. 1920 hölls den första Jamboreen i London. 1975 var de Nordiska scoutförbunden ansvariga för lägret i Lillehammer, Norge, där jag var med och administrerade ett projekt om demokrati. Scouting är inte bara att äta, sova, tälja, gräva, hugga och såga. I år var Sverige värd för första gången och administrerade det största lägret i världen.

I årets teman fick fred en stor plats, då det fanns deltagare från länder som är mer eller mindre i krig med varandra. Dagen före mitt besök hade kungaparet besökt lägret. Kungen berörde, med utgångspunkt från den norska massakern, vikten av att bekämpa ondskan. Han uppmanade unga och vuxna att ställa upp för dem som drabbas av olika katastrofer samt hyllade den samvaro över nations- ras- och klassgränser som scouting representerar. Man skall vara redo att hjälpa! Kungen är som sin far prins Gustaf Adolf och farbror greve Folke Bernadotte en aktiv scout och bar scoutdräkt. (Mitt scoutnamn "King" är inte rojalistiskt utan kommer från en tur i scouthatt förbi en skogsgård, då den lille sonen gastade "Mamma, mamma, King vid gränspolisen är här".)

Lägret förbereddes under 7 år med tre läger på samma exercisfält med en imponerande infrastruktur. Man grävde fram fem nya brunnar för vattenförsörjning samt inrättade 1.000 vattentoaletter. Miljön prioriterades högt genom olika program om miljön, men även praktiskt genom återvinningsplatser för varierande sorter av avfall enligt de regler som gäller i välordnade svenska kommuner. Sjukvården inom lägret löstes med två vårdcentraler med legitimerad vårdpersonal från olika länder. Dessa skötte det som normalt handläggs av vårdcentraler. Man kunde även röntga och remittera patienter till sjukhuset i Kristianstad vid svårare fall. Inom lägret fanns även apotek. Då man ofta arbetar med knivar, yxor och sågar blir det ibland skärsår som måste sys med några stygn i lägrets vårdcentral. Vid årets läger beräknade man att köpa 30 ton potatis och fem ton ost för att ge ett par kvantitativa exempel. Maten lagades inom små enheter av deltagare som fick en liten kokbok med förslag till veckomatsedel och tillagningstips. Det förekom typisk svensk husmanskost. För att möta individuella behov tilldelades varje grupp ett antal kontopoäng för inköp i fyra ICA-butiker inom lägerområdet. Anvisade medel fick ej användas till snask och strutglass, som kunde köpas i de många kiosker som fanns på två stora torg. En del besökare chockerades av att inte kunna köpa vin och öl till maten, då Jamboreen utlysts som ett

arrangemang helt utan alkohol. Baden-Powell säger i sin bok, *Scouting for Boys*: "Den som super kan omöjligt vara scout. Börja aldrig någonsin att smaka sprit och besluta dig för att inte ha med sådant att göra. Vatten, te eller kaffe släcker törsten och piggar upp alldeles tillräckligt. Om det är varmt är lemonad eller citronsaft mera uppfriskande än sprit eller öl."

Det fanns även ett religiöst center med möjlighet att delta i olika religioners verksamhet.

Scoutträningen ökar den innovativa kraften. Scouterna kunde i tävlingar och övningar lära sig att underlätta livet med små uppfinningar av det som naturen erbjöd. Därutöver ordnades en del arrangemang för samvaro mellan scouter från olika länder med varierande hemmanatur. I Sverige har det en tid varit minskning av antalet medlemmar, men scouting behövs idag inte bara som motvikt till häckandet framför datorn, utan även som stärkande av samhörigheten mellan människor - att tävla och samverka i syfte att stärka den inre personligheten och att hysa respekt för andra.

En dag på lägret visade hur väl ungdomar utvecklas att nå varandra, oberoende av hudfärg och samhällsklasser. På ett världsscoutläger kan ungdomar träffas med de gemensamma referensramar som scouting ger. För säkerhets skull söker man även att snabbt lösa tvister genom att råta ut de frågetecken som ofta uppstår när man har olika referensramar. Ett gammalt indianskt visdomsord säger

att man bör gå i en medmänniskas mockasiner en hel dag innan man kritiserar. När vi tvistar behöver vi kanske lära av indianerna att oftare pröva skobytdagar.

Thore "King" Gårmark



Thore Gårmark

Thore Gårmark utnämndes 1941 till scoutledare i Godtemplargården, Norr Nävde, tillsammans med 16 pojkar från olika förorter till Avesta. Färden till mötena skedde på cykel och innebar för de flesta en sträcka på 3 kilometer upptill en mil. 1941 utnämndes han jämte av honom värvade Berndt-Olof Gustafsson - senare med lång tid i Wästmannias mästarråd - till ledare i IOGTs Scoutförbund av förbundssekreteraren och tempelriddaren Ernst Nordlund. Redan 1942 blev han distriktssekreterare i det nya Dalarnas scoutdistrikt och har verkat som kårordförande i tre kårer, distriktsordförande i två scoutdistrikt samt tillhörde förbundsstyrelsen under ett 10-tal år. Har varit ledare för många kår- och

distriktsläger men även lägertidningsredaktör., kanslichef och lägerchef för pojkläger på riksnivå. Hade vid den nordiska jamboreen i Oslo ansvar i ett projekt om demokrati.

De 70 åren i ledartröja med olika färger på scouthattens tofs planerade han att fira genom att delta i årets jamboree. Eget besvär med en höftled samt hustruns Alzheimers dämpade ambitionerna till ett endagsbesök med privat flyg. Som inbjuden Storuggla hedrades han för sina 70 år vid en liten ceremoni.

NU FLYTTAR VI IN I NYA LOKALER

Efter 94 år i centrala Västerås inleds nu en ny epok i Riddare Templet Wästmannias historia. Tillsammans med ordenssällskapet W:6 flyttar vi in i Frimurarnas ordenshus i Öster Mälarstrandsområdet (intill Lidl). Det är Temlets tredje lokal vi nu lämnar. Starten skedde 1917 i IOGT-huset vid Västgötegatan, som ganska snart ersattes av Blåsbogården på Kyrkbacken. Vindsvåningen i Frälsningsarméns nybyggda hus på Hantverkargatan 3 inreddes och invigdes år 1956 och har alltså varit vårt "hem" i 55 år. Nu är det dags att skriva historia igen. Från och med höstterminen 2011 är Regattagatan 22A vår nya adress.

Fastighetsköp och flytt har stått på dagordningen tidigare, men har av olika anledningar inte blivit av.

Den här gången var anledningen att Frälsningsarmén ville utnyttja lokalerna till annat ändamål – vilket är ännu höljt i dunkel.

Det är mycket som ska följa med när en mångårig verksamhet ska byta hemvist. Förådsutrymmen, skåp och hyllor måste tömmas. Arkiverade handlingar, regalier och allt som behövs vid gradmötena, porslin, tavlor etc. måste packas ner i flyttkartonger. Möbler kräver sin behandling.

Den 23 augusti går det stora flyttlasset. En del av godset magasineras och kommer förhoppningsvis till användning om några år, då vi räknar med att flytta in i frimurarnas nya ordenshus (nu på planeringsstadiet). En hel del möbler och sådant som inte beräknas kunna komma till användning fortsättningsvis har lämnats till secondhandhjälpverksamhet.

Alla som någon gång flyttat vet att det är en omfattande och tidskrävande process att byta lokal. Många frågor måste samordnas. Hjälpare händer behövs. Den fysiska flytten är projektets mest kritiska punkt. Allt måste klaffa.

Att flytta är ett stort och spännande projekt. Vi hoppas att förändringen blir positiv. Förändringen kan ge upphov till nya sätt att se på saker och ting. En flytt innebär ett tillfälle att se över och förbättra verksamheten.

De som har ansvarat och varit med att genomföra flytten har upplevt tuffa och spännande och utmanande uppgifter. Det har varit otaliga

samråd med berörda parter vid sökandet efter ny lokal och omfattande förberedelser inför flytten.

Allt kommer inte att vara färdigt till lokalinviigningen den 14 september, men tillräckligt för att det skall fungera väl.

**KOM IHÅG ATT LÄMNA
TILLBAKA NYCKLAR TILL TR-
LOKALEN!**

TACK

•
Hjärtligt tack alla bröder och damer som på olika sätt har hjälpt till vid flytten.

Det återstår nu arbete med att ställa i ordning allt i den nya lokalen.

**SVÄLTKATASTROFEN PÅ
AFRIKAS HORN**

I avslutningen av sin predikan vid Gudstjänsten på Capella Ecumenica den 21 augusti gav vår VM Sten-Bertil Jakobson en uppmaning till de församlade:

”Skänk en timlön (eller motsvarande) till någon av de hjälporganisationer som samlar in gåvor för att lindra nöden på Afrikas Horn.”

Jag tycker det var en uppmaning väl värd att föra vidare! Om det råkar bli mer än en timlön är det säkert ingen som har något emot detta!

TR-DAMERNA startar
höstverksamheten den 1 september

kl. 15. Tempelriddarna har nu lämnat sina lokaler på Hantverkargatan och flyttat in på Regattagatan. Eftersom det fortfarande inte är helt klart i lokalerna kommer TR-Damerna vid sitt första möte att samlas hos vår ordförande Siw Fredby, Violstigen 7. Tag gärna kontakt med någon i styrelsen, om du vill bli hämtad med bil.

Vi ser fram emot att få träffa dig efter sommaren, som vi hoppas varit skön för dig.

Den 12 september kl. 15 är det visningsmöte för TR-damerna i de nya lokalerna på Regattagatan 22 A. Varmt välkomna att bekanta er med lokalerna då.

Styrelsen genom
Siv Magnusson

LOKALINVIGNING

onsdagen 14/9 kl 19.

*Ämbetsmän från högre Tempel medverkar.
Varmt välkommna att deltaga vid detta högtidliga
tillfälle!*



*Om du kör bil: Parkera gärna på Lidl's parkering.
Otillfredsställande skyltning på platsen närmare
lokalen innebär viss risk för parkeringsbot.*

Preliminär utgivningsplan år 2011

<i>Nr</i>	<i>Manus senast</i>	<i>Utkommer vecka</i>
2/11	18 augusti	35
3/11	29 september	41
4/11	8 december	51

Utgivare: RT Wästmannia, Regattagatan 22A, 723 48 Västerås

Tel. 021-14 16 85 (Frimurarna)

Mejladress: s@rtwastmannia.se

Redaktion

Ola Magnusson
Sven-Erik Lilja

Distribution

Lennart Morberg, Harry Thornberg, Lennart Stegnell
Tryck: Servicecentralen, Köping