



# Tempel Riddaren

ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

ÅRGÅNG 96 NR 4 2015



*sid 4*  
**Sandefjord väntar på  
GK-deltagarna**

*sid 8*  
**RT Ariel hjälpte broder  
rädda livet på hans far**

*sid 10*  
**TBO samlade  
systrar till rådsmöte**

# SANNINGEN TAR GESTALT

**T**y ett barn har fötts,  
en son är oss given

– lyder julens glada budskap.

Ett barn som är Gud ... en Gud som är ett barn. Det är märkligt och förunderligt. För nog tänker vi oss Gud upphöjd över allting – mäktig, vis och allseende. Men så kommer Gud i ett barn – hjälplöst, lindat och lagt i en krubba.

I dikten "Sanningens ögonblick" skriver Bo Setterlind:

*Världen tycktes genomskinlig,  
liksom nåden ny.  
Kärleken blev plötsligt synlig,  
jag hann aldrig fly.*

Att möta ett nyfött barns blick, skapar en känsla som inte går att värja sig mot. I den känslan öppnar sig våra hjärtan. Vi fylls av ömhet och empati, av viljan att skydda. Så kommer julens budskap nära, Gud är ett barn, som söker kärleken i våra liv och relationer.

Det är stort att vara människa. Gud vill livet – mitt och alla andras. Längs livsvandringen skapas och formas vi, i djupet och på ytan. Där lär vi oss att se på våra medmänniskor med ömsint kärlek.

Vi får, oavsett våra menings-  
skiljaktigheter, öva oss att se på varandra såsom på barn, innan murar byggts upp. Så är och blir julens budskap ett fredsbudskap, ett budskap om möjligheten att kunna leva tillsammans – i ömsesidig kärlek och respekt, trots att vi alla är olika, har olika drömmar och ambitioner i våra liv.

Vi hör ihop – inte bara med varandra, utan också med alltings ursprung och mål. Det är en fredsfurste som föds i det där stallet.

Sanningens ögonblick ...  
Sanningen skapas i mötet med den andre. Den kan jag inte läsa mig till i en bok. Jag kan ana sanningen där, men för att få grepp om den måste mötet till. Julen är en närhet i tillvaron, där jag får möjlighet till det mötet. Där blir jag mött av den Gud som vill mitt liv, som föds in i mitt liv för att dela min värld.

Anspråket i Jesajatexten är enormt. Den talar om fredens välsignelser utan gräns. Och så är det väl; när vi möter det nyfödda barnets blick, föds i oss en kärlek utan gräns. Vi fylls av något som är större än livet självt. Det spränger alla gränser, liksom Gud spränger alla gränser. Gud lämnar den himmelska härligheten och föds i ett stall, för att möta vår blick och tala med oss om det som är riktigt viktigt.

Livet med stort L börjar i förundran, när vi vågar bryta oss loss från våra rutiner, när vi vågar lyfta blicken och se, se vad som verkligen sker i detta mysterium. Gud kommer i ett litet barn, i en fredsfurste som vill, kan och kommer att förändra världen. Då lyser julbudskapet frid på jorden, och i den rörelsen av fred finns vi med, och med det budskapet finns början till en:

**God Jul!**



**Magnus Wihlborg SKN**



## Tempel Riddaren

**Nr 4 2015**

**Utgiven av:**

Tempel Riddare Orden i Sverige och Finland.

[tidning@tempelriddareorden.se](mailto:tidning@tempelriddareorden.se)

**Ansvarig utgivare:**

Per Fredheim

**Redigering:**

Tommy Johansson

**Redaktionens adress:**

[tidning@tempelriddareorden.se](mailto:tidning@tempelriddareorden.se)

**Redaktion:**

Tommy Johansson

[faskens@gmail.com](mailto:faskens@gmail.com)

Lars-Erik Måg

[lars-erik.maag@telia.com](mailto:lars-erik.maag@telia.com)

Anders Perstrand

[anders.perstrand@iogt.se](mailto:anders.perstrand@iogt.se)

Adressändringar görs till S i det egna Templet

**Hemsidor:**

[www.tempelriddareorden.se](http://www.tempelriddareorden.se)

[www.tempelriddareorden.org](http://www.tempelriddareorden.org)

**Kommande nummer:**

Nr	Manusstopp	Utkom. v.	
1	30/1	2016	8
2	6/4	2016	21
3	1/9	2016	40
4	22/10	2015	50

**Tryck:** Tryckaren Engelholm

**Omslagsfoto:** Simon Winnfors i Concordia hjälper flyktingar i nöd.

**Foto:** Lars-Erik Måg

# VI MÅSTE LEVA EFTER VÅRA ETISKA PRINCIPER

”Tempel Riddare Ordens uppgift är att samla redlige och plikttrogne män till arbete i det godas och sannas tjänst, till eget, familjens och samhällets gagn”.

Så lyder de inledande raderna i Tempel Riddare Ordens grundlag. Det arbetet som Orden syftar till är att förverkliga våra grundläggande värderingar Sanning, Kärlek, Renhet och Trohet – allt vilande på en nykter grund.

I sin bok ”Hur Templet bygges” (en föregångare till den mer välkända ”Det inre tempelbygget”) skriver Efraim Almgren:

”Människan har med sitt snille och sin uppfinningsförmåga dånat en hart när tekniskt fulländad värld, en värld av järn och betong, men en värld ur vilken hon oftast själv med nöd räddar sig undan hotet från sina egna skapelser. Det är i en sådan värld, som det djupaste personlighetslivet har det trångt”.

Almgrens text ger upphov till lite reflexion. Det är intressant att detta skrevs för cirka 80 år sedan, men att andemeningen är giltig även i dag – fast nog skulle formulerats lite annorlunda. Det är inte ”en värld av järn och betong” som utgör det största hotet mot människans personlighetsutveckling i dag, men den stressade situation många befinner sig i kan utgöra ett allvarligt hinder när människor ska staka ut sin egen livsväg.

I ett ständigt brus där trender avlöser varandra är det lätt att tappa förfästet – att följa med i strömmen utan alltför mycket egen reflexion. Våra Ordnar, Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden, erbjuder sina medlemmar verktyg för att forma sina egna liv.

Almgren skriver vidare: ”Ty att leva enligt ett högt andligt krav och i sin livsföring verkliggöra höga moraliska och etiska principer, det är icke blott att teoretiskt bejaka en eller annan religiös eller etisk sats, vilken väl kan ske, utan att man det ringaste låtit detta bejakande föregås av eller ha sin utgångspunkt i ett personligt ställningstagande”.

Almgren säger att det inte är tillräckligt att teoretiskt bekänna sig till etiska principer om det inte bottnar i det egna beteendet. Vi måste leva som vi lär – det är en enkel, men ack så svår, levnadsregel.

Som medlemmar i våra Ordnar får inte våra grundvärderingar vara ett teoretiskt förhållningssätt, utan det bör leda till ställningstagande i vår vardag. Jag vill därför omnämna de insatser som vår ordensbroder Simon Winnfors tagit initiativ till och genomfört i IOGT-NTO-lokalen i Häggvik. Om deras insatser för att hjälpa utsatta flyktingar kan du läsa på annan plats i tidningen. Så agerar goda medmänniskor!



För oss som har för vana att besöka våra General Konvent så är det extra högtid att få tidningen där anmälningsblanketten till nästa års GK finns med. Konventet i Sandefjord har alla möjligheter att bli ett mycket trivsamt arrangemang. Alla har inte möjlighet att resa till ett konvent, men jag vill verkligen rekommendera ett GK-besök om du har möjlighet. För många av oss är det ett måste – och ska man skaffa sig ett beroende så är vanan att besöka GK bland de lyckligaste.

När vi nu börjat förbereda

handlingar inför det kommande Stor Tempel-mötet så är det uppenbart att vi minskar antal medlemmar under konventperioden, men samtidigt visar några Tempel att det går att rekrytera nya bröder.

Det lokala engagemanget är den absolut viktigaste ingrediensen. Vi är många som genom åren har haft goda upplevelser i vårt engagemang i Orden. Med förenade insatser måste vi skapa förutsättningar för att nya medvandrare kan få samma givande gemenskap som vi har fått ta del av.

För att ordensarbetet ska hållas levande under de stundande helgerna så vill jag ge dig tre frågor som du kan fundera över och vars svar kan bli utgångspunkt för arbetet under 2016:

1. Varför är du tempelriddare (eller tempelbyggare)?
2. Vad är det som gör att du kommer till nästa ordensmöte?
3. När pratade du senast med utomstående om dina svar på fråga 1 och 2?

Slutligen vill jag önska alla läsare

**En God Jul och Ett Gott Nytt År!**



**Per Fredheim SM**  
Foto: Carina Vallin



# DET MESTA ÄR PÅ PLATS I SANDEFJORD!

**D**etaljerna för General Konventet i Sandefjord i juli 2016 börjar att falla på plats. Scandic Park Hotel ligger centralt och blir hög-sätet för de allra flesta arrangemangen.

Detta är ett förstklassigt och välrenommerat hotell, idylliskt beläget vid småbåtshamnen i Sandefjord, bara 100 meter från vattnet. 100 meter i andra riktningen finner du centrum med butiker, kaféer, otaliga skulpturer och sevärdheter.

## 350 rum i hotellet

Hotellet har 350 rum, vilket innebär att alla som önskar bo på konventhotellet får möjlighet till det. För bara ett år sedan öppnade Scandic Park Hotel en helt ny och tjusig tillbyggnad med moderna rum och konferensfaciliteter vägg i vägg med det klassiska hotellet.

Hotellet har en stor och flexibel kurs- och konferensavdelning från mindre och mysiga rum för få personer upp till en sal för 700 personer. Det betyder att alla möten och sammankomster i princip kan och kommer att hållas i hotellet. Lokaler för förhandlingsmöten, gradmöten och sammankomster ligger väldigt centralt i hotellet med minimalt gångavstånd från rum till rum.

## Så här långt är det:

150 km till Oslos flygplats Gardermoen

7 km till Sandefjords flygplats Torp

1 km till buss- och järnvägsstation

150 m till färjeförbindelse med Sverige



De allra flesta mötena och sammankomsterna på General Konventet kommer att hållas i Scandic Park Hotel.

General Konventet 2016 kommer alltså att bli kompakt utan transportetapper. Det blir bara till kyrkan på lördagen då det ordnas buss för dem som så önskar. Det är ca 12 minuters promenad från hotellet till kyrkan.



## TEMPEL RIDDARE ORDEN

General Konvent 2016  
Sandefjord – Norge  
27 – 30 juli

I hotellets innehållsrika badavdelning finner du uppvärmd saltvattensbassäng, bastu, solarium, gym och Park SPA. Här erbjuds allt för välbefinnande för kropp och själ i avslappnad miljö.

Hotellet har flera matsalar som vi kommer att disponera. Kosmos med angränsande matsalar har minst 350 platser. Sommartid används också Parkträdgården som har drygt 250 sittplatser. Om vädret är på vår sida kommer vissa arrangemang att vara här.

## Sevärdheter

Det ordnas kortturer i centrum av Sandefjord. Jotun som är en ledande internationell färgproducent etablerades i Sandefjord

och har sin huvudanläggning här. Jotun har sitt eget museum som visar produktutveckling.

Valfångstmuseet i Sandefjord är Europas enda specialmuseum för val och valfångst. Det är ett fint museum som visar valfångstens historia och hur huvudprodukten för den industriella valfångsten, valoljan, mycket tidigt användes till belysning och smörjmedel. I nyare tid användes valoljan till framställning av fetter (margarin) och i tvål- och målningsindustrin.

100 meter från hotellet ligger valfartyget "Southern Actor". Det är ett veteranskepp väl värt att bevara. Båten byggdes 1950 i Middlesbrough i England för rederiet Sevilla Whaling. Det deltog i valfångsten i södra Ishavet för ett skotskt rederi fram till 1962. Båten används idag som museibåt och tar sightseeingturer i Sandefjordsfjorden.

Sandefjord har två kyrkor. Den ena, Sandefjords kyrka, ska vi besöka under avslutningen av konventet på lördagen. Den andra, Sandar kyrka, blir det möjligt att besöka under någon utflykt.

**Text: Sven Erik Sandnes**  
**Översättning: Anders Perstrand**

# SIMON HJÄLPER MÄNNISKOR I NÖD

**S**er man människor i nöd ska man försöka hjälpa dem!

På den punkten är Utposten Söderorts sändebud Simon Winnfors mycket bestämd!

När han såg vilket elände flyktingströmmarna till Europa levde i, ville han gärna dra sitt strå till stacken.

– Jag kontaktade Sofia Modigh, som är ordförande i IOGT-NTO Häggvik, och föreslog att vi skulle öppna ett tillfälligt flyktingboende i deras lokaler, berättar Simon.

Och Sofia tänkte på iden.

Redan några dagar senare – i mitten av september – var aktiviteterna runt klubblokalen, som ligger i Stockholmsförorten Sollentuna, i full gång.

– Vi började med att jaga madrasser och annat som behövdes, säger Simon. Och vi riktade in oss på en grupp flyktingar som hade speciellt svårt att få någonstans att bo när de anlände till Stockholm – de så kallade transitflyktingarna.

Transitflyktingar är flyktingar som inte ämnar stanna i Stockholm utan ska färdas vidare till ett annat land, vilket i det här fallet innebär Finland.

Söker flyktingar asyl i Sverige försöker myndigheterna att hjälpa till att få fram förnödenheter och boende i väntan på att asylrätten ska bekräftas.



*Simon Winnfors vill göra en insats för flyktingar som inte får hjälp av myndigheterna.*

Men ämnar flyktingarna resa vidare anser sig samhället inte skyldiga att ta hand om dem. Men det gjorde Simon, Sofia och deras medhjälpare.

– Vi ordnade fram 15 övernattningsplatser i lokalerna. Vi ordnade med duschar, mat, möjligheter att få kläder och annat vi tyckte behövdes. Vi kontaktade nätverket "Refugees Welcome" som fångar upp flyktingarna vid SJ:s centralstation och hjälpte dem med transporter till lokalerna. Vissa nätter var det kanske inte så många, men ibland kunde det faktiskt vara upp till 25 övernattare i lokalerna. Och då var det trångt och besvärligt.

På morgnarna, när övernattarna rest vidare, har Simon och övriga volontärer städad och stuvat undan övernattningsmöblerna – för lokalerna har ju andra funktioner dagtid.

Idag har Simons initiativ lett till att ytterligare två IOGT-NTO-lokaler i Stockholmstrakten

öppnats för övernattningsplatser för flyktingar. Och många inom både IOGT-NTO och Tempel Riddare Orden lovprisar Simon för hans insatser.

– Men jag bara drog igång det hela, säger unga Simon, 23 år, lite blygsamt. Det stora jobbet har gjorts av många andra. Och vi har fått många volontärer som hjälpt till, många gåvor från olika håll och även generösa bidrag både från utposten och från vårt modertempel Concordia.

Men Simon lovordas och första tiden arbetade han oerhört mycket med boendet. Han fanns till och med på plats och lagade mat. Något han är duktig på, då han ursprungligen utbildade sig till kock i Örebro.

Sedan 2012 bor han i Stockholm, och för ett halvår sedan blev han anställd som verksamhetsutvecklare inom UNF – Ungdomens Nykterhetsförbund – och har idag huvudansvar för att verksamheten ska fungera speciellt i Värmland, Jämtland och Södermanland.

Men han är också starkt engagerad i Tempel Riddare Ordens verksamhet. Hans utpost har faktiskt sina möten i RT Concordias förhus, och fungerar framför allt som rekryteringsutpost åt templet.

– Nyligen tog vi in två lärlingar i utposten, och en av dem kommer att bli intagen i IG vid M/CM-konferensen i Stockholm den 14 november, avslöjar Simon. Vi har en utpoststyrelse som har en medelålder på drygt 30 år, och vi har flera nya lärlingar på gång. Så jag ser positivt på vår framtida utveckling.

**Text & foto: Lars-Erik Måg**



*I IOGT-NTO-lokalen i Häggvik har Simon Winnfors ordnat övernattningsplatser för transitflyktingar.*

# HISTORISKA PERSONER GAV TEMPEL NAMN

**H**ar de historiska personligheterna Magnus Ladulås, Mäster Olof och Esaias Tegner något gemensamt egentligen? Efter som frågan ställs torde det vara namn på Tempel inom vår Orden.

Vi har i tidigare nummer av Tempel Riddaren presenterat spännande bakgrunder till namn på Tempel inom TRO och är nu framme vid sista avsnittet där namnen i huvudsak grundar sig på historiska personer. Underlaget finns glädjande nog numera delvis att hämta i senaste TR-matrikeln. I förra utgåvan var dessa uppgifter bortrensade kanske av utrymmesskäl. En annan källa är Wikipedia.

Här tar vi de historiska förebilderna i kronologisk ordning och börjar med Sankt Johannes i Kalmar. Tempelns sigill visar en mindre träskulptur som finns i möteslokalen. Den föreställer troligen aposteln Johannes, som därigenom fått ge namn åt Templet.

## Bakom dödssynderna

Kyrkofadern Gregorius den store (540-604) har fått ge namn åt Templet i Malmö. Han blev påve den 3 september 590. Han var kyrkolärare och helgon i Romersk-katolska kyrkan med 3 september som festdag. Den gregorianska sången bär hans namn. Om Templet firar denna dag som festdag med gregorianska sånger är inte bekant. Gregorius modifierade den tidigare listan över de värsta synderna som nu kom att omfatta de berömda sju döds-synderna: högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och likgiltighet.

RT Ansgarius i Norrköping syf-



*Tempelherreordens siste Stor Mästare Jacques de Molay har fått ge namn åt Templet i Ängelholm.*

tar givetvis på Ansgar, Nordens apostel. Denne kom första gången till Birka år 829 och återvände en andra gång 852. Efter sin död 865 blev Ansgar ansedd som helgon. Även om Ansgar var den förste kände missionären i Sverige, och flera gravar med kristna kors har hittats i Birka, så anses ändå hans arbete inte ha fått någon bestående betydelse för Sveriges kristnande. Hans latiniserade namn lever dock kvar i Riddare Tempel i Norrköping.

Magnus Ladulås (Magnus Birgersson) var son till Birger Jarl. Han blev kung 1275 och genom Alsnö stadga 1280 lades grunden till en privilegierad riddarklass i Sverige. Under medeltiden hade befolkningen gästningsskyldighet gentemot överhetspersoner som behövde natthärbärg och underhåll.

## Stoppade våldgästning

I Alsnö stadga införde Magnus Ladulås en begränsning av denna skyldighet, vilket kan ha uppfattats som att han "satte

lås på böndernas lador", så att de skyddades från stormännens våldgästningar. Slottet Nyköpingshus uppfördes av Magnus Ladulås varför namnet låg nära till hands för templet i Nyköping.

I Ängelholm finns RT Molay vars namn är taget efter Tempelherreordens siste stormästare Jacques de Molay, som brändes på bål 1314. Denne blev kallad av påven till Frankrike år 1307. Där blev han dock arresterad av Filip av Frankrike. Filip utsatte honom för tortyr och han erkände sin skuld under tortyren. Skulden var att han förnekade Kristus och trampat på korset.

Den 18 mars 1314 leddes Jacques de Molay ut för att offentligt erkänna sina och ordens synder. Han tog då tillbaka sina tidigare erkännanden och sade att hans enda skuld vara att han ljugit för att undkomma tortyren.

## Pampigare än Pettersson

Olaus Petri, den store reformatorn, humanisten och historikern under Gustav Vasas tid, föddes i Örebro 1493 som Olof Pettersson men tog under studietiden tillnamnet Mäster Olof. Templet i Örebro valde en gång i tiden av dessa tre alternativ det sistnämnda. Det klingade uppenbarligen avsevärt pampigare än Riddare Tempel Olof Pettersson.

RT Knapes namn erinrar om den i Uddevallas historia välkände handelsmannen och skeppsredaren Anders Knappe Hansson (1720-86) som var en stor donator och grundare av Gustavsbergs barnhusinrättning. En knape var under riddartiden väpnare.

*Fortsättning på nästa sida*



# RANRIKE DELADE UT GRADER I VÄXJÖ

Lördagen den 3 oktober kom Mästare Rådet från Templet Ranrike på besök, med sin Mästare Christina Wiking i spetsen. Man hade då också tagit med sig nödvändig utrustning för att kunna genomföra gradgivningar i Sanningens Grad och Kärlekens Grad i de lokaler som annars disponeras av RT S:t Sigfrid.

Ett antal systrar från Förgårdarna i Borås och Varberg följde också med. Tillsammans med systrarna i FG 10, Växjö,



Fyra systrar fick Kärlekens Grad i Växjö. Från vänster: Lena Nilsson, Asta Säll, Ingvor Ferling, Margareta Nyberg och M Christina Wiking.

blev det 27 systrar som deltog i mötena.

Man började med gradgivning i Sanningens Grad, där Linda Bäckström Brolin recipierade. Så följde en systemmåltid i form av enkel sopplunch.

Därefter övergick man till gradgivning i Kärlekens Grad. Här var det fyra systrar som recipie-

rade, nämligen Asta Säll, Margareta Nyberg, Ingvor Ferling och Lena Nilsson.

Efter en gemensam stund med kaffe och te skildes man åt, nöjda efter stämmingsfulla möten och trivsam samvaro.

**Text & foto: Kent Alm**



PS Inga-Lill Alm och nya system i Sanningens Grad Linda Bäckström Brolin.

## Namnet Bröderna sammanfattar vår Orden

*Fortsättning från föreg. sida*

Templet i Karlstad vill med sitt namn erinra om skalden och biskopen Esaias Tegnér som levde mellan åren 1782 och 1846. Han föddes och växte upp i Värmland. Tegnér blev redan vid 30 års ålder professor i grekiska och sju år senare ledamot i Svenska Akademien.

Slutligen vänder vi blickarna både uppåt och norrut till RT Sirius i Skellefteå. År 1922 instiftades Templet och då invigdes även skribentens morfar och 1939 inträdde skribentens far som medlem i samma Tem-

pel. Troligen kände de båda till Templets namnval men på den tiden pratade man inte så mycket om TR utanför kretsarna. Sirius är nämligen himmelsfärens ljusstarkaste stjärna – alfa i stjärnbilden Stora hunden. Stjärnan Sirius har en absolut ljusstyrka som är 26 gånger större än solens.

Ännu längre norrut hittar vi RT Bröderna i Boden. Det namnet är en perfekt sammanfattning av vår Orden och denna artikelserie. Namnet syftar förstås på vårt brödraskap inom TRO.

**Text: Anders Perstrand**



Biskopen, skalden och akademiledamoten Esaias Tegnér har fått ge namn åt Templet i Karlstad.

## RT Ariel hjälpte Salieu rädda faderns liv

**F**ör tre månader sedan fick Salieu Njie veta att hans gambianska pappa skulle dö inom kort – om han inte fick en bypassoperation utförd i Europa. Salieu – som bor i Svärdsjö i Falu kommun – blev förtvivlad. Självt var han arbets- och medellös. Men han ville gärna rädda livet på sin far.

Sedan ett år tillbaka är Salieu broder i RT Ariel i Falun. Och han berättade för sina bröder om sin förtvivlan.

Tre dagar senare hade Mästarerådet i RT Ariel beslutat att ge Salieu 10 000 kronor ur understödsfonden, för att bekosta faderns resa till Sverige.

– Det kändes fantastiskt att få den förståelsen och hjälpen, säger Salieu. Det gjorde att jag kunde kontakta Akademiska Sjukhuset i Uppsala och lyssna vilka möjligheter till en operation som fanns.

Salieu hade naturligtvis inte pengar till en operation heller. Som utländsk medborgare skulle fadern dessutom inte få några subventioner av operationen. Men Salieu lyckades göra en överenskommelse om en avbetalningsplan. Han fick slå ut kostnaderna på en längre tid.

– Min far har varit sjuk i många år, berättar Salieu. Han är 75 år och fick sin första stroke 2007 och är sedan dess utan känsel i sin högra sida. Han går med käppar och har svårt med även ojämn hjärtrytm och sömnapné. Och han var på väg att få ytterligare en stroke när sjukbudet kom.

I Gambia är sjukvården inte så långt utvecklad. Där skriver man mest ut mediciner och har svårt att kunna göra mera om-



*Salieu Njie har kämpat hårt för att kunna rädda livet på sin pappa Badou. Han är idag ytterst tacksam för att han i den kampen fått hjälp av bröderna i Tempel Riddare Orden. Utan den hade det varit svårt att få fadern till Sverige och den bypassoperation som nyligen genomförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala.*

fattande operationer. När förra sjökaptenen Badou Njie kom till Sverige hade han massor med mediciner med sig – men var i mycket dålig kondition.

– Läkarna i Uppsala har tittat på hans medicinlista och konstaterat att många av medicinerna inte är nödvändiga. Och de tror också att Badou efter den bypassoperation han fick genomförd i slutet av oktober kommer att få en mycket bättre hjärtverksamhet.

– Det som gör mig orolig är att han blir trött så fort och att han blir väldigt andfådd. Han har ju också väldigt dålig balans och ramlar då och då.

Badous visum har nu gått ut, men han har sökt om en förlängning i tre månader och Salieu har gott hopp om att fadern får det. Han har också, med ekonomiskt bidrag från enskilda ordensbröder, skaffat fadern en rullstol.

– Den får han med sig hem, säger Salieu. Jag skulle gärna

se att pappa stannar i Sverige, men han vill så gärna hem. Han längtar efter sina 2 fruar och 14 övriga barn. Barn är ju pensionssystemet i många fattiga länder.

Salieu själv har inga planer på att återvända till Gambia. Han arbetar idag hårt för att Gambia ska bli en demokrati, och det ses inte med blida ögon av myndigheterna i landet.

– Kommer jag tillbaka till Gambia är mitt liv inte mycket värt, säger Salieu, som nu skaffat sig skulder som han lär få dras med lång tid framöver – trots den hjälp han fått från sina bröder i Tempel Riddarna.

Men vem vet? Kanske finns det flera bröder som vill hjälpa Salieu. I så fall har han ett bankkonto på Nordea som heter 3014 22 33870. Även om troligtvis ett jobb skulle vara ännu mera uppskattat.

**Text & foto: Lars-Erik Måg**



# MÄSTARE RÅD MED GEMENSKAPSLUNCH

**I**nför höstens terminsstart har det blivit sed att Mästare Rådet i RT Excelsior samlas med damer för att avnjuta en lunch tillsammans, innan bröderna har sitt sammanträde.

I år gjorde man något annorlunda. Man inbjöd Templets bröder och damer, att tillsammans med rådet, sammanstråla till en gemenskapslunch den 12 augusti på Åhusgården, som är vackert belägen i ett skogsområde och med Helgeåns utflöde i Östersjön alldeles i närheten.

## Härlig eftermiddag

Närmare ett 40-tal bröder och damer hade välkomnat inbjudan och hade en härlig eftermiddag på den fina Åhusgården, som drivs av den lokala EFS-församlingen.

Medan bröderna i Mästare Rådet höll möte hade damerna och övriga bröder en fin stund tillsammans i ett underbart eftermiddagsväder, då de kunde språka tillsammans eller ströva på stigarna som omger anläggningen.

Efter Mästaren Nils Forsbergs tack till alla närvarande för att de kommit till denna träff, var



*RT Excelsiors nestor, hundraårige Thorsten Gustafson, kom på cykel till gemenskapslunchen och togs emot av tio år yngre Svante Sehagen och Templets S, tillika pressreferent, Uno Johnsson.*

det dags att säga farväl och önska välkommen åter till nästa gemenskapslunch i slutet av september i Templets lokaler.

## Hjärt- och lungräddning

Bröderna hälsades dessutom välkomna till en träff i slutet av augusti, för utbildning i hjärt- och lungräddning, som är viktig när det ska instrueras om hur man använder den inköpta defibrillatorn/hjärtstartaren.

I oktober bjöd Templet in till ett "öppet hus", där aspiranter på medlemskap fick möjlighet att träffa bröder och få information. Men det var inte allt, samtidigt bjöd man på en konsert med Åhus Manskör. Detta var möjligt genom att en av bröderna, Conny Gavestål, också är sångare i kören.

Kören framträdde först i Tempelsalen, där också Templets Mästare Nils Forsberg berättade om Orden och Templet.

Sedan bjöd Excelsior på en smörgåsbuffé i Brödrasalen och även där fick bröder, damer och gäster lyssna på manskörens, som visade en stor bredd på sin repertoar. Där saknades varken Elvis Presley eller Py Bäckman.

**Text: Uno Johnsson/Tommy Johansson**

**Foto: Siri Månsson/Tommy Johansson**



*Åhus manskör underhöll både i Tempelsalen och i Brödrasalen när RT Excelsior bjöd in bröder, damer och gäster till öppet hus med information om Orden och Templet.*



## RT Umeborg veckans förening i lokaltidningen

Efter att Br Anders Perstrand skrivit i Västerbottens-Kuriren, Folkbladet, Örnsköldsviks Allehanda och Vasabladet om utnämning av tre OPK blev familjeredaktören på VK intresserad och bad att få presentera Templet som Veckans förening. Den 6 oktober fick Templet berättigad uppmärksamhet i tidningen.

# TBO SKAPADE KONTAKTER VID RÅDSMÖTE

**K**vällen den 6 september satt jag på ett mycket försenat tåg och såg naturens siluett då solen gick ner bortom horisonten, det var vackert. Jag hade just också varit med om något som kunde beskrivas som vackert. Vackert i bilden av en Systerlig gemenskap som är positiv, stödjande och inbjudande.

Tempel Byggare Orden har nyligen haft sitt första Rådsmöte, under den första helgen i september. Vi möttes i Sollenluna, representanter från TBO:s Förgårdar, Tempel och STMR. Mötet kom att vara både rådgivande och vägledande för vårt kommande Ordensarbete.

Under mötet lyftes frågor kring hur vi ser på vårt framtida arbete, vilka värden vi vill stå för och hur vi ska kunna förmedla dessa värden, både inom och utanför vår Orden.

Syster Kerstin Wallgren berättade för oss om de symboler vår Orden valt och vad de står för. Hon förmedlade våra



Representanter för TBO:s förgårdar, Tempel och STMR samlades i september i Sollenluna för att diskutera det kommande Ordensarbetet.

symbolers djupare innebörd, som också framkommer i våra ritualmöten.

Broder Göte Appelberg berättade för oss om vår Orden och om vikten av att mötena hålls på ett sådant sätt, att det ger oss en känsla av högtidlighet. Han pratade om förståelsen. Att förstå det man läser och säger, så att man kan förmedla inte bara orden utan också innebörden i det sagda. Han framhöll

här även "de små, små detaljerna som gör det".

För att kunna framföra våra ritualer med deras även musikaliska innehåll, underlättas detta om man vet, hur man bäst använder sin röst. Syster Eva-Britt Fredheim visade oss både muntligt och mer påtagligt hur vi kan finna stöd för detta.

Mötet gav Systrarna möjlighet att lära känna varandra, och skapa kontakter mellan Tempel, Förgårdar och STMR. Samarbetet med TRO har gett oss möjlighet att hålla detta möte och vi ser fram emot Generalkonventet i Sandefjord. Där får vi åter möjlighet att samla oss för gemenskap och arbete i vår Ordens syfte, samt möjlighet till fortsatt samarbete och samverkan med våra Bröder i TRO.

Under resan hem från Sollenluna kände jag en stor förnöjsamhet över viljan att utvecklas som vårt Systerskap visat under mötet. Det var med glädje och tillförsikt för vår Orden jag reste hem efter dagarna i Sollenluna.

**Text: Carin Wiking, SM**  
**Foto: Göte Appelberg**



**FYRA BRÖDER RECIPIERADE I RG I CONCORDIA.** Vid RT Concordias möte i RG den 8 september recipierade fyra bröder. Mötet var välbesökt och talet till de fyra recipienderna hölls av templet CM Broder Christer Wik. På bilden står de fyra nya Vaksamma Väpnarna, Patrick Lundeberg, Magnus Molin, Georgios Makris och Mats Hedén tillsammans med Concordias Mästare Ingemar Weiner.

**Text & foto: Tommy Nilsson**



# Fadderskap – ett hedersbegrepp

**I**nom Tempel Riddare Orden finns utmärkelser av skilda slag till förtjänta bröder, alltifrån hedersgrader, Oskar Eklund-medaljer i guld, silver och brons samt OPK- och Veterantecken.

Vissa av dessa hedersutmärkelser är ouppnåeliga för de flesta av oss ordensbröder, medan andra utmärkelser är möjliga att nå för ganska många bröder, dock efter andra bröders agerande. En hedersutnämning som alla bröder kan vinna är att bli fadder för en, eller ännu bättre: flera nya bröder.

OBS! Utnämningen till fadder råder varje enskild ordensbroder själv över! Försök mina bröder att bli fadder, glöm exempelvis inte bort att fråga om eventuellt intresse inom den allra närmaste bekantskapskretsen. Namn på presumtiva nya bröder lämnas till MR.

De ordensbröder som lyckas värva nya bröder kan vits-

orda den tillfredsställelse som infinner sig när en ny broder recipierar i Invigningsgraden, en glädje som sedan upprepas grad efter grad.

Slutligen en fråga till alla Tempels MR och ett tips: Har goda rekryterare/faddrar ihågkommit? Om inte, EMB pryder en god värvares rockslag och är garanterat uppskattad.

## Henry Forsgren

### VAD ÄR EN FADDER?

Ordet fadder, som i alla bemärkelser är positivt laddat, kan härledas så långt tillbaka i tiden som till 300-talet. Då innefattade fadderskapet främst att ta ansvar för ett nyfött barn fram till uppväxten om båda föräldrarna avled eller blev oförmögna att klara vårdnaden.

Faddrar var oftast ett gift par med egna barn. Uppdraget var förtroendefullt och som ett bevis på överenskommelsen var en faddergåva till barnet sedvanlig.

Samhällets skyddsnet har förändrat fadderskapets karaktär. Kvar finns som en efterföljd benämningen dopvitne.



Ordens äldsta Tempel

**RT Verdandi, Sundsvall**

firar 125 års jubileum

**Lördagen den 13 februari 2016**

Inbjudan kommer att skickas till alla Tempel samt finnas på RT Verdandis sida under [www.tempelriddareorden.se](http://www.tempelriddareorden.se)

## NYA BRÖDER

**RT Bothnia, Piteå**

Kjell Edlund  
Ulf Hedgren  
Mats Vikgren

**RT Concordia, Stockholm**

Niklas Carasco Parra

**RT Veritas, Borås**

Håkan Eriksson  
Nermin Halilovic

**RT Virtus, Kristinehamn**

Patrick Savinainen

**RT Wästmannia, Västerås**

Dag Seland

## ORDENS PATRIARKER

**RT Balder, Halmstad**

Lars-Göran Johansson

**RT Felicia, Göteborg**

Osborne Johansson

**RT Magnus Ladulås, Nyköping**

Erik Midfalk

**RT Mäster Olof, Örebro**

Bengt Axelsson

John Palmetun

Evert Skagerstrand

**RT Sirius, Skellefteå**

Albert Magnusson

**RT S:t Sigfrid, Vaxjö**

Sten Malmberg

**RT Umeborg, Umeå**

Bjarne Hammarström

Sture Lövgren

Holger Sandström

**RT Virtus, Kristinehamn**

Sten Eriksson

## EKLUNDSMEDALJ I SILVER

**RT S:t Hans, Visby**

Gerhard Malmros

**RT Vårdkasen, Varberg**

Helge Johansson



## VISBYBESÖK HOS BRÖDER PÅ FASTLANDET

**B**röderna i RT S:t Hans i Visby hör ofta talas om att Tempel besöker varandra och det händer tyvärr inte oss så ofta.

Genom att en av våra bröder, Staffan Levin, under några år hade sitt arbete i Kalmar besökte han mötena i S:t Johannes och detta ledde till att några bröder därifrån besökte vårt Tempel våren 2012.

Besöket mynnade ut i en inbjudan till våra bröder att besöka Templet i Kalmar.

Morgonen efter vårt första TR-möte, den 8 september, reste åtta bröder till Kalmar. Även damerna var inbjudna, men vi fick inte med oss någon.

Mottagandet i Kalmar var personligt och trivsamt. CM, Broder Reiner Widäng, blev vår guide till en bra lunchservering och sen besöktes Kalmar slott och länsmuseet.

Kvällens IG-möte blev en stor upplevelse. Vi var många (26 bröder) och mötet var innehålls-

### Konditoriet offer för mordbrännare

I förra numret berättade vi om att Utposten i Ludvika traditionsenligt avslutade sin termin med räkmackor på Elsa Anderssons konditori i Norberg. Innan tidningen ens hunnit ut i era brevlådor hade en pyroman bränt ner konditoriet. En kulturskatt har gått förlorad.



*Bröderna Ingvar Larsson, Ingemar Carlsson och Reinar Widäng från RT S:t Johannes fick en intressant guidning på Borgholms slottsruin tillsammans med bröderna från RT S:t Hans: Lars-Erik Eriksson, Bengt Jakobsson, Sten Pettersson, Ingvar Björkqvist, Thomas Thomasson och Sven-Olof Funk.*

rikt genom att det nya kommentarmaterialet för IG lästes.

Vi tillresande bröder gladdes över att få se den fina Ordenssalen som tillsammans med hela huset fått en upprustning.

Den högtidliga stämningen övergick sedan under brödramåltiden i trivsamma samtal och den goda gemenskapen var påtaglig. .

Efter övernattnings på Stads- hotellet gjordes en utflykt till Borgholms slottsruin på Öland. Flera bröder från S:t Johannes var med och visade prov på sina kunskaper om slottsruinen, som under olika epoker hade fungerat som både slott och försvarsborg. I de rum som hade tak fanns mycket att uppleva och beskåda, bland annat en modell som gav en god bild

av hur byggnaden såg ut som slott under Gustaf III:s tid, alltså slutet av 1700-talet.

Efter lunch på en restaurang i Borgholms småbåtshamn förflyttade vi oss till VM:s sommarhus i Köpingsvik. Där fick vi pröva på att köra Segway, vilket var en ny erfarenhet för de flesta av oss.

M i RT S:t Hans tackade på de närvarandes vägnar och därefter anträdde hemfärden, delvis längs den gamla Mönsteråsleden och via Påskallavik till Oskarshamn och sedan båten till Visby.

Två dagar tillsammans med TR-bröder bär vi nu med oss som ett fint minne.

**Text: Ingvar Björkqvist**  
**Foto: Rolf Lindström**