



Tempel Riddaren

ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

ÅRGÅNG 94 NR 4 2013



sid 2
Tankar inför
ett årsskifte

sid 6
Ny Ordenslokal för
RT Wästmannia

sid 10
TBO har fått
ny Stor Mästare

TANKARINFÖRÄRSSKIFTET

Nu är vi inne i adventstiden och 2013 års verksamhet ute i Templen är på väg att avslutas.

Ett år som till stor del präglats av sommarens General Konvent i Visby, som totalt besöktes av närmare 700 Tempel Riddare och Tempel Byggare med respektive. 513 personer deltog i avslutningsbanketten i den underbart vackra "Kultudralen" där vi också hälsades välkomna till General Konvent 2016 i Sandefjord i Norge.

Vi ser med spänning och förväntan fram emot 27-30 juli 2016 då vi på nytt får mötas i förhandlingarna, gradmöten och inte minst, givande samvaro med gamla och nya bekanta.

Att delta i ett Konvent ger energi och entusiasm som vi så väl behöver i vårt arbete under de mellanliggande åren. Trots allt så är det genom ett oförtrutet och engagerat arbete i vardagen mellan General Konventen som vi kan skapa framgång i våra Tempel, Utposter och Förgårdar.

I skrivande stund har 44 bröder recipierat i TRO i 23 av våra 47 Tempel under 2013. Låt oss inte vara för nedstämda över att hälften av Templen inte lyckats med reception hittills, kanske kan det i några fall hinnas med under de veckor som återstår fram till mitten av december. Det viktigaste är att fokusera på det faktum att hälften av Templen har lyckats. Det ger en signal om att det inte är något fel på vårt budskap. När vi får tillfälle att komma i samtal med nya kandidater så hittar vi män som delar vår värdegrund och som är beredda att ansluta sig till vårt inkluderande brödrskap.

Med vetskap om att Orden du ger även för dagens moderna

människor så måste vi på alla nivåer göra allt vad vi kan för att vi ska lyckas i alla Tempel. Det ställs stora krav på de lokala Mästare Råden, men ansvaret för Ordens framtid vilar på oss alla oavsett vilken uppgift vi har att utföra.

Vårt högsta beslutsorgan, Det Högsta Templet, gav Ordensledningen i uppdrag att verkställa två projekt – det gäller en organisationsöversyn för att skapa en effektivare organisation samt att påbörja ett mer långsiktigt arbete under rubriken "Templet – Ordens kraftkälla".

Under 2014 kommer att det att märkas ute i Templen att något är på gång. Det är de aktiva bröderna i respektive Tempel som utgör kraftkällan på sin ort. De överordnade råden har till uppgift att informera, utbilda och skapa entusiasm så att alla Tempel kan arbeta med god kvalitet och stort engagemang. Utmaningen måste vara att ännu flera av våra Tempel recipierar nya bröder under 2014.

Slutligen vill jag tacka er alla för allt engagerat arbete under det gångna året och önskar alla bröder och systrar med familjer

En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År!



Per Fredheim SM



Tempel Riddaren

Nr 4 2013

Utgiven av:

Tempel Riddare Orden i Sverige och Finland.
tidning@tempelriddareorden.se

Ansvarig utgivare:

Per Fredheim

Huvudredaktör:

Sten Lindgren

Redaktionens adress:

Tempel Riddaren
c/o Sten Lindgren
Kyrkogårdsgatan 11
263 36 Höganäs

Redaktion:

Sten Lindgren
tidning@tempelriddareorden.se

Tommy Johansson
faskens@gmail.com

Lars-Erik Måg
lars-erik.maag@telia.com

Anders Perstrand
anders.perstrand@iogt.se

Adressändringar görs till S i det egna Templet

Hemsidor:

www.tempelriddareorden.se
www.tempelriddareorden.org

Kommande nummer:

Nr Manusstopp Utkom. v.

1	20/1	2014	8
2	7/4	2014	21
3	25/8	2014	40
4	27/10	2014	50

Tryck: Tryckaren Engelholm
Omslagsfoto: VSM Kent Ivarsson
i trial-tagen
Foto: Bert Persson

HELA VÄRLDEN SKALL FÅ EN SKATT!

Det var den första skattskrivningen, berättar evangelisten Lukas. Resten känner vi till! Visserligen var det något helt nytt från Rom, men nu var det ett påbud som gällde alla familjer och det skulle omutligen verkställas. Därför måste även Josef färdas de femton mödosamma milen till Betlehem, för att skriva in sig just där, i den stad hans stora berömda släkt kom ifrån.

Någon idyllisk julkortsresa var det säkert inte. Till råga på allt, var den unga familjen inte heller välkommen till något härbärge, eftersom den lilla staden var översvämmad av avlägsna släktingar från olika håll.

Hela världen skulle skattskrivnas!

Kejsaren menade, att han styrde över alla. Och egentligen gjorde han det så bra, att man kallar hans tid för "Pax Romanum", den Romerska freden.

Men det var en annan skatt som nu skulle kungöras, och det av himmelska sändebud i en övernaturlig televisionssändning:

Hela världen skall få en skatt! De fattiga och skuldyngda skall få höra ord som reser dem upp ur slaveri och förnedring.

Men det gäller alla!

Alla människor! Ja, egentligen är Guds syfte att hela hans skapelse skall omfattas av räddning och försoning, förlåtelse och fred.

Åra vare Gud i höjden och frid på jorden, utropade den stora himmelska hären.

Vilka var det som såg den gigantiska bildskärmen på himlen och hörde den första julsången i världens första julnattsgudstjänst? Jo, det var de som inte brukar ha tid och möjligheter att delta i religiösa sammankomster som andra. De räknades som syndare för de hade jobbet som herdar och djurskötare. De fick inte sova hemma med sina familjer, utan hade vakt. Så är det med många yrkesgrupper också idag. Våra kyrktider är inte anpassade till dem. Inte underligt att de blev rädda, ja vettskrämda över vad de aldrig hört och sett förut.

Var inte rädda!

Ja, så behöver sägas också idag, till oss tafatta ovana vandrare, som inte kan sätta oss in i detta övernaturliga ljus som bryter in i vår mörka tid. Det klasslösa Riket, Guds Rike, Himmelriket proklameras. Det gäller alla! Gud har själv skrivit in oss i sin bok, står det, "innan världens grund var lagd". Nu var det dags att berätta det!

Äntligen! Vid den tiden, skedde det! Det nya förbundet skulle bryta in. Vi börjar en ny tideräkning.

När tiden var inne, sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, skrev Paulus om detta, som vi kallar "inkarnationens

under". Folk skulle betala skatt till landets försvar och gemensamma utgifter. Då som nu anser vi oss inte alltid nöjda med fördelningen av dessa skatter. En del var dessutom så privilegierade, att de var "frälse", alltså befriade från skatt och hade sin inkomst av vad vanligt folk ålades att ge. På många håll är det så även idag!

Nu ska hela världen få en skatt! Han, som var rik, blev fattig för vår skull, för att vi, genom hans fattigdom skulle bli rika, skriver Paulus. Naturligtvis handlar det inte främst om vanliga julklappar, eller vad vi lever av, utan vad vi lever för.

Det är en gåva! Den är köpt och betald för oss alla! Mer om det ska vi förstå när påskens evangelium ska läsas!

Martin Luther skrev i en julpsalm:

"Så må envar nu vara glad och gå med herdarna åstad att själv med egna ögon se, vad Herren Gud har låtit ske." (Sv ps 125:6)



Nils Forsberg
M RT Excelsior

VÄLFÖRTJÄNT GULD TILL TVÅ BRÖDER

General Konvent 13 i Visby refererades utförligt i förra numret av Tempel Riddaren, men det var en del viktiga händelser som inte fick plats. Eklundsmedaljen i guld delades ut till två välmeriterade bröder och Provins Kapitlet valde nya Mästare Råd. Dessa presenterar vi nu. Dessutom redogör vi på sidan 10 för vad som hände på TBO:s Konvent.



Vid IG-mötet under General Konventets sista dag hade Högste Stor Mästaren Jens Døvik glädjen att få hedra två bröder, Kent Alm och Per Arne Hatlen, med Tempel Riddare Ordens främsta utmärkelse, Eklundsmedaljen i guld. Båda



UTFLYKTER I NORR OCH SÖDER.

Deltagarna i General Konventet hade också möjligheter att delta i bussturer till både södra och norra Gotland. Det bjöds på både raukar och kyrkor och dessutom en del andra sevärdheter, som Lummelundagrottan med dess droppstensbildningar. Här blickar Gotlands största rauk, Jungfrun vid Lickershamn, ut över havet från sin post längst ut på klinten.



Kent Alm har gjort stora insatser, bland annat när det gäller uppbyggnaden av Ordens centrala databas.

bröderna är mycket aktiva och har gjort och gör stora insatser för Orden.

Broder Kent Alm invigdes i Orden 1983 och har sedan dess varit medlem i RT S:t Sigfrid i Växjö. I 18 år var han Templets CM. Vid Stor Templets förhandlingsmöte under General Konventet i Växjö 2008 invaldes han i Mästare Rådet för Stor Templet för Sverige och Finland och gavs där uppgiften som Stor Ceremoni Mästare. Vid GK i Sundsvall tre år senare invaldes han i Det Högsta Rådet som Högste Stor Kansler.

FÖREDRAG

Broder Kent Alm har varit en mycket aktiv broder i RT S:t Sigfrid och bland annat hållit föredrag om Ordens innehåll. Han har också varit aktiv med undervisning om hur de olika leden i Orden fungerar tillsammans.

Vid GK i Växjö var han en av stöttepelarna i lokalkommittén och gjorde även stora insatser inför General Konventet i Sundsvall 2010. Broder Kent har varit en centralgestalt när det gäller uppbyggnaden av Or-



Även Per Arne Hatlen har engagerat sig starkt i övergången till ett databaserat medlemsregister.

dens centrala medlemsregister och databas.

IT-BEHANDLING

Den andre guldmedaljören Broder Per Arne Hatlen har varit Tempel Riddare sedan 1966.

Han har under alla dessa år tillhört RT S:t Georg i Ålesund där han i totalt 20 år var ledamot i Templets Mästare Råd med olika uppgifter. I nio år var han Stor Skatt Mästare i Stor Templet för Norge och Island. Broder Per Arne har engagerat sig starkt för IT-behandling inom Orden och lade ner ett mycket betydelsefullt arbete vid övergången från manuellt till databaserat medlemsregister.

TOASTMASTER

Vid General Konventet 2004 i Ålesund utarbetade han ett IT-system för många av de uppgifter som låg på lokalkommitténs bord.

I motiveringen till utmärkelsen framhålls att Broder Per Arne Hatlen är en lugn och leende person och trivs som bordsvärd eller toastmaster.

Text: Leif Lundqvist

**MÄSTARE RÅDET
I NORRA PROVINS
KAPITLET.**

Sittande från vänster: PKUM Stefan Dahlberg, PKM Kent Ivarsson, VPKM Arne Bergman. Stående från vänster: PKCM Karl-Anders Isaksson, PKKN Thure Johansson, PKSKM Mats Danielsson, PKKR Anders Perstrand.

Foto: Bo Hansson



**MÄSTARE RÅDET I
MELLERSTAPROVINS
KAPITLET.**

Sittande från vänster: VPKM Leif Brodén, PKM Jarl Öman, PKUM Pär Johansson. Stående från vänster: PKKN Kjell Lindberg, PKSKM Lars-Inge Lilja, PKCM Christer Wik, PKKR Eive Andreasson.

Foto: Bo Hansson



**MÄSTARE RÅDET
I SÖDRA PROVINS
KAPITLET.**

Sittande från vänster: VPKM Rolf Lindström, PKM Per-Ingvar Krantz, PKUM Kenneth Lundin. Stående från vänster: PKCM Anders Gullstrand, PKSKM Per-Erik Bengtsson, PKKR Axel Olofsson. På bilden saknas PKN Tormod Knutsen.

Foto: Bo Hansson





Inte mindre än 20 bröder från 10 tempel recipierade den 12 oktober i gradgivningsmötet i STICG i RT Wästmannias nyinvigda lokaler.

NY TEMPELLOKAL INVIGD I VÄSTERÅS

Riddare Templet Wästmannia i Västerås har haft en mycket händelserik höst. Den 2 oktober invigdes ny Ordenslokal och tio dagar senare stod RT Wästmannia som värdtempel för receptioner i STICG – ordens nionde grad. Ett gradgivningsmöte där inte mindre än 20 bröder recipierade.

RT Wästmannia är inte direkt ovan vid att få ny lokal. Det har skett tidigare. Templet startade i IOGT-huset och verksamheten flyttades därefter till Blåsbogården. 1956 hotades Blåsbogården av rivning och bröderna sökte sig till vindsvåningen i Frälsningsarméns nybyggda fastighet.

2011 hotades templet av en stor hyreshöjning, och valde då en tillfällig lösning i samverkan med andra ordnar i Frimurarnas ordenshus. Men även Frimurarna behövde ny lokal, och inköpte genom fastighetsbolaget Hiram en fastighet av Jehovas Vittnen.

Genom aktieköp har också RT Wästmannia delägande i det huset. Efter en omfattande ombyggnad med en enorm arbetsinsats av bröderna med rivning av väggar och tak,

uppbyggnad och målning med mera, kunde den 2 oktober Frimurarnas Johannessal invigas som Tempelsal enligt invigningsritualen där Stor Tempel Mästare Rådet (STMR) med SM Per Fredheim i spetsen officierade.

Många gäster från andra Tempel var också närvarande, och vid det efterföljande samkvämet i matsalen deltog inte mindre än 80 personer. Många gratulationer och lyckönskningar förmedlades och Tempels Mästare Sven-Erik Lilja riktade ett stort tack till alla gäster som hedrat Templet med sin närvaro.

Den 12 oktober var det så dags för nästa stora evenemang i lokalerna. RT Wästmannia stod

som värdtempel för STICG-mötet. Totalt 20 bröder från 10 olika Tempel i hela landet recipierade i nionde graden under ledning av VSM Jarl Öman, biträdd av åtta bröder från STMR och PKMR. Även på detta möte deltog många ytterligare bröder och vid den efterföljande måltiden, med 50-talet deltagare, uttrycktes stor uppskattning över de vackra och ändamålsenliga lokalerna.

– För oss i RT Wästmannia var arrangemanget ett bra test på hur våra nya lokaler fungerar i sådana sammanhang, säger Sven-Erik Lilja, en mycket nöjd Wästmanniamästare.

**Text: Lars-Erik Måg
Ola Magnusson**



IG-RECEPTION I RT FINLANDIA. Den 9 oktober recipierade Erkki Hietanen i RT Finlandia. På bilden står han som andre man från vänster. Längst till vänster M Krister Strandberg och till höger om recipienden står Henry J Ahlberg och M Bo-Göran Löwén från RT Silvermalmen.

**Text: Henry J. Ahlberg
Foto: Carl Anders Rongain**



HÖSTSTART MED RECEPTION I RT KNAPE. Det var ett särskilt IG möte den 25 september i RT Knappe. Inte bara höstens första IG-möte utan även inlänkning av Fredrik Hansson, 28 år, i vår brödrakedja. På bilden står han tillsammans med Tempels VM Olof Wiking.

**Text & foto:
Nils-Erik Söderqvist**

ÖVER STOCK OCH STEN MED VSM

MHF Ungdom Lit/Hägenås i Jämtland är verkliga pionjärer inom mc-sporten Trial i Norrland. Nästa år firar man 30-årsjubileum och fortfarande är det Kent Ivarsson, 60, som håller i klubbens verksamhet. Lit ligger 2 mil nordost om Östersund.

Broder Kent är Mästare i RT Jämtborg och på General Konventet i somras valdes han dessutom till Provins Kapitel Mästare efter Per Fredheim och därmed VSM. Han är tydligen van att hålla i styret på flera sätt.

Tempel Riddaren fick en pratstund med honom om hans stora fritidsintresse trial. Han förklarar livfullt sportens alla fördelar och svårigheter. Själva motorcykeln verkar vara väldigt obekvämt att åka på eftersom det inte finns någon sadel. Man håller balansen bäst stående. Hojen har sex växlar men det är mest bara tre som används. På de flesta bilder syns framhjulet högt i vädret. Mycket effektivt och svårt.



Kent Ivarsson på hojen utan sadel.

Kent är mycket glad åt att kunna erbjuda ungdomarna, mest pojkar, denna stimulerande verksamhet som pågår mellan maj och september. Det är sporrande för grabbarna med olika tävlingar bland annat i Norrlandscupen.

Det finns många klasser, även en motionsklass där vem som

helst får åka, berättar Kent. Den klassen består mestadels av gamla tävlingsförare, återfallsknutar och även äldre som aldrig kört tidigare men vill prova en motorsport där det inte går så fort. Kanske är det just den klassen där man har roligast. Något för oss Tempel Riddare? Fatta mod och fatta styret!

Text: Anders Perstrand
Foto: Bert Persson, Anders Perstrand



En funktionär klipper Kents startkort.



Kent i sin trial-mundering.



95 bröder och damer deltog i RT Minervas högtidliga jubileumsfirande på Södra Vätterbygdens folkhögskola.



På bilden ovan överlämnar FSM Jan-Olof Nilsson Eklundsmedaljen i guld till RT Minervas FM Carl-Gustaf Petersson, som på bilden nedan är prydd med sin utmärkelse.

VISIONER NÄR RT MINERVA FIRADE 90 ÅR

Lördagen den 12 oktober firade Riddare Templet Minerva i Jönköping 90 år. Vid högtiden, som var förlagd till Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping, deltog 95 bröder och damer. Kenneth Lundin, tf mästare, hälsade välkommen och där- efter spelade hans sonson Andreas Lundin ett solo på euphonium.

Kenneth Lundin höll en kort sammanfattning över Templets historia sedan det bildades den 14 oktober 1923 men sade att det i och för sig är viktigt med historik men att vi också måste ha visioner.

Han tog sedan upp de visioner som Templet har för framtiden och vikten av att rekrytera nya medlemmar. För att kunna göra det ansåg han att det är viktigt att alla Tempel Riddare medverkar genom att undersöka i sin närmaste vänkrets om det är några som vill ansluta sig till Templet.

Han betonade också vikten av att vi visar upp oss för allmänheten och tog i det sammanhanget upp att Minerva hade deltagit med Öppet hus i samband med ett evenemang som hette Kulturens dag och



natt under hösten. Vid det tillfället bjöd Templet de närvarande, ca 100 personer på kaffe och genomförde också en Öppen Förgård där ca 30 personer deltog.

Det blev många intressanta samtal vid det tillfället och en av deltagarna anmälde sig genast som intresserad av att bli Tempel Riddare. Efter ballotering kommer han att recipiera i november.

Jubileumshögtiden fortsatte sedan med musik och sång av några elever på musiklinjen på folkhögskolan och dessutom deltog skolans rektor, tidigare operasångaren Anders Andersson, med sång. Stor Mästaren Per Fredheim höll ett uppskattat högtidstal.

Ett inslag som blev väldigt

högtidligt var när tidigare Stor Mästaren Jan-Olof Nilsson steg upp i talarstolen för att överlämna Eklundsmedaljen i guld till Carl-Gustaf Petersson som under många år varit Mästare i Riddare Templet Minerva. Han har också under många år varit ordförande i Templets byggnadsförening och är nu en av dem som tar ett ansvar för att ta kontakt med och besöka sjuka bröder.

Efter ytterligare sång och musik var det sedan dags för en festmåltid i matsalen. Vid måltiden framträdde flera företrädare för tempel i Södra Provins Kapitlet och överlämnade gåvor till jubilarerna.

Efter måltiden var det en avslutning i kapellet. Där framträdde återigen Andreas Lundin med solo på euphonium och Anders Andersson sjöng några sånger. Det blev även diktläsning av Birgitta Berg och Nils Forsberg från Kristianstad höll en kort andakt som avslutades med att Anders Andersson sjöng en sommarsalm.

Text: Allan Tovhult

Foto: Carl-Gustaf Hermansson

KOLLEKT GICK TILL FRÄLSNINGSARMÉN

När Riddare Templet Veritas i Borås hade vårens klubbmöte kunde man hälsa två representanter för Frälsningsarmén i Borås välkomna. De, Kerstin och Ingvar Lundkvist, var på plats för att ta emot en gåva från Veritas. En gåva som bröderna med familjer samlat in som kollekt vid trettondagsgudstjänsten.

– Det känns glädjande att kunna överlämna denna gåva på 4 000 kronor till Frälsningsarmén, sade Veritas Mästare Per-Ingvar Krantz.

– Det här kan bli början på en tradition, fortsatte Krantz. En tradition och ett samarbete med Frälsningsarmén. Vår förhoppning är att pengarna kan komma till god användning. Vilket vi också är övertygade kommer att ske.

Ytterligare en punkt fanns på programmet. Det var egna



Ingvar och Kerstin Lundkvist från Frälsningsarmén i Borås tar emot en penninggåva av RT Veritas Mästare Per-Ingvar Krantz.

medlemmen Alf Gustafsson som berättade om sina äventyr som FN-soldat i Kongo. Först hur det var den gången (för 50 år sedan) och sedan hur han och kamraterna upplevde Kongo i dag vid en återresa.

Gustafsson blandade sitt föredrag med många bilder från äventyret. Programmet var mycket uppskattat av auditoriet.

Text: Leif Danielsson
Foto: Ali Jerremalm



FAMILJETRÄFF I BARSEBÄCK. För en del år sedan var RT Gregorius Barsebäcksträffar mycket uppskattade arrangemang där bröder och damer träffades för opretentiös samvaro med underhållning och gemensam måltid. Träffarna har legat nere under en tid, men i år återupplivades arrangemanget genom Broder Kurt Nilssons försorg. Övriga Tempel i Skåne bjöds in, och den 21 september samlades ett 20-tal bröder med familjer i Barsebäcks kyrka från 1100-talet, där Kurt Nilsson höll en andaktsstund. Sedan visade han och diakon Ingrid Svenson kyrkan och berättade om dess historia (bilden). I församlingshemmet i Löddeköpinge blev det sedan underhållning av familjen Marazanye från Tanzania, som sjöng traditionella afrikanska sånger blandat med modernare tongångar. Efter en kaffestund avslutades sedan träffen med att Kurt Nilsson föredrog dikter och historier på ren och oförfalskad skånska. En mycket trevlig sensommarsöndag.

Text & foto: Tommy Johansson



OPK-TECKEN TILL FM I RT BILLINGEN. Den 9 september erhöill Broder Hans Gunnar Carlsson Ordens Patriark tecknet. Den 9 september är exakt på dagen 50 år sedan Hans Gunnar recipierade i Tempel Riddare Orden. Officiant vid utdelningen var Södras Provins Kapitel Under Mästare Kenneth Lundin. Broder Hans Gunnar var några år Mästare i RT Billingen. Efter pensioneringen flyttade Hans Gunnar till RT Fyrbåken där hans broder var medlem. På bilden finns tre Ordens Patriarker. Från vänster Bo Hansson, Hans Gunnar Carlsson, Kenneth Lundin samt Hans Gunnars broder Karl Erik Carlsson.

Text & foto: Bo Hansson

CARIN WIKING NY STOR MÄSTARE I TBO

Även Tempel Byggare Orden genomförde under sommaren sitt General Konvent i Visby.

Det var ett Visby och Gotland som gav oss Tempel Byggare många upplevelser. Vi kunde delta i massor av aktiviteter tillsammans med Tempel Riddare Orden under de fyra dagar då konventet pågick.

Bröderna i Riddare Templet S:t Hans och damer, konventvårdar m.fl. bjöd oss på sevärigheter, upplevelser, service och ett varmt bemötande. Damernas kväll på Suderbys gav möjligheter att njuta av både mat, sång och musik i fin miljö och trevlig samvaro.

Tempel Byggare Orden höll under konventet sin Öppna Förgård, i Sinnenas Tecken. Denna ger en bild av vår Orden och kan kanske också skapa ett intresse av att delta i vår Ordens arbete.

Vi i Tempel Byggare Orden fick också delta aktivt i den Högtidsgudstjänst som hölls i Visby Domkyrka, vilket för oss synliggjorde det nära samarbete vi har med bröderna i Tempel Riddare Orden.

Efter lördagens möte fick vi vara med på en bussresa, som gjorde att många längs gatorna tog fram kameran. I strålände sol gled bussen fram genom smala gator och vindlande gränder. När bussen svängde runt gathörnen, så kunde man ana att den var måttbeställd för att med minsta möjliga marginal kryssa sig fram på dessa medeltida gator. Man säger att tro kan försätta berg och göra det omöjliga möjligt. Här måste ha funnits en fullständig tillit och en stark tro; det gick utan minsta missöde.



Carin Wiking valdes till ny SM i TBO vid General Konventet i Visby,

Flera ur vårt Stor Tempel Mästare Råd avgick i samband med Konventet: Anita Ljusberg, Stor Mästare, Gull-Britt Vildin, Vice Stor Mästare, Ingegärd Wiking, Stor Kaplan och Gunnel Trobell, Stor Ceremoni Mästare. De har alla varit med och byggt upp vår Orden. De lade en grund som vi, tillsammans, kan arbeta vidare på.

Under banketten i Kultudralen fick vi i det nyvalda Stor Tempel Mästarrådet möjlighet att presentera oss.

Tempel Byggare Ordens Stor Mästare Råd är för år 2013 – 2016:

Stor Mästare Carin Wiking

Vice Stor Mästare Anita Edberg

Öppen förgård i Sinnenas Tecken

Lördagen den 5 oktober 2013 bjöd TBO Mälardrottningen in alla intresserade till en höstfest.

Vi var närmare 30 systrar, bröder och övriga intresserade som samlats denna lördageftermiddag till en Öppen förgård i Sinnenas Tecken. Det vi fick uppleva var ett högtidligt möte, vacker musik samt stillhet och eftertanke.

Efter mötet var det samkväm med en måltid. Även här bjöds

Stor Under Mästare Carina Janerstål

Stor Kansler Birgitta Dahlin

Stor Ceremoni Mästare Margaret Gabrielsson

Stor Skatt Mästare Britt-Marie Stocke

Stor Kaplan Britt Fjell

Det nya Stor Tempel Mästare Rådet har fått i uppgift att leda arbetet med att förvalta och fortsätta det tempelbygge som påbörjats, och att vara stöd för våra Förgårdar och Tempel, där grunden för vår framtid byggs.

Vi vill rikta ett stort tack till bröderna i RT S:t Hans och damer samt alla andra som bidrog till att göra detta konvent till den upplevelse det blev. Vi vill samtidigt inbjuda till samarbete med bröder i Tempel Riddare Ordens olika Tempel och också till de kvinnor, som känner att Tempel Byggare Orden kan vara något meningsfullt och intressant för dem. Vi fortsätter att bygga vår Orden och ser fram emot nästa General Konvent i Sandefjord.

Text: Carin Wiking SM

Foto: Tommy Johansson

på fin sång och musik med bland annat vackert fiolspel, flygel och gitarr. Bland de stämningfulla sångerna kan nämnas Gabriellas sång.

Vi samlade även pengar till Världens barn.

Efter trevlig samvaro var det tid att åka hem efter en mycket givande eftermiddag, så tack till Mästare Gunnel Trobell och övriga systrar.

Text: Annica Nilsson

NYA MEDLEMMAR

RT Ansgarius, Norrköping

Isak Adamsvärd

RT Ariel, Falun

Leif Fäldner

RT Balder, Halmstad

Gert Roland Granström

Leonard von Wolcker

Jim Zachau

Christer Rydén

RT Bothnia, Piteå

Roland Holstad

Johan Lindblom

Ulf Nårsa

RT Concordia, Stockholm

Elie Salibi

Mats Heden

Morgan Spångberg

RT Finlandia, Helsingfors

Erkki Hietanen

RT Hermes, Karlskrona

Victor Conrad

RT Jämtborg, Östersund

Lars Hedenborg

Markus Sahlin

RT Knape, Uddevalla

Fredrik Hansson

RT Malmen, Kiruna

Hans Klippmark

Lars Möllerström

RT Minerva, Jönköping

Bertil Elmqvist

Stefan Larsson

RT S:t Johannes, Kalmar

Tobias Thyrén

RT S:t Laurentius, Linköping

George Saado

Julian Shabo

RT S:t Sigfrid, Växjö

Arne Nilsson

RT Umeborg, Umeå

Markus Modin

Denny Abouaoun

Peder Karlsson

RT Veritas, Borås

Lars Ekholm

Kenneth Ström

Rasmus Olsson

RT Westgothia, Skara

Sven-Olof Gölstam

ORDENS PATRIARKER

RT Ansgarius, Norrköping

Evert Thornell

RT Balder, Halmstad

Owe Hellberg

RT Bonitas, Alingsås

Tore Litborn

RT Excelsior, Kristianstad

Gösta Brandlert

RT Felicia, Göteborg

Lennart Eriksson

Nils-Olof Andersson

RT Fyrbåken, Mariestad

Hans-Gunnar Carlsson

RT Hermes, Karlskrona

Sven-Erik Sundahl

RT Minerva, Jönköping

Bengt Ingesson

Sven-Olof Tybrandt

RT Mäster Olof, Örebro

Roland Hedlund

RT S:t Erik, Uppsala

Bengt Ljung

RT S:t Laurentius, Linköping

Carl Axel Linge

Rune Sunnerståhl

RT Vårdkasen, Varberg

Evert Åkesson

RT Wästmannia, Västerås

Harry Thornberg

RT Vätterborgen, Motala

Hans Kransberg

Karl-Ivar William

Artur i Stamhuset har fyllt 80 år

Artur har fyllt 80. Jo, så är det fast ingen tror det. Den 9 september fyllde faktiskt Artur 80 år.

Vem är Artur? undrar kanske någon. Jo Artur Karlsson finns i Stortemplets Stamhus på Kamakaregatan i Stockholm. Han inte bara bor där, han verkar där också.

Formellt är han knuten till Tillbehörsexpeditionen och till Fastighetsaktiebolaget Concordia och han finns alltid till hands när någon behöver rycka in. Det kan gälla att ta emot leveranser till fastigheten och tillbehörsexpeditionen, ta hand om hantverkare och andra som ska jobba i huset, och inte minst ledamöter i något råd som ska på sammanträde i Stamhuset.

När det behövs finns han på



Artur Karlsson, allt-i-allo i Stamhuset, har firat sin 80-årsdag.

plats även när tillbehörsexpeditionen inte är öppen. När någon Mästare i ett Tempel på fredag eftermiddag kommer på att man glömt beställa gradband till måndagens möte så ordnar Artur oftast det. Fast helst vill han förstås ha ett par dagar på sig för att ordna en leverans.

Grattis Artur och tack för dina insatser! Vi räknar med att du fortsätter som vanligt.

Text: Erik Östberg
Expeditionsföreståndare

49 ÅR SOM MÄSTARE – ÄR DET REKORD?

1 965 installerades Bertil Norresjö som Mästare i dåvarande Väpnare Templet Vätterborgen i Motala. Detta ämbete har han nu innehaft i 49 år i oavbruten följd och är förmodligen den som suttit längst period som Mästare inom vår Orden.

Bertil Norresjö är född och uppvuxen i byn Sjökumla utanför Motala. Efter realexamen utbildade han sig till folkskollärare vid folkskollärarseminariet i Linköping och var klar med utbildningen 1953. Sin första tjänst fick han i den skola han själv hade gått i. Under hela sin lärarbana har han tjänstgjort i olika skolor i hemtrakten och har även varit skolkantor.

Vid 26 års ålder 1958 recipierade han i RT S:t Laurentius i Linköping. När Utposten upphöjdes till Invigningstempel valdes Broder Bertil till Vice Mästare. Mästare var då Harry Alphonce. Efter fyra år lämnade denne över Mästareplatsen till Bertil Norresjö.

– Broder Harry var ett stort stöd för mig under mina första år som Mästare, säger han.

Bertil Norresjö framhåller att han vid flera tillfällen önskat få lämna över ämbetet som Mästare till någon annan broder i Templet. Men ingen har känt sig manad.

– Det har inte funnits anledning till detta. Vi tycker att broder Bertil har gjort och gör ett utmärkt jobb som Mästare, förklarar några bröder som Tempel



Bertil Norresjö.

Riddarens utsände talade med i samband med ett besök vid ett gradmöte i Motala.

Bertil Norresjös stora insatser för RT Vätterborgen har naturligtvis uppmärksammats från "högre ort". Hans kunskaper har tagits i anspråk på olika sätt till gagn för hela Orden, bland annat har han tillsammans med HSUM Lars Malmbjörk i RT S:t Laurentius gjort ett material för övning i högläsning. Han har också varit tillfrågad att bli ledamot i Mästare Rådet för Sveriges Mellersta Provins Kapitel. Men han tackade nej av personliga skäl.

Själv tonar Broder Bertil ned sina insatser och säger att han blev mycket överraskad när han tilldelades "gamla" tionde graden, HDG. När han 2004 efter 40 år som Mästare av dåvarande Högste Stor Mästaren Eric Lundqvist hedrades med Eklunds medalj i guld säger Broder Bertil att han röddes till tårar.

– Jag kände mig inte värdig denna utmärkelse.

Som innehavare av EMG inbjöds han fyra år senare att

recipiera i den nya Hedersgraden (12:e graden) och var med bland de 23 bröder som invigdes i denna grad vid det första tillfället denna nya grad gavs. Dessutom är broder Bertil Ordens Patriark.

Broder Bertils långa karriär som lärare har satt sina spår. Vid tillfällena när man inte haft reception har han på ett pedagogiskt och för alla bröder givande sätt gått igenom ceremonierna för respektive grad. Han har då delat med sig av den kunskap om Ordens idéinnehåll han skaffat sig under sina många år som Mästare.

Bertil Norresjö är också aktiv utanför Tempel Riddare Orden. Som tonåring blev han medlem i Blå Bandet och som nybliven körkortsinnehavare engagerade han sig i MHF. Dessutom är han missionsförbundare och medlem av Eumeniakyrkan som är en sammanslagning av flera kyrkosamfund.

– Jag tror på samarbete med hela kristenheten, förklarar han.

Motion har också varit ett stort intresse och nödvändigt för att kunna orka med arbete, familj och många olika ideella åtaganden. Som boende vid Vättern har han naturligtvis provat på att cykla runt sjön. Det har blivit inte mindre än 29 Vätternrundor och dessutom 13 Vasalopp.

– Men jag presterade inte några snabba tider, framhåller den mångåriga Mästaren i RT Vätterborgen.

Text & foto: Leif Lundqvist