



# Tempel Riddaren

ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

ÅRGÅNG 95 NR 3 2012



**Att tillhöra  
en Orden  
sid 2**

**Sommarträffen  
i norr  
sid 8**

**Välkommen  
till Visby 2013  
sid 12**

# ATT TILLHÖRA EN ORDEN

**D**en 1 mars 1966 ringde jag för första gången på porten till Kammakargatan 56. Med stor förväntan såg jag fram mot min reception i första graden i Tempel Riddare Orden. Jag blev väl omhändertagen av några äldre farbröder och anvisad plats i ett litet rum där jag fick vänta en tid. Jag hade tid att fundera över vad jag givit mig in på.

Receptionen gjorde ett allvarligt och mäktigt intryck på mig. Till min förvåning upptäckte jag att flera personer som jag känt under längre eller kortare tid var medlemmar i Orden. Det hade jag inte haft någon aning om.

Mina egna fördomar om TR var grundade i min uppväxt i Norrköping. Där anslöts jag till IOGT tillsammans med en barndomsvän, och vi blev mycket aktiva i den loge vi tillhörde. Vi var som ungdomar är mest – ganska valpiga och med bestämda uppfattningar om omvärlden. Vi hörde talas om TR, och fann snabbt att det var något som tillhörde en annan värld än den vi levde i. Där samlades bara fina gubbar, som var väl etablerade i samhället. Det var definitivt inget för oss.

Vid min reception i RT Concordia var jag fortfarande ganska ung (28 år). Jag höll på med mina studier på Socialhögskolan och var hårt engagerad i studentorganisationerna. Min första erfarenhet av medlemskapet blev en möjlighet att koppla av från vardagens alla akuta frågor, som krävde omedelbar lösning, och i stället i den fasta mötesformen, som våra ritualer

och ceremonier ger, fundera över mitt eget liv och vad som styr det egentligen. Långsiktiga livsfrågor växlades med frågor om hur vi hanterar det okända. För första gången i mitt liv fick jag på allvar tillfälle att tänka över mitt förhållande till liv och död. Här behandlades ju också så allvarliga problem som hur man skall möta och övervinna svårigheter i livet även om man möts av kraftigt motstånd och hån. Men också vilken oerhörd kraft det ligger i sammanhållningen mellan människor som förenas av en gemensam idé.

Min andra erfarenhet av medlemskapet var hur förunderligt väl vänskapsförhållandena fungerade över generationsgränserna. Äldre bröder umgicks otvunget med yngre, och de yngre bröderna och deras funderingar togs på stort allvar av de äldre. Kanske var även det en effekt av det fasta mötessystemet, som gjorde det möjligt att utveckla personliga vänskapsförhållanden kring väl kända och för oss alla återkommande frågor. Regelmässigheten i mötesformerna gjorde kanske att alla våra sociala olikheter suddades ut. Vi kunde mötas som jämlika människor även om ålderskillnaden mellan oss var 50-60 år. Jag minns att jag kunde känna häpnad över att jag faktiskt var vän med flera personer som var så mycket äldre än jag. Det här förhållandet blev allt tydligare när jag så småningom kom att engagera mig intensivare i Tempels arbete, först som medhjälpare i klubbmästeriet, sedan som biträdande tjänsteman och officiant vid

våra möten och särskilt sedan jag blivit invald i Mästare Rådet.

När jag nu som äldre medlem (74 år och med 46 års medlemskap bakom mig) ser tillbaka på vad jag själv fått ut av mitt medlemskap, slås jag av frågan om jag själv bidrar till att våra nya bröder också får chansen till samma upplevelser och erfarenheter, som betytt så mycket för mig. Har jag tillräckligt god beredskap för att möta våra nya bröder utifrån deras frågor, undringar och behov, och ge dem något av det som jag själv fick när jag var ny och osäker? Jag kan bara göra så gott jag kan, dvs delta i Tempels möten och vara beredd att möta bröderna just där de befinner sig i livet. Kanske kan jag då bidra till att en broder får något av samma goda erfarenhet av sitt medlemskap i Orden som jag fått.



**Göte Appelberg**  
FHSM

*Denna artikel var införd i ett brödrabrev men den var så intressant att fler bröder borde få läsa den.*

*Reds.anm.*



## Tempel Riddaren

Nr 3 2012

### Utgiven av:

Tempel Riddare Orden i  
Sverige och Finland.  
tidning@tempelriddareorden.se

### Ansvarig utgivare:

Anders Wiking  
Layout: Sten Lindgren

### Redaktionens adress:

Tempel Riddaren  
c/o Sten Lindgren  
Kyrkogårdsgatan 11  
263 36 Höganäs

### Redaktion:

Sten Lindgren  
tidning@tempelriddareorden.se  
Tommy Johansson  
tommy.johansson@malmo.com  
Anders Perstrand  
anders.perstrand@iogt.se

### Adressändringar görs till S i eget Tempel

### Hemsidor:

www.tempelriddareorden.se  
www.tempelriddareorden.org

### Kommande nummer:

Nr Manusstopp Utkom. v.

4	29/10 2012	50
1	21/1 2013	8
2	18/3 2013	18
3	26/8 2013	40
4	28/10 2013	50

Tryck: Tryckaren Engelholm

Omslagsfoto: *Guy Nordström*  
med norrländsk delikatess.  
Foto: *Kjell Brodin*

# TANKAR INFÖR HÖSTEN

**N**u är sommaren slut och vårt Tempelarbete tar sin början. Vi hoppas att sommaren, i alla sina variationer, fyllt oss med en önskan att återse Templet och Bröderna. Hösten är för många sinnebild för Ordensarbetet och återseende av Bröderna. Den bjuder många tillfällen till umgänge och deltagande i våra gradmöten.

Vi har en period av arbete framför oss. Det är ju Ordens stora samling nästa år. Det är General Konvent. Det är då som vi ser tillbaka på de senaste årens verksamhet och då som vi förbereder den kommande treårsperioden.

Vi har hittills under året genomfört ett stort antal möten i olika grader. Vi har samlats många till en del stora gemensamma möten. Det är bra. Det ger tillfälle att möta bröder från andra delar av landet.

Nu står alltså hösten framför oss. Då är det skönt att samlas i gemenskapen. Inne i våra lokaler genomför vi våra möten, såväl de rituella bakom våra stängda dörrar, som den glada gemenskapen vid kaffeborden efter själva mötet. Trots att kvällarna bli långa är det värdefullt för bröderna att åter ses.

Jag har tidigare skrivit, att det är det lokala arbetet, som är grundstenen i vår verksamhet. Därför är det vår avsikt att se till att Templen får så många besök som möjligt. Det här med att besöka andra Tempel är ett elixir för oss. Vi uppehåller våra kontakter och vi skapar nya kontakter. Det är en stimulans

för oss att få se hur utbredd vår Orden faktiskt är. Det är faktiskt ganska enkelt att besöka andra Tempel.

När man är aktiv går tiden fort. Det påminns vi ofta om vid våra möten. De som till så stor del handlar om att inhämta kunskap och erfarenhet och få perspektiv på innehållet i vår verksamhet. Vi skall veta att tiden går fort när man är verksam. Ändå ger besöken hos andra så mycket stimulans och glädje, att vi inte kan vara utan dem. Detta gäller alla nivåer av vårt Ordensarbete.

Hur vår Orden utvecklas hänger samman med aktiviteten i verksamheten. Jag vill gärna se att vi tar med varandra till våra möten och även till besök hos våra granntempel.

Jag vill hälsa Er alla välkomna till höstens arbete och önska Er en lyckosam termin. Vi skall se fram emot nästa års General Konvent, som äger rum i juli nästa år i den vackra staden Visby!

**Det ser vi fram emot.**



**Anders Wiking**  
Stor Mästare



# I HETASTE LAGET FÖR TR

**E**n söndag i februari åkte förväntansfulla bröder med damer i Skellefteå med buss de åtta milen till Robertsfors. Där anslöt ytterligare deltagare från RT Sirius och RT Umeborg. Totalt blev vi nära 80 bröder och damer som skulle se musikalen "I hetaste laget" framförd av ett 50-tal glada amatörer i olika åldrar i Robertsfors Musiksällskap.

Berättelsen börjar i Chicago 1929. Saxofonisten Joe och basisten Jerry blir vittnen till ett mord i maffiakretsar. Därför gömmer de sig som damerna Josephine och Daphne i ett tjejbands som ska till en badort i Florida. Joe blir kär i Sugar Kane som är sångerska i bandet. För att bli ihop med henne klär han ut sig till en oljemiljonär. Under tiden är det en riktig miljonär som blir kär i Jerry/Daphne. Samtidigt närmar sig maffian mer och mer.

Musikalen "I hetaste laget" bygger på originaltiteln i filmen "Some like it hot". I filmen sjunger den legendariska skådespelerskan Marilyn Monroe en av sina mest kända låtar: "I wanna be loved by you!"

Det var en strålande föreställning! Efteråt samlades vi på Restaurang Spiran i Sikeå där vi åt en god buffé. Våra vägar skildes efter en fantastisk söndagseftermiddag. Resan hem till Skellefteå gick bra trots att det var snöstorm bitvis.

Text: **Gunnel Johansson**

# TBO invigde ny förgård i Växjö



**E**n strålande vårlördag, den 5 maj 2012 hälsades en ny Förgård välkommen i Tempel Byggare Orden. Förgård nr 10 i Växjö lyder under TBO-templet Ranrike i Uddevalla. Invigningen förrättades av Tempels systrar under ledning av VSM Gull-Britt Vildin. Vid mötet hade den nya Förgården glädjen att kunna hälsa två recipiender välkomna som Noviser.

Vid starten har Förgården ett tiotal systrar från sydöstra Sverige som medlemmar. Ytterligare reception kommer att ske redan i höst.

Samtidigt höll RT S:t Sigfrid ett möte i Öppen Förgård för medresande herrar i en sidolokal. Där hälsade RT S:t Sigfrids Mästare ett 20-tal Bröder från olika Tempel i västra Sverige samt eget Tempel välkomna till det Öppna förgårdsmötet. Det var första gången ritualen för Öppen Förgård kom till användning inom Sverige. Dess motto kan sägas vara: "Ljus på färden genom livets mörker". Därefter visade HSKR Kent Alm, ett bildspel som berättade om Tempel Riddare Ordens

utveckling från starten i USA med "Washingtonrörelsen" fram till våra dagar. Han avslutade med en inbjudan till General Konventet i Visby 2013.

Vid den efterföljande gemensamma måltiden gratulerades den nya Förgården av TBO-templen i Uddevalla och Bergen samt Förgårdarna i Borås och Varberg. Från TRO:s Utpost i Ljungby överlämnade Sändebudet Lars Berntsson ett standar och önskade lycka till. Mästaren i RT S:t Sigfrid lämnade en gåva från sitt Tempel och hoppades på ett gott samarbete. Den nyvalda Presiderande System Inga-Lill Alm tackade för gåvorna och för det arbete som lagts ner före och under dagen.

Sammankomsten avslutades med musik på nyckelharpa och gitarr av paret Bengtsson, samt med gemensam sång: "Det är om aftonen", med text av framlidne broder Birger Franzén och musik av broder Karl-Gösta Lundgren.

Text: **Enar Stenström & Ingrid Kallström Bengtsson**  
Foto: **Kent Alm**

# Jubileum med många punkter och två punkteringar

**N**är RT Sirius i Skellefteå firade sitt 90-årsjubileum deltog drygt hundra gäster i festbanketten. Det var Tempel Riddare med damer från Sundsvall i söder, Kiruna i norr och Bodö i väster som samlats. I RT Syvstjernen med Utposten i Saltdal var intresset oväntat stort att besöka jubileet i Skellefteå. Totalt 19 Bröder och damer blev det.

De mest långväga resenärerna var M i RT Syvstjernen Kurt-Jörgen Pedersen och M i Riddare Kapitlet Per Johnsen båda från Bodö. De hade inte utan komplikationer kört 80 mil efter en förrättning i Sortland kvällen före. De drabbades nämligen av två punkteringar under natten i det svåra väglaget via Riksgränsen. Jämförelsevis kan nämnas att denna sträcka motsvarar avståndet Malmö-Gävle eller Skellefteå-Stockholm. Det torde inte så ligga nära till hands för en skåning att anträda en bilfärd till södra Norrland bara för ett TR-jubileum.

Festligheterna inleddes med ett högtidligt IG-möte för Bröderna medan damerna hade ett program med den kända glaskonstnären Anna-Carin Dahlberg.

I IG-mötet deltog upp emot ett 70-tal Bröder där Stor Templet representerades av VSM Per Fredheim. Han hade det angenäma uppdraget att tilldela Eklunds medalj i silver till VM Broder Gösta Andersson.

Gästande Broder Kjell Dagsloth från Bodö tog i sitt anförande upp innebörden av ordet Tempel ur olika aspekter. En Tempelsal är avsedd för



*Några av Bettans bönor i skön stämsång på Tempe Riddarnas 90-årsbankett i Skellefteå.*

högtidliga sammankomster och där bör man eftersträva stillhet. Undertecknad skribent anknöt senare under mötet med outplånliga minnen från barndomens julfester just i samma Tempelsal med dess imponerande stjärnhimmel och besök av tomten uppe på orgelläktaren. För ett barn var detta mycket högtidligt. Däremot var det inte angeläget att eftersträva stillhet under jullekarna och saftkalaset.



*Johan Marklund*

Johan Marklund, en av RT Sirius nyare och yngre Bröder, bidrog under IG-mötet med ett

uppskattat kulturinslag i form av stämningsfull och välartikulerad recitation. Han hade valt ett flertal korta och tänkvärda dikter av Nils Ferlin, Hjalmar Gullberg, Bo Bergman och Pär Lagerkvist.

Festmåltidens agenda sköttes med fast hand av nyutnämnde silvermedaljören Broder Gösta Andersson på genuint burträskmål. He va int se schwårt å föschstå - åtminstone för de flesta av de 108 festdeltagarna. På banketten underhöll den populära sång- och musikgruppen Bettans Bönor från Lövånger med mycket välklingande stämsång för mestadels fem damröster. Högtidstalet hölls av Per Fredheim som representerade Stor Templet i Sverige och Finland. Många gratulanter framförde sina hälsningar till RT Sirius som företrädde av dess Mästare Thure Johansson.

På söndagen bevistade många av deltagarna gudstjänsten i Sjungande Dalens kyrka och sedan avslutades 90-årsfirandet med kyrkkaffe.

**Text & foto: Anders Perstrand**



## URG-möte med mersmak

**D**et blev ett riktigt stiligt URG-möte hos RT Umeborg i maj när fem av Templets egna bröder kunde recipiera i denna grad. Fyra av recipienderna har följts åt i alla graderna inom templet.

Text & foto:  
Anders Perstrand



I främre raden Volmar Lundin, Kurt Palm och Rolf Syversen och bakom dem Gösta Nilsson och Kaj Westin. Stolta faddrar är Alf Oscarsson, Östen Albertsson och Henry Forsgren.

## RT JÄMTEBORG MEDVERKADE PÅ EXPO NORR



**D**en årligen återkommande varumässan Expo Norr i Östersund under vecka 26 har också föreningar och organisationer bland sina utställare. Nykterhetsrörelsen har under ett antal år medverkat med monter i samarbete genom Länsnykterhetsförbundet. RT Jämtborg är medlemmar i LNF varför vi beslutade att medverka både med roll-up och med bröder.

Temat i montern detta år var Fest för alla – alkoholfri garanti, varför personalen var festklädda. Vi bröder kom i HD, vilket såväl besökare som övriga utställare uppmärksammade på ett positivt sätt. Många kom fram för att lyssna och vi kunde till några besökare överlämna vår folder där vi fogat in kontaktuppgifter till Jämtborg.

Text & foto: Jan-Erik Tedemar

## HÄNDELSE-RIKT HOS RT BALDER I HALMSTAD

Text: Thorleif Lindén  
Foto: Arne Tärnäs



**Å**rets stipendiat hos RT Balder i Halmstad, var Hanna Lindquist, Halmstad. Stipendiet är till Oscar Mattssons minne.

Hanna studerar klassiskt piano vid Sundsgårdens Folkhögskola i Helsingborg och hon framförde ett flertal musikstycken vid högtiden i RT Balder. På bilden Hanna Lindquist tillsammans med Mästare Jan-Inge Persson.



**Broder Edvin Carlén** fyllde 100 år i dagarna och invigdes i Orden 1936, ett svårslaget rekord. Han är fortfarande aktiv och kommer på RT Balders möten. Här hyllad med blomsterbukett vid årshögtiden i RT Balder.

## Surströmming hos RT Sirius

**I**nga sura miner sågs när ett 50-tal Tempel Riddare med damer samlades till surströmmingsfest den 25 augusti.

Traditionsenligt hölls den i Stortjärn, en naturskön plats 15 km söder om Skellefteå. Även besökare från Templet Bothnia i Piteå hade lockats till festen av denna delikatess. - *Att äta syrade livsmedel har gamla anor. Redan på 1500-talet hade man en konserveringsmetod som påminner om dagens och kunde njuta av surströmming. Nu äter man maträtten i hela landet. Lukten förmärks så här på höstkanten t.o.m. i Skåne,* berättar RT Sirius egen kock Guy Nordström.

- *Tänk också så enkelt, snabbt och billigt man kan ordna denna festmåltid. En burk med strömmingen, tunnbröd, potatis, lök, några tomatskivor och dill är allt som behövs. Ja, det skulle räcka med strömmingen och potatisen för att få de hälsosamma bakterier som magen mår bra av.*

Under samvaron var Berith Lundberg allsångsledare och fick deltagarna i god stämning med gamla och nya visor om surströmmingens lov.

Vid avslutningen i det närliggande kapellet sjöng Berith "Nära vid vattnet där får vi vila" som ju anknyter till Davids psalm i Psaltaren 23, "Herren är min Herde". Han ger vila, trygghet och kraft i den tid som ligger framför oss. Det blev extra stämningsfullt när vi också genom korfönstret kunde se stranden av den vackra sjön Stortjärn.

Text & foto: Kjell Brodin

## NY MÄSTARE I RT MANHEM

**O**nsdagen den 2 maj, installerades Björn Edström som ny Mästare i RT Manhem, Gävle. Bröderna i Gävle hade under nästan ett år slitit med frågan om vem inom Templet som skulle kunna ta över efter Bo Strömberg, som avled förra sommaren.

Björn, som bor i Falun och även fortsättningsvis kommer att bo där, inlänkades först i Templet och installerades därefter som Mästare under ledning av Vice Stor Mästare Jarl Öman.

Björn Edström, som föddes 1940 i Östersund, blev Tempel Riddare 1973 i RT S:t Laurentius, Linköping. Han flyttade med sin familj till Falun 1978 och blev medlem av i RT Ariel. Han är även medlem i IOGT-NTO. Björn är sedan 48 år tillbaka gift med Elsie. De har två söner och fem barnbarn och är tillsammans på olika sätt engagerade inom Svenska kyrkan, bl. a. Oasrörelsen.

Broder Björn var Bokförare i Mästare Rådet i RT Ariel några år. Under perioden 2004-2008 var han rådgivare i förvaltnings- och skattefrågor för Stor Templet



för Sverige och Finland.

Björn kommer nu till ett Mästare Råd med gedigen erfarenhet av Ordensarbete. VM Raymond Eriksson har själv varit M tre år i slutet av 1990-talet. I Mästare Rådet sitter även UM Staffan Tägtström, CM Daniel Wikholm, S Conny Leino, SKM Anders Svensson och KN Kjell Forsström. - *Det gör att det känns tryggt att leda gradmötena och sammanträdena i Mästare Rådet,* säger Björn.

Dessutom kommer PKKR Eive Andreasson från Falun att fortsättningsvis stötta arbetet i Gävle.

Inom det förnämliga samarbetet i Gävleborgs län med Templen i

Söderhamn, Hudiksvall och Bollnäs genomförs Väpnare- och Riddaregraderna tillsammans och det fungerar bra. Upplevelsen blir ännu större om flera Bröder från Templet samtidigt recipierar.





# SOMMARTRÄFF I VILDHUSSENS LAND 27-29 JULI

**N**orra Provins Kapitlets traditionella sommarträff genomfördes i regi av RT Jämtborg och förlades till Vildhussens land där Bröder med damer från 8 tempel hade slutit upp.



Samling vid Krångede museum, längst till höger guiden Per Bergvall.

Fredag började med besök och guidning vid den Thailändska paviljongen. På lördagen besöktes Döda Fallet som var ett resultat av Vildhussen då Ragundasjön tömdes. Vid Krångede kraftverksmuseum visades utvecklingen och kraftverkets betydelse för bygden. På eftermiddagen besöktes Tanttuseet i Kälarne där vi fick kaffe och kakor och lördagen avslutades med en gemensam middag på Älggårdsberget. Söndagen var det guidning och visning i Ragunda gamla kyrka och kyrkkaffe i hembygdsgården där sommarträffen avslutades.

Vid Döda Fallet kunde vår guide Per Bergvall på ett mycket livfullt sätt förmedla den långa historien om hur bönderna på var sin sida av Storforsen levde sina dagar och hur



Hammarforsen som bildades när Ragundasjön tömdes 1796 fotograferad från Ragunda Gamla kyrka.

forsen kom att bli ett bekymmer när flottning av virke blev aktuellt. Flera försök gjordes att skapa en kanal för virket men också med förhoppning om att få laxen att vandra vidare upp längs Indalsälven. Den som fick uppdraget var Magnus Huss (Vildhussen) som 1796 omdirigerade en bäck som skulle skölja fram en kanal. På grund av en kraftig vårfloed tömdes olyckligtvis Ragundasjön på några timmar och fallet tystnade.



Kyrkoherden Håkan Lindström guidade vid Ragunda Gamla kyrka som byggdes under 1600-talets slut.

Att sjön var stor påminde vi om när vi på söndagen besökte Ragunda Gamla Kyrka. Idag upplever vi att kyrkan ligger på en höjd men förr nåddes den med båt.

Text & foto: Jan-Erik Tedemar

## RT VIRTUS PÅ BUSSTUR

**N**är vinterns och vårens möten är över i RT Virtus, Kristinehamn följer alltid en bussutflykt. Så även i år. Denna gång till vårt östra grannlandskap Närke. Ett 30-tal personer kunde räknas in i bussen, däribland tre Bröder med respektive från RT Esaias Tegnér, Karlstad, och en Broder från RT Mäster Olof, Örebro.

Första anhalt var Mikaelkyrkan i Örebro och deltagande i gudstjänst för unga och gamla. Där togs vi emot av Per Svedberg som tidigare arbetat som diakon i Kristinehamns församling. Han berättade efter gudstjänsten om kyrkan och församlingsarbetet.

Nästa stopp var vattentornet Svampen i Örebro. Där intogs lunch och deltagarna hann också beskåda den vidunderliga utsikten från 52 meters höjd med Kilsbergen i väster och Hjälmaren i öster.

Därefter åkte vi västerut till Fjugesta och Riseberga klosteruin med rötter från



Av klostret finns bara rester kvar. Här den västra gaveln.



1100-talet. Där blev vi guidade en timme och fick ta del av klostrets historia under 900 år och även Riseberga Bönhus historia.



Den utmärkta guiden Wivianne Högman, "syster Ingeborg", klädd som en cisterciensernunna, berättade om Riseberga klostrets historia.

Eftermiddagskaffet väntade på oss i Hallagården i Lekhyttan, en typisk bergsmansgård med bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Där smältes järn ända till 1776.

Sista hållpunkt för dagen var Garphyttans nationalpark som räknas till Sveriges äldsta nationalparker tillsammans med Abisko, Sarek och Stora Sjöfallet. Där promenerade vi bland vitsippor och gullvivor till ackompanjemang av fågelsång.

Ytterligare en lyckad bussutflykt var till ända.

Text: **Roland Stenbäck**  
Foto: **Nils Dåverhög**

**T**orsdagen den 12 april reste sex Bröder från RT Concordia ledsagade av två damer med Viking Lines M/S Mariella för färd till Helsingfors och besök hos RT Finlandia.

Under fartygets uppehåll i Mariehamn på Åland anslöt sig två Bröder och tre damer till sällskapet. Efter god natts sömn och välsmakande frukost ankom vi till Helsingfors. På kajen väntade ett antal

## Positiv terminsavslutning i Nyköping

**T**vå Ordens Patriarker utnämndes och en ny broder inlänkades vid våravslutningen hos RT Magnus Ladulås.

Det var Mästaren i RT S:t Laurentius Per-Olof Ståhl, som överlämnade OPK-tecknen till Bröderna Ingvar Bråténius och Inge Svensson som varit medlemmar i Orden i mer än 50 år. Samtidigt inlänkades Broder Börje Helsing i Templet. Broder



Ordens Patriarker Ingvar Bråténius och Inge Svensson flankeras av M Leif Karlsson och Broder Börje Helsing.

Börje har tidigare tillhört det nu nedlagda VT Vasaborg i Vasa.

Text & foto: **Björn Thunberg**

## SAMARBETE MELLAN TEMP-LEN I SVERIGE OCH FINLAND

Bröder från RT Finlandia och vi anträdde gångmarsch till Templets lokaler. Medan damerna gjorde Helsingfors hade vi Bröder ett Utpostmöte där ytterligare Bröder från RT Finlandia deltog. Under mötet utdelades två OVN-tecken till Bröder i Finlandia. Senare på kvällen återsamlades vi alla för en gemensam middag på en trevlig rysk restaurang. Kvällen avslutades med besök på det nyinvidgade konserthuset där vi lyssnade till Gustav Mahlers sjätte symfoni i fyra satser för orkester.

Dagen efter så gjorde vi ett besök på Mannerheimmuseet, mycket intressant och berikande. Tid går som bekant fort och det var dags att bege sig till båten för hemfärd. Vi ankom till Stadsgården i Stockholm tidig på förmiddag efter en trevlig resa.

Besöket i Helsingfors gav oss mersmak. Därför åkte åtta Bröder med damer från RT Concordia lördagen den 19 maj till Mariehamn på

Åland. Det var utposten i Sollentuna som arrangerade ett Informationsutpostmöte med damer. Mötet hölls i församlingsgården Jormala och förutom vi från Sverige deltog en stor skara Bröder och damer från Åland. Ett samkväm som inrymde allt som en sådan samling skall innehålla avslutade kvällen.

På morgonen dagen efter innan vi åkte hem passade vi på att besöka det nyöppnade Sjöfartsmuseet, vilket var mycket intressant.

Båda resorna har arrangerats och planerats av FM i RT Concordia Kjell Öberg och allt har fungerat perfekt ett stort Tack till Broder Kjell.

Vi deltar gärna i kommande resor och arrangemang.

Text: **Tommy Nilsson**



## RIDDARE TEMPLET MÄSTER OLOF I ÖREBRO

inbjuder till

### 100-årsjubileum

söndagen 6 januari 2013

### Program

kl. 13 Lättlunch i Templets Gästabudssal  
kl. 14 IG möte med  
HSM Jens Døvik  
SM Anders Wiking

kl. 17 Högtidsmöte i Tempelsalen  
Tal av HSM Jens Døvik  
Sång och Musik  
Utdelande av  
Ungdomsstipendium  
Insamling av Jubileumsgåva till  
Riddare Templet Mäster Olof

kl. 19 Jubileumsmiddag

Anmälan om deltagande sker till  
Riddare Templet Mäster Olof,  
Kristinagatan 29, 702 14 Örebro  
eller till e-post  
rtmasterolof@telia.com  
senast 12 december 2012.

Eventuella förfrågningar,  
kontakta CM Pär Johansson  
tel.nr. 0589/884 57

Ange ev. specialkost vid anmälan.

Pris: Lättlunch 45:- Kaffe 30:-  
Jubileumsmiddag 325:-  
Betalning sker till Templets Bg. 5599-3166

Varmt välkomna till  
100-årsjubileum

Mästare Rådet  
Riddare Templet Mäster Olof

## KUNGÖRELSE

Första gången

### General Konvent 2013

Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden  
sammanträder till General Konvent den 31 juli  
till 3 augusti år 2013 i staden Visby, Sverige

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent  
återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9

Anmälningssblanketter och information  
kommer i nästa tidning, samt på  
[www.tempelriddareorden.org](http://www.tempelriddareorden.org)

Jens Døvik    Kent Alm  
HSM            HSKR

## Eklundsmedaljen i silver



**H**uvudredaktören för Tempel Riddaren, Broder  
Sten Lindgren, fick motta Eklundsmedaljen i  
Silver för sitt mångåriga Ordensarbete vid höstens  
första IG-möte i RT Molay.

Förtjänsttecknet delades ut av PKCM Anders  
Gullstrand. På bilden M i RT Molay Lennart Jönsson,  
Sten Lindgren och Anders Gullstrand

Text & foto: Tommy Johansson



# TEMPEL RIDDARE ORDEN 125 ÅR I NORDEN



**RT Minerva inbjuder alla  
bröder att delta vid firandet  
lördagen den 27 oktober 2012**

## Program

11:00 IG-möte i RT Minervas Ordenslokal  
Högtidstal av broder HSKR Kent Alm

13:00 Brödramåltid

14:30 Resa med buss till Grännamonumentet

Där vi lägger ned en krans,  
varefter vi besöker platsen för det första  
Ordensmötet. Vi avslutar med återfärd  
till Jönköping

Kostnad: 300:- kr/broder

Klädsel: Enkel Högtidsdräkt med dekorationer

Anmälan: Senast den 19 oktober till

broder Esse Kidén, telefon nr 036 - 37 77 04

## NYA MED- LEMMAR

**RT Felicia, Göteborg**  
Jimmy Engström

**RT Knape, Uddevalla**  
Jan Persson

**RT Gregorius, Malmö**  
Mikael Schmidt

**RT Bröderna, Boden**  
Tor Svärtdorp  
Agne Strandberg

**RT Ariel, Falun**  
Rolf Johansson

**RT S:t Sigfrid, Växjö**  
Roger Garpenholm

**RT Virtus, Kristinehamn**  
Veijo Salmi

**RT Silvermalmen, Sala**  
Pierre Larsson

**RT Bonitas, Alingsås**  
Roland Christensen

**RT Vårdkasen, Falkenberg**  
Kiril Georgien

## EKLUNDS- MEDALJ I SILVER

**RT Virtus, Kristinehamn**  
Nils Däverhög

**RT Sirius, Skellefteå**  
Gösta Andersson

**RT Gregorius, Malmö**  
Göte Nilsson  
Hugo Johansson

**RT Molay, Ängelholm**  
Sten Lindgren

## ORDENS PATRIARKER

**RT Bröderna, Boden**  
Arne Nordlander

**RT S:ta Gertrud, Västervik**  
Leif Hultgren

## Nästa sommar träffas vi i Visby

**M**ånadsskiftet juli-augusti 2013 genomför Tempel Riddare Orden (och Tempel Byggare Orden) sitt General Konvent i Hansestaden Visby på Gotland – rosornas ö.

Den här gången drar vi oss inte undan till ett slutet konferenscenter utan tar tillfället i akt att verkligen lära känna det unika världsarv som staden Visby utgör. Det har säkert inte undgått någon att centrala Visby omgärdas av en ringmur från medeltiden. Innanför ringmuren finns det gott om medeltida byggnader. En del av våra arrangemang kommer att anordnas i lokaler med anor från tidigt 1200-tal. Räkna med att känna vingslagen från korsfararetiden!

Själva förhandlingsmötena har vi förlagt till stadens biografcentrum "Borgen", där vi kan hålla parallella möten och utnyttja modern AV-teknik i ändamålsenliga lokaler. En närmare beskrivning av vilka

lokaler och arrangemang som planeras finns sedan en tid tillbaka tillgänglig på Ordens hemsida, [www.tempelriddareorden.org](http://www.tempelriddareorden.org).

För boendet under konventsdagarna kommer det att erbjudas tre huvudalternativ:

- Wisby Hotell, mitt i Centrum. \*\*\*\*
- Hamnhotellet, i anslutning till färjeterminalen. \*\*\*
- Kneippbyn, söder om staden, med stugor, campingplats och aktiviteter för hela familjen.

Eftersom General Konventet inträffar under högsäsong för turismen på Gotland gäller det att vara ute i god tid med sina bokningar. Anmälningssblankett kommer att distribueras via Ordens tidningar (Tempel Riddaren nr 4) och hemsidor under senare



delen av hösten 2012. Tidiga bokningar kommer att påverka boendekostnaderna.

Det finns i princip två olika sätt att ta sig till Gotland, antingen via färja (från Stockholm/ Nynäshamn eller Oskarshamn) eller via flyg. Under sommaren går det direktflyg från flera städer runt om i Norden. Från flera orter kommer det att ordnas speciella bussresor. Lämna gärna bilen hemma den här gången.

**Text: HSKR Kent Alm & HSSKN Jan-Olof Hallstener**

