



Tempel Riddaren

ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

ÅRGÅNG 94 NR 2 2012



**VT Vasaborg
nerlagt
sid 2**

**Gotlandsbesök
sid 4**

**Resa i Asien
sid 10**

VT Vasaborg i Vasa har tvingats lägga ner

Hälsning från Österbotten till alla Tempel Riddare – i vårens ljuva tid!

Det var länge sedan vi hört av oss från denna sidan av Kvarken i Tempel Riddaren. Orsaken till detta är väl att utvecklingen i vårt Vasaborg varit negativ – men sammanhållningen bland bröderna som varit aktiva har varit god och kamratlig.

I en 49 årig verksamhet har mycket hänt – med upp- och nedgång. Från 140-talet invigningar under de tidigare åren till under 15-talet aktiva det senaste året.

Under hösten 2011 meddelades oss att uppsägning av hyresavtalet i Forum-lokalerna vid Fredsgatan i Vasa var aktuell. Stiftelsen Systrarna Hellmans som ägde lokalen ansåg sig tvingad att sälja sin lokal. Följaktligen blev Templet Vasaborgs Mästare Råd tvunget att acceptera och konstatera att ingen annan möjlighet fanns än att planera



Från vänster Bjarne Hammarström, Per-Erik Lall, Erik Sepänaho och Börje Snickars, fotografen.

för avslutning av verksamheten.

Flyttning till Norrmalm

De sista dagarna i december 2011 började tömningen av Forum-lokalen. Vi använde fyra bilar att transportera allt till källarutrymmena i vårt hus. Paketering i lådor, lådor och flyttlådor. Svårigheten att hitta ett "rum i härbärg" var uppenbar för både vår Stor Mästare Anders Wiking och Mästaren Henry Forsgren i vårt modertempel i Umeå. Men Broder Eric Östberg i Stamhuset i Stockholm

lovade ordna med mottagningen där. Den 15 mars "smugglade" vi allt i hyrd paketbil över Ålands hav till bestämmelseorten i Stockholm. Tre duktiga TR-Bröder tog vänligt emot allt det material som i nära 50 år varit utlånat till VT Vasaborg.

Några TR-Bröder kommer att bli överflyttade till RT Umeborg. En bor i Tyskland, en bor i Sverige, en i Kristinestad, en i Vasa och två i Jakobstad.

Till sist ett tack till alla TR-Bröder som vi haft goda förbindelser med under årens gång. TR-Bröder i VT Finlandia hoppas vi har orken att fortsätta. Håll Finlands fana högt! Vårsolen lyser på oss alla! Tack för det som varit. Vi ser framåt och uppåt!

Text: **Bjarne Hammarström, FM i VT Vasaborg**

Tempel Byggare Ordens 9:e Förgård instiftad i Varberg

Lördagen den 28 januari instiftades en Förgård i IOGT-NTO:s lokaler i Varberg. Instiftelseceremonin leddes av Templet Ranrikes Mästare Marianne Lundberg och systrarna från Templet Ranrike var övriga officianter.

Det var 31 systrar från Uddevalla, Växjö, Göteborg och Borås, som hade kommit till Varberg, för att få vara med om denna högtid.

Dagen inleddes med reception av tre nya noviser, Anneli

Hammar, Halmstad, Ulla-Stina Holm, Göteborg samt Ulla-Kajsa Sporrstätter, Kungsbacka.

Därefter instiftades den nya Förgården, som är den fjärde Förgården under Templet Ranrike. Totalt är det idag nio Förgårdar och fyra Tempel i TBO.

Det blev en minnesrik högtid. Till Presiderande syster i den nya Förgården utsågs System Margareta Gustafsson, till Förste Väktare Anita Andersson, Andre

Väktare Gunn Hellström, Förgårdssekreterare Birgitta Clausson samt Kassaförvaltare Margaret Gabrielsson.

Den nya Förgården uppvaktades med gåvor från Templet Ranrike och Förgården i Borås. Förgården uppvaktades även av Riddare Templet Vårdkasen.

Dagen avslutades med gemenskap och en lättare måltid.

Text: **Margaret Gabrielsson**



Tempel Riddaren

Nr 2 2012

Utgiven av:

Tempel Riddare Orden i
Sverige och Finland.
tidning@tempelriddareorden.se

Ansvarig utgivare:

Anders Wiking

Layout: Sten Lindgren

Redaktionens adress:

Tempel Riddaren
c/o Sten Lindgren
Kyrkogårdsgatan 11
263 36 Höganäs

Redaktion:

Sten Lindgren
s.molay@telia.com
Tommy Johansson
tommy.johansson@malmo.com
Anders Perstrand
anders.perstrand@iogt.se

Adressändringar görs till S i
eget Tempel

Hemsidor:

www.tempelriddareorden.se
www.tempelriddareorden.org

Kommande nummer:

Nr Manusstopp Utkom. v.

3 27/8 2012 40

4 29/10 2012 50

Tryck: Tryckaren Engelholm

Omslagsfoto: Vy från Visby
Foto: Leif Lundqvist

När jag nu skriver ner mina tankar och avsikter i detta vårnummer av vår tidning, så slår det mig hur fort tiden egentligen går. Hur snabbt allting rör sig och hur man skall klara av att hinna med allt man vill göra. Kanske är ambitionen för hög? Kanske går allt för fort?

Det kanske inte alls är så brått. Vi har alla olika krav och vi har alla olika förutsättningar att möta våra egna och andras krav.

Alla vill som Tempelriddare ta del av Ordens innehåll och bli delaktiga av den kunskap, som den kan ge oss. Vi kanske tänker, att det är väl bara att läsa och lyssna. Ja, om det vore på det viset, så skulle det vara lätt.

Teoretiskt kan vi ta del av Ordens ritualer, lagar, anvisningar och skrifter som kan ge oss kunskap. Att studera detta för sig själv ger så klart resultat – rent teoretiskt.

Fast innehållet i det, som vi kan ta del av, är av den arten att vi behöver stöd för att komma underfund med det. Denna kunskap förvärvar man bäst, när man har någon att samtala och diskutera med – i grupp. Här har vi ett gott hjälpmedel att tillgå: studiecirkeln. Vårt medlemskap i NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, ger oss möjligheter att lära och tillsammans med andra medlemmar ta del av och diskutera det som rör vår verksamhet.

Vi behöver inte vara många, som samlas kring detta. Gruppen behöver inte vara så stor och vi har studiematerial och det finns en studieplan.

Tag därför kontakt med NBV!

AMBITIONER!

Inför nästa års General Konvent i Visby är arbetet igång. Våra Bröder på Gotland är, tillsammans med den stora kommittén, fullt sysselsatta med förberedelser.

I god tid kommer handlingar inför detta att sändas till Templen och vår tidning kommer att innehålla den information och anmälningshandlingar, som vi behöver.

Stor Tempelts Mästare Råd har nu startat det praktiska arbetet och utser nu olika nämnder och kommittéer inför mötena på Gotland, där sedvanliga förhandlingar med redovisningar, val och sammankomster av olika slag kommer att genomföras.

Inom den närmaste tiden kommer ett antal gradgivningar i högre grader att ske under våren. Efter sommaren intensifieras arbetet inför General Konventet 2013

Jag vill också berätta, att det kommer rapporter från olika håll om nya recipiender till Templen.

I skrivande stund förbereder jag mig själv för ett möte i vårt Tempel, där vi hälsar en ny medlem välkommen i kväll.

Anders Wiking

Stor Mästare



GOTLANDSBESÖK

Kajpsoppa och saffranspannkaka. Se där två gotländska specialiteter som de gästande Bröderna från Smålandskusten bjöds på när de i slutet av februari besökte RT S:t Hans i Visby.

Under ett år har broder Staffan Levin som är medlem i RT S:t Hans bott i Kalmar där han arbetat med ett specialprojekt på länssjukhuset. Han har under den tiden varit en mycket flitig besökare vid RT S:t Johannes möten. När han nu tillfälligt var hemma på Gotland ville han återgälda det fina mottagande han fått vid sina besök i Kalmar Templet. Han föreslog att Bröderna i Kalmar skulle besöka Visby och Templet där. Bröderna i Kalmar lät inbjudan gå vidare även till närliggande Tempel.

Totalt var det elva personer från Kalmar, Mönsterås, Färjestaden och Oskarshamn, nio Bröder och två damer, som på kvällen sista söndagen i februari äntrade färjan i "Solkustens centrum" (Oskarshamn) för en knappt tre timmar lång sjöresa till Gutarnas ö.

Historisk vandring

På måndagen mötte Broder Staffan upp och tog besökarna från Småland på en historisk vandring kring ringmuren. På ett mycket initierat och kunnigt sätt berättade han "allt" om de olika sevärdheterna under den flera timmar långa vandringen,

På kvällen deltog de nio Bröderna i ett IG-möte i "Vita Huset" som gotlänningarnas Ordenslokal kallas. De båda tillresande damerna togs under det korta mötet om hand av damer från Visby.



Broder Staffan Levin guidade bröderna och damerna från Småland och Öland runt Visby och berättade kunnigt och initierat om sin hemstads historia och sevärdheter.

Efter mötet samlades damer och Bröder för en trevlig samvaro och supé, där det bjöds på två mycket goda och för Gotland speciella rätter. Gästerna fick smaka på kajpsoppa, gjord av kajplök som växer på Gotland och Öland men är svår att hitta på andra platser i Sverige. Som dessert bjöds på ännu en gotländsk delikatess, nämligen saffranspannkaka.

GK 2013

Den "andliga spisen" bestod av information om nästa års General Konvent som ju arrangeras av Bröderna i S:t Hans. Mästaren Ingvar Björkkvist berättade lite kring det som redan nu, ett och ett halvt år före konventets öppnande, är klart i form av program och lokaler för olika möten och andra aktiviteter, Han nämnde bland annat att Tempel Byggare Orden en dag under GK kommer att bjuda in

Bröder och damer till ett öppet "förgårdsmöte". Dessutom blir det ju förstås möjlighet att delta i flera utflykter för den som vill se mer av Gotland, bland annat till Ingmar Bergmans Fårö. Bröderna i RT S:t Hans har låtit göra en speciell DVD som reklam för konventet. Den visades nu. Avslutningsvis fick gästerna också njuta av vackra bilder från Gotland, förtjänstfullt kommenterade av olika Bröder.

Mästaren i RT S:t Johannes Rolf Lindström framförde gästernas från S:t Johannes i Kalmar och S:ta Gertrud i Västervik tack för såväl informationen om GK som för att de fick smaka på de goda gotländska specialiteterna. Han riktade ett särskilt tack till Broder Staffan Levin som tagit initiativet till besöket av Bröderna från Smålandskusten. Denne var sedan på tisdagseftermiddagen med på färjan tillbaka till Oskarshamn.

Text & foto: Leif Lundqvist

MUSIKEN FÖRNYAS HOS RT MOLAY

Under många år har två Bröder skött musikanläggningen hos RT Molay från en liten skrubbe bakom Tempelsalen. Men sedan den ene avlidit och den andre fått lämna uppdraget på grund av dålig syn har det blivit problem. Musikutrustningen flyttades ner i salen för att en av Biträdande Undermästarna skulle sköta den vid sidan om de vanliga uppgifterna. I RT Molay finns ett par duktiga musiker som underhåller då och då vid Brödramåltiderna. En av dem är Skatt Mästaren som till vardags är kantor. Nu kom tanken att om man skaffade ett elpiano/synt och satte det i Tempelsalen skulle vi kunna ha levande musik vid mötena.

Efter letande på internet hittade vi ett lämpligt instrument. Jag och Skatt Mästaren Per-Erik Jansson gav oss iväg till i affären i Helsingborg, där Per-Erik provade det tilltänkta instrumentet genom provspelning av psalmer, folkvisor och klassiska verk. Nöjda köpte vi det och betalade i kassan. Så stod vi där med en kartong två meter gånger femtio gånger femtio centimeter på en bakgata vid Per-Eriks bil. Vi fällde baksätet och nu var där ett hål från kofferten in i bilen. Men det var för litet!!! Provade att lägga kartongen på tvären i baksätet men då stack den ut så vi inte kunde stänga dörren. Skulle vi behöva packa upp kartongen på gatan och hoppas få med allt? Ett försök till, fällde framstolens ryggstöd



Nu är pianot på plats i Tempelsalen konstaterar Sten Lindgren och Per-Erik Jansson och allt är klart för kvällens IG-möte.

bakåt och tråcklade in lådan genom bakdörren och snett genom bilen fram i framrutan. Det gick!!!

Nästa problem var att vi var två personer också. Skam den som ger sig. Per-Erik bakom ratten och jag lirkade in mig under lådan i obekvämlig ställning. I väg till Höganäs där vi hemma hos mig packade upp lådan för att se om innehållet blev mindre utan allt emballage.

Per-Erik kunde inte låta bli provspela för min fru medan kaffet blev klart. Det lät bra

även här.

Nu efter alla äventyr står det på plats i Tempelsalen och vid kvällens IG-möte blev det tagits i bruk. Per-Erik spelade all ritualmusik samt ett flertal andra musikstycken. Musik av Bach, Mozart och Vivaldi blandades med att Sekreteraren Erling Alkmar läste dikter av Harry Martinsson och Tomas Tranströmer. Efter det kunde Mästare Lennart Jönsson förklara elpianot för invigt.

Text: Sten Lindgren

RAPPORT FRÅN DE SKÅNSKA TEMPLEN



Foto: Lars Bergqvist

VM i RT S:t Nicolaus Lasse Larsson visade runt i den vackra 1100-talskyrkan i Västra Ingelstad med dess unika altarskåp under Skånetemplens gemensamma kyndelsmässofirande.

De skånska Templens samverkan får allt fastare former. Sedan årsskiftet läggs alla receptioner som gemensamma möten där de fyra Templen bidrar med tjänstemän och traditionen med gemensamt Kyndelsmässofirande får nu anses som etablerad.

Årets högtid hölls i Västra Ingelstads kyrka på Söderslätt med RT S:t Nicolaus i

Trelleborg som värdtempel. Närmare 50 Tempel Riddare med damer fyllde den gamla 1100-talskyrkan och dominerade totalt församlingens ordinarie nattvardsgudstjänst. Pastor Mona Jönsson tog också upp Tempel Riddarna och övriga ideellt engagerade samhällsarbetare i sin förbön. VM i RT S:t Nicolaus Lasse Larsson berättade efter gudstjänsten om kyrkan och visade dess skatter, framför

allt det fantastiska altarskåpet. Detta tillverkats i Antwerpen 1520 och som visar enormt välgjorda och detaljerade tablåer ur bibeln. Han inbjöd också till besök till sommaren, då kyrkan fungerar som vägkyrka. Kyndelsmässofirandet avslutades med gemensam måltid i församlingshemmet, där PKCM, tillika M i RT Gregorius, Anders Gullstrand tackade värdtempel för ett trevligt arrangemang och Torsten Hansson, M i RT S:t Nicolaus tackade de skånska Bröderna och damerna som slutit upp.

Den 5 mars hölls den första gemensamma receptionen. Det var Broder Thommy Göransson från RT Gregorius som recipierade i ARG i RT Excelsiors stilfulla Tempelsal i Kristianstad. Mästarna från alla de fyra skånska Templen deltog i ceremonin, som leddes av M i RT Gregorius Anders Gullstrand. Övriga officianter var ämbetsmän och tjänstemän från RT Excelsior och RT Gregorius. Ett 40-tal Bröder



Foto: Tommy Johansson

Den nye ARG-Broder Thommy Göransson flankeras av de skånska Mästarna Torsten Hansson, RT S:t Nicolaus, Nils Forsberg, RT Excelsior, Anders Gullstrand, RT Gregorius, och Lennart Jönsson, RT Molay.

från samtliga skånska Tempel medverkade till att den nye ARG-Brodern fick ett varmt välkomnande i sin nya grad.

När detta läses har ytterligare tre gemensamma receptionsmöten hållits i Skåne (URG i Kristianstad den 5 april, TG i Trelleborg den 17 april och KG i Malmö den 25 april) och dessutom en IG-reception i Malmö den 28 mars. Och samstämmigheten var total: gemensamma receptioner ger ett betydligt lödigare innehåll i mötena.

Nästa gemensamma arrangemang blir en utflykt med damer den 2 juni. RT Excelsior ordnar ett trevligt program med antingen en båtutflykt i vattenriket, som utsetts till biosfärområde av Unesco, eller en visning av Trefaldighetskyrkan i



Mästarna i RT Excelsior, Nils Forsberg, och RT Gregorius, Anders Gullstrand, klubbade ännu fler gemensamma arrangemang vid sitt senaste möte mellan de skånska Mästare Råden. Foto: Lars Bergqvist

Kristianstad, som har kallats Nordeuropas vackraste renässanskyrka. De skånska Mästare Råden beslöt också vid sitt senaste möte

i Kristianstad att diskutera en gemensam studiecirkel i Ordenskunskap.

Text: Tommy Johansson

FÖRRE MÄSTAREN I VT OSCARSBORG UTNÄMND TILL ORDENS PATRIARK



Stor Kaplan Magnus Wihlborg överlämnar OPK-tecknet till Leif Hultgren.

Sista IG-mötet i mars månad för RT S:ta Gertrud i Västervik var välbesökt. Anledningen var att Förre Mästaren i dåvarande VT Oscarsborg Leif Hultgren, som numera är medlem i Templet i Västervik, vid mötet utnämndes till Ordens Patriark efter 50 års medlemskap.

Det var Stor Kaplanen Magnus Wihlborg, som också numera tillhör RT S:ta Gertrud, som delade ut utmärkelsen och höll ett kort tal till den nyblivne Ordens Patriarken.

Broder Hultgren recipierade i VT Oscarsborg 1962 och sedan

Templets förste Mästare Torsten Björkman avlidit 1978 fick broder Leif, som då var Vice Mästare överta Mästarämbetet. Han var sedan Mästare i 24 år. År 2010 erhöll han Ordens 12:e grad och utnämndes till Ordens Prefekt Kommendör av Det Vita Korset.

Den nyutnämnde Ordens Patriarken hyllades för sina insatser för Orden av Mästaren i Templet Tormod Knutsen och övriga Bröder. Flera Bröder i före detta VT Oscarsborg som inte hade tillfälle att närvara vid högtiden sände sina hälsningar till broder Leif.

Text & foto: Leif Lundqvist

ZONTRÄFFAR I NORR

Två lördagar i februari anordnades zonträffar för Templen inom Norra Provins Kapitlet. I Örnsköldsvik samlades 12 företrädare för Templen i Sundsvall, Östersund och Umeå.

Lördagen därpå ordnades samma program i Boden där 22 bröder från Templen i Skellefteå, Piteå, Boden och Kiruna träffades. Från Kiruna hade man en tågresa på 3 timmar och 15 minuter enkel tur men tågtiderna passade ganska bra.

På dessa zonträffar behandlades de två huvuduppgifterna rekrytering och ordenskunskap varvid de nya kommentarböckerna gick igenom. De är ett bra tillskott för att öka kunskaperna om våra olika grader. När det gäller rekryteringsarbetet presenterades centralt framtagna hjälpmedel. Många goda idéer bollades mellan templen under grupparbetena. Vi kunde inspirera varandra att åka hem och intensifiera våra strävanden att förbättra rekryteringen efter lokala förutsättningar.

Text & foto: Anders Perstrand



PKSKM Kent Ivarsson från Östersund och PKM Per Fredheim från Sundsvall vid zonträffen i Örnsköldsvik blockerande nödutgången i praktisk vardagsklädsel

MÄSTARE RÅD RESTE TILL RT FINLANDIA



Mats Valli förevisar Ordens hemsida för Bröderna i RT Finlandia. Foto: HSKN Stig Gustavsson

Den 24 till 26 mars satte sig RT Sankt Eriks Mästare Råd med inbjudna Bröder på Viking Lines färja Gabriella för att under några dagar fokuserat kunna

diskutera hur vi kan öka vår medlemsrekrytering.

Vi hade också planerat ett besök hos RT Finlandia. Mästaren i RT Finlandia, Broder

Helmer Strandberg, tillsammans med Bröderna Roland Brandt, Bo Bäckman och Rolf Liljander tog emot. Vi bjöds först på lite historia kring huset de har sina möten i, varefter vi gick vidare till kaffebordet. Där diskuterades bl a hur vi når ut till presumtiva medlemmar, och undertecknad förevisade Ordens hemsida och medlemsregister, vilka Bröderna tidigare inte tagit del av.

Under resan fick vi god möjlighet att titta på för RT Sankt Erik nya vägar att försöka nå presumtiva medlemmar. Bland annat diskuterades affischering, skyltfönster, föreningsbesök, kulturnatten och bildspel på tv. Vi har nu bildat mindre grupper som har i uppgift att över sommaren jobba vidare på dessa idéer, för att till höstens första Mästare Rådsmöte kunna avlägga rapport.

Text: Mats Valli
M, RT Sankt Erik

NYA MEDLEMMAR

RT Veritas, Borås:
Ingemar Rosborg

RT S:t Hans, Visby
Anders Tengquist

RT Balder, Halmstad:
Daniel Wikrén
Henrik Östlund
Kennie Karlsson

RT Umeborg, Umeå:
Peder Lundgren

RT Malmen, Kiruna:
Hans Joakim Hedemalm

RT S:t Laurentius, Linköping:
Mikael Ahlström

RT Bonitas, Alingsås:
Kari Niska

ORDENS PATRIARKER

RT Veritas, Borås:
Bengt Bengtsson
Börje Andersson

RT Bonitas, Alingsås
Gunnar Engstrand

EKLUNDS- MEDALJ I SILVER

RT Veritas, Borås:
Åke Draheim

RT Virtus, Kristinehamn
Åke Dåverhed

KUNGÖRELSE

om gradgivning i

Högsta Templets Grad, HTG

Dag: Söndagen den 2 september 2012
Tid: Kl. 12.00
Plats: RT Mäster Olofs lokaler
Kristinagatan 29, Örebro

Anmälan om reception

Riddare Templet gör anmälan till Stor Kansler senast den 12 juli 2012 på fastställd blankett.

Klädsel

HD eller EHD. Ta med URG-dräkt

Samling

Recipiender samlas kl. 11.00
Övriga bröder kl. 11.30
Mötet beräknas avslutat kl. 16.00

Anmälan om deltagande

Bröder som önskar bevista receptionen skall anmäla sig till HSKR, telefon 0472 57 41 59 eller per epost till hskr@tempelriddareorden.org senast den 22 augusti 2012. Anmälan är obligatorisk och bindande. Antalet platser är begränsat. Glöm inte att ange behov av specialkost vid brödråmåltid.

Varmt välkomna till högtid i
Tempel Riddare Orden

Kent Alm
HSKR

Arne Edholm
HSCM

TEMPEL RIDDARES RUNDRESA I ASIEN

Lsenaste numret av RT Sankt Eriks Brödrabrev skrev jag i Mästareorden några rader om en nyligen företagen rundresa i Sydostasien. Detta föranledde Tempel Riddarens redaktion att ta kontakt med mig för att be mig skriva några rader även för Tempel Riddaren.

Mitt rundresande i Asien började för drygt tio år sedan. Min psoriasis, som varit väldigt mild, utvecklades då till psoriasisartrit, en slags reumatism. För att hålla den i schack behöver jag därför varmare klimat några veckor på hösten och våren. Jag har gillat Asien ända sedan min tid efter doktorsexamen, då jag jobbade två och ett halvt år i Japan. Det blev därför naturligt när reumatismen slog till att åka till Asien igen.

Denna gång gick resan först till Bangkok, en av mina favoritstäder. Jag anlände knappt en vecka efter att några iranska terrorister försökt spränga israeliska diplomater i luften. Händelsen hade uppenbarligen skrämt iväg många turister, för det var väldigt lugnt och stilla i Bangkok, trots att det annars var högsäsong. Bangkok bjöd på mycken god mat, shopping och många sevärdheter. Som exempel kan jag nämna att man kan köpa ett par handsydd läderskor för ca 250 kr. Något man också måste prova när man besöker Thailand är massage. Det gäller dock att se upp så att massage inte är en front för annan verksamhet, vilket tyvärr inte är ovanligt här. Kommer man till ett seriöst ställe väntar ett par timmars skön avkoppling – massage är något thailändarna är mycket duktiga på.

För första gången besökte jag under resan Vietnam. Färden



Saigon by night.

gick dock inte till huvudstaden Hanoi, utan det blev Ho Chi Minh City (HCMC) i stället. HCMC hette förr Saigon, och kallas så än i dag av lokalbefolkningen. Det är kanske så många av oss också känner staden. De flesta sevärdheter i Saigon kretsar helt naturligt kring det vi känner som Vietnamkriget, vilket i Saigon kallas det amerikanska kriget. Jag besökte flera museer med anknytning till nämnda krig, och besöken förändrade den bild av kriget jag tidigare haft. Bland annat fick jag veta att hela 80% av befolkningen i "sydvietnam" stödde "nordvietnam" under kriget. Amerikanerna hade alltså stöd av endast 20% av den sydvietnamesiska befolkningen.

Det var två saker som gjorde de djupaste intrycken. Dels en utställning om hur "agent orange", det medel som amerikanerna använde för att löva av jungeln för att lättare kunna hitta gerillan som stödde nordvietnamn, påverkat befolkningen. Agent orange heter i dag dioxin, och är förbjudet i större delen av världen. Fortfarande i tredje generationen efter kriget föds mängder av missbildade barn i Vietnam som

följd av dioxinanvändningen. Trots att befolkningen alltså fortfarande lider, och med all sannolikhet under lång tid framöver kommer att lida, av sviterna efter kriget har man i dag goda och vänskapliga relationer med USA.

Den andra saken som lämnade ett djupt intryck var ett besök i Ku Chi, en by ungefär en timmes bilresa utanför Saigon. Här visar man upp det tunnelsystem



Ingång till tunnelsystemet i Ku Chi.

som gerillan under mer än 20 år bodde och levde i, och från vilket man attackerade de amerikanska soldaterna. Tunnelsystem är mer än 250 km långt, och är utgrävt i tre nivåer på 3, 6 och 12 meters djup. Här fanns allt från verkstäder och sjukhus till möteslokaler och skyttevärn. Många vietnameser dog i tunnarna, inte sällan då dessa rasade in.



Nere i tunnelsystemet i Ku Chi.
Turisttunneln är ca en meter hög,
originalet var ungefär hälften så hög.



Fälla gillrad för de amerikanska soldaterna.
Fällan var täckt med löv och gräs.



Vapensmedja i tunnelsystemet i Ku Chi. Man har öppnat upp den och lagt nytt ta för att kunna visa upp den för turister.



Marknadsgata i Saigon.

Tunnelsystemet hittades inte av amerikanerna under kriget, även om de misstänkte att det fanns där. Detta trots att även militärbaserna och flygplatsen hade tunnlar under sig.

Man har gjort i ordning en kortare sträcka för att ta ner turister i tunnelarna. Dels har man breddat tunneln, dels har man dubblat höjden i den. Trots detta kunde jag endast med svårighet ta mig fram 25 meter till nästa öppning.

Man visade också upp exempel på fällor som gerillan gillrade för de amerikanska soldaterna. Dessa var enkla men geniala i sin konstruktion, avsedda att med så enkla medel som möjligt skapa största möjliga skada. Och det väckte verkligen obehag att se dessa fällor.

Det är märkligt hur olika en och samma händelse kan skildras, beroende på vem som återger den. Den bild jag sedan tidigare haft av kriget i Vietnam har verkligen ändrats efter att ha besökt Saigon.

Övriga sevärdheter i Saigon är ganska få. Det finns några historiska byggnader från tiden då Vietnam var en fransk koloni, samt några museer. Vad jag dock kan rekommendera är maten, som är mycket god. Man har sina egna varianter av många kända asiatiska rätter, som t ex vårrullar som inte friteras utan mest består av färska grönsaker.

Resan avslutades med en vecka i Singapore. Singapore är också en stad jag trivs bra i och ofta besöker. Mat och shopping är de stora begivenheterna här, efter att de flesta sevärdheter klarats av under tidigare resor. Men sedan är det skönt att komma hem igen och återgå till vardagen, jobbet och Tempelarbetet.

Text & foto: **Mats Valli**

HÄNFÖRELSE

ur ett tal av rektor Carl Sehlin

(Det är den andra artikeln på första sidan i T.-R.-BLADET PROVNUMMER år 1919)

En av Ordens främsta vältalare i första delen av 1900-talet var Carl Sehlin från Östersund. Han invigdes i RT Jämtborg år 1905 men hans borgerliga gärning tillät honom inte att i någon större utsträckning verka som ämbetsman i Templet.

Han var nämligen såväl präst, rektor och folkskoleinspektör som ledamot av Östersunds stadsfullmäktige och riksdagen, där han i olika omgångar satt i både andra och första kammaren och var ledamot av konstitutionsutskottet. Däremot var han ofta anlitad som högtidstalare. Hans sista gärning i Orden var högtidstalet vid Ordens 50-årsjubileum i Gränna kyrka den 10 juli 1938, då han talade över ämnet "Bergets förbund". 9 dagar senare, den 19 juli, avled Broder Carl Sehlin i Östersund. Ett exempel på hans vältalighet saxar vi ur vår föregångare TR-Bladets första nummer år 1919. Hans tema är Hänförelse, som är den kraft som ligger bakom all verklig framgång.

Vad hänförelse är, kan ej lätt uttryckas. Jag vill säga, att det är en kraft, som strömmar inifrån och utåt hos den, som besjålas av tro, hopp och kärlek. Dessa tre smälta samman i en låga som vi kunna kalla hänförelse. I våra fäders språk hette också denna makt "ildhu", eldhåg.

Den kan liknas vid elektriciteten, som man inte kan riktigt komma åt, men vars verkningar man tydligen kan förnimma. Den sätter i gång de stora maskinerierna och driver tågen fram med svindlande fart. Den lyser och värmer, den bär våra tankar över land och hav. Så är också hänförelsen den mäktiga drivkraften i människolivet, som sätter de stora företagen i gång.

Den är det friska unga livet hos människorna, det verkligt livaktiga i motsats till det andligt döda och likgiltiga. Den är den makt, som griper oss så, att vi hängiva oss åt något, om så det gäller med offer och självförsakelse.

Se vi oss omkring i livet, skola vi finna, att de, som satt något stort och välsignelsebringande företag i gång, de ha drivits av sitt varma hjärta, som slog i hänförelse. Ofta var det en ung människa, som av sin samtid kallades fantast och svärmare. Saulus från Tarsus hade suttit som lärjunge vid den lärde Gamaliels fötter, men icke var det hans lärdom, som drev honom från land till land för att under lidande och försakelse predika om sin mästare. Nej, det var en annan makt, trons hänförelse. Nog var Luther både doktor och professor, men icke blev han därigenom den store reformatorn, utan därför att han själv kämpat ut en Jakobskamp

med Gud och sedan i hänförelse och frimodighet gick Guds ärenden. Nog var Linné ett snille, men icke hade han blivit blomsterkonung, om han icke så varmt älskat blommornas släkte och med sin hänförelse och beundran sagt sitt "öppna dig" till all naturen.

Den kraft som skapat konstens värld är beundran och hänförelse. De sköna skapelserna i ord och toner, i former och färger äro ju endast uttryck för vad konstnären såg och kände i uppenbarelsens heliga stund.

Och även om vi gå till de livsgärningar, som utföres på det område, som brukar kallas det praktiska, skola vi finna att man även där behöver "drömman drömmar" och "se syner" och sedan arbetet på att förverkliga dem. Den unge, som står vid den jordbit, där han ämnar bygga sig ett eget hem, kan finna vildmarken så föga inbjudande att han blir modlös och nedslagen, men han kan sluta ögat för det närvarande och ser en framtidsbild, som visar honom i ställe för vildmarken vaggande sädesfält, som mata till bröd. Den bilden manar att med friskt mod gripa sig an med det arbete, som skall förverkliga bilden, och det är tron på möjligheten därav och hänförelsen för uppgiften, som spänner tanke och muskel till ansträngning.