



# Tempel Riddaren

ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

ÅRGÅNG 92 NR 2 2011



Eldsjälen  
Henry Forsgren  
*sid 5*

RT Jämtborg  
110 år  
*sid 7*

Ordet Responsibility  
*sid 9*

## NYA MEDLEMMAR

**RT Verdandi, Sundsvall**  
Lars-Åke Andersson

**RT Concordia, Stockholm**  
Georgio Kontorinis

**RT Molay, Ängelholm**  
Joacim Lanz

**RT Felicia, Göteborg**  
Mikael Dolietiz

**RT Knape, Uddevalla**  
Gunnar Hedström

**RT Veritas, Borås**  
Lars Alsdal  
Ulf Dalevik

**RT Valkyrian, Söderhamn**  
Sergio Manzanares

**RT Caritas, Arvika**  
Patrik Skog

**RT Gregorius, Malmö**  
Björn Trolle

**RT Bröderna, Boden**  
Lennart Larsson

**RT Ariel, Falun**  
Jan-Anders Nilser  
Kenneth Johansson  
Per Petersson

**RT S:t Hans, Visby**  
Peter Norbeck  
Johannes Jakobsson  
Bernt Ove Hemmander  
Göran Karlsson

**RT Malmen, Kiruna**  
Petri Alajärvi  
Morgan Kellin

**RT S:t Sigfrid, Växjö**  
Johan Wåhlin  
Martin Strandberg

**RT Bothnia, Piteå**  
Roland Aldrin  
Dick Andersson

**RT Jämtborg, Östersund**  
Rikard Lundhag

**RT Umeborg, Umeå**  
Johnny Eriksson

## OPK

**RT Felicia, Göteborg**  
Arne Svensson  
Lennart Yngfors

**RT Jämtborg, Östersund**  
Nils Nilsson  
Sven Selander

**RT Wästmannia, Västerås**  
Stig Dahlberg

**RT Vårdkasen, Varberg**  
Sigvard Svensson

**RT S:t Eskil, Eskilstuna**  
Tage Agnelind

**RT Caritas, Arvika**  
Wenzel Möller

**RT Concordia, Stockholm**  
Lars Isacson  
Mats Ljusberg

**RT Veritas, Borås**  
Olof Söderberg

## EMS

**RT Verdandi, Sundsvall**  
Hilding Larsson  
Östen Lidbom

**RT Veritas, Borås**  
Olof Söderberg

**RT Ansgarius, Norrköping**  
Hans Bertil Johansson



Foto: Bo Hansson



Foto: Anders Perstrand



Foto: Sten Lindgren

*När det här numret av tidningen kommer till dig är det sommar i Sydsverige och fortfarande vår i norr. I år är inget General Konvent men en del Tempel har andra trevliga arrangemang under sommaren. Till exempel Sommarträff i Boden. Tidningen tar gärna emot referat och bilder, men vi kan inte garantera att allt kan komma med i tidningen.*

**Redaktionen önskar alla bröder en trevlig sommar.**



## Tempel Riddaren

Nr 2 2011

### Utgiven av:

Tempel Riddare Orden i  
Sverige och Finland.

### Ansvarig utgivare:

Anders Wiking

**Layout:** Sten Lindgren

### Redaktionens adress:

Tempel Riddaren  
c/o Sten Lindgren  
Kyrkogårdsgatan 11  
263 36 Höganäs  
Tel 042-333669  
s.molay@telia.com

### Redaktion:

Sten Lindgren  
s.molay@telia.com  
Tommy Johansson  
tommy.johansson@malmo.com  
Anders Perstrand  
anders.perstrand@iogt.se

Adressändringar görs till S i  
eget Tempel

### Hemsidor:

www.tempelriddareorden.se  
www.tempelriddareorden.org

### Kommande nummer:

Nr Manusstopp Utkom. v.

3 22/8 2011 40

4 31/10 2011 49

**Tryck:** Tryckaren Engelholm,  
Ängelholm

Omslagsfoto

Trandans vid Hornborgasjön

Foto: Bo Hansson

# KUNSKAP GER STYRKA

**N**är vi nu går in i årets andra kvartal, så möttes alla nya Mästare i Jönköping den första helgen i mars. De fick då lära känna varandra och arbeta tillsammans.

Det är viktigt att våra ledare i Templen känner varandra och får ett kontaktnät utanför det egna Templet.

Stor Tempelts medlemsregister är något, som vi väntat på. Introduktion och utbildning i samband med detta, planeras nu, och Templens sekreterare kan se fram emot den.

Vi befinner oss just nu i perioden, som ligger mellan General Konventen. Det är nu vi skall genomföra de gradgivningar, som så många väntar på. På plats i vår tidning ser vi löpande notiser om gradgivningarna.

Med gradgivning följer också behov av fördjupad ordenskunskap. Det ligger närmast i händerna på Templen att genomföra denna utbildning. Här finns snart material att få och utbildningen

skall hanteras på alla nivåer. Till det kan vi utnyttja vårt nyvunna medlemskap i NBV.

Nyttan av att medlemmarna i Templen förblir aktiva är en självklarhet. Den vägvisare, den ledtråd, som vi följer i vårt ordensarbete, måste var och en ta tag i. Och han måste följa den. Detta kan endast ske genom att uppmärksamta vara på och vårda de olika korn av kunskap, som vandringen genom graderna hela tiden ger ifrån sig.

### Anders Wiking

Stor Mästare



## STORT INTRESSE FÖR GRADGIVNING I HTG

**Till gradgivningen i HTG, Högsta Tempelts Grad i Linköping den 8 maj noteras ett mycket stort intresse.**

Antalet anmälda recipiender överträffar med bred marginal det antal som ryms i lokalen. Därför blir det ytterligare gradgivningstillfällen.

### Stor Tempelts Mästare Råd

har fördelat de recipiender som kan tas emot vid mötet i Linköping.

De bröder som inte får plats kommer i stället att kallas till något av följande möten:

**Söndagen den 23 oktober 2011**

i RT Balders lokaler, Halmstad.

**Söndagen den 6 november 2011**

i RT Concordias lokaler, Stockholm.

**Bengt Davidsson**  
SKR

## TEMPEL RIDDARE ORDEN ÄR MEDLEM I NBV

**G**enom medlemskap i NBV - Nykterhetsrörelsens Bildnings Verksamhet - ingår Tempel Riddare Orden i begreppet "den svenska nykterhetsrörelsen".

Det är den grupp organisationer, som av hävd anses bära upp nykterheten, som idéburen rörelse i det svenska samhället.

Tempel Riddare Orden är nybliven medlem i NBV och därför också "ägare" till NBV. Jämta övriga medlemsorganisationer är TRO alltså huvudman för NBV. Vi har sedan Ordens start ett moraliskt ansvar för idén med ett drogfritt samhälle. NBV samlar medlemsorganisationer med samma värderingar och vi har tillsammans också alla ett ansvar för NBV. Vi har nu möjligheten att vara med och medverka till att det finns valbara och villiga medlemmar till olika uppdrag inom NBV. En medlemsorganisation har ett ansvar att medverka i förvaltningen av NBV. En omfattande organisation som NBV hanterar bl.a. 130-150 miljoner kronor i bidrag från stat, landsting och kommuner. Vi kan notera, att NBV har mycket att erbjuda oss, framförallt i kunskaps- och utbildningssammanhang. Inom Tempel Riddare Orden är nykterheten och kampen mot droger en av våra fundamentala uppgifter. Samarbetet inom NBV ger oss också tillfälle att möta andra organisationer och grupper. Vi ser fram emot medlemskapet.

**Anders Wiking**  
Stor Mästare

## MÄSTARE RÅD I FÖRÄNDRING HOS RT S:t SIGFRID I VÄXJÖ

**A**rets första och välbesökta IG-möte den 17 januari upplevdes av bröderna väldigt speciellt. Ny M och tre nyvalda bröder tog plats i MR.

Första mötet skapar hos de flesta bröder förväntan inför det nya arbetsåret. Denna gång blev det nästan historiskt för de deltagande bröderna varav sju var från andra Tempel.

M Ingvar Johansson inledde med att i Tempelsalen ta emot VPKM Rolf Lindström och därefter VSM, PKM Per-Ingvar Krantz.

Efter sedvanlig inledning intog VSM Per-Ingvar Krantz Mästarens plats för att installera Tempels nye M Per-Erik Bengtsson. Per-Ingvar gratulerade honom till den nya uppgiften samt önskade honom lycka till i sitt kommande arbete. Detta inleddes direkt för honom med att få installera tre nya bröderna i MR, UM Eduardo Rossel, CM Ulf Wärnö och KN Harald Peterson.

M Per-Erik Bengtsson tackade för förtroendet att ha fått uppdraget och vädjade samtidigt om stöd från bröderna i det fortsatta arbetet i RT S:t Sigfrid. M tackade FM Ingvar Johansson för det oegennyttiga arbete han under åren nedlagt till gagn för Templet och överlämnade samtidigt vår Ordens hederstecken. Per Kempinsky tackade Ingvar Johansson och framhöll hans förmåga att leda förhandlingar, ritualmöten och MR. Han önskade M och MR lycka till i det framtida arbetet och i



M Per-Erik Bengtsson och FM Ingvar Johansson

sin strävan att skapa egna arbetsformer. Sten Malmberg instämde och erinrade om, att det nästan var på dagen 20 år sedan (14 jan. 1991) som M Per-Erik invigdes i vårt tempel. SB i Utposten Lars Berntsson tackade för allt stöd från Ingvar Johansson som han fått i sitt uppdrag.

Vid den efterföljande julbetonade brödramåltiden, risgrynsgröt med skinksmörgås, var glädjen stor och röstnivån hög. Allt det goda var tillrett av tre damer från TBO, Inga-Lill Alm, Märta Andersson och Ulla Johansson. Blomsterhyllade av nye M blev FM Ingvar och FCM Kent Alm med framhållande av deras mångåriga och förtjänstfulla insatser för Templet. Den sent lidna kvällen avslutades sedan vanligt med att man unisont sjöng Birger Franzéns "Det är om aftonen", som varje år trycks i Tempels matrikel.

Text och foto: **Sten Malmberg**

# UMEBORGS MÄSTARE EN VERKLIG ELDSJÄL



**E**ldsjälen Henry Forsgren engagerad föreningsmänniska. Så lyder rubriken i ett femspaltigt porträtt i Västerbottens-Kuriren den 21 februari signerat tidningens medarbetare på familjeredaktionen Bibi Karbin. Inom vår Orden är Henry Forsgren Mästare i RT Umeborg och har även haft mandatperioder i Norra Provins Kapitlet och Stor Tempel Mästare Rådet. Med benäget tillstånd av skribenten saxar vi vidare i texten.

## ”Dagarna är fulltecknade”

– Jag har inga fritidsproblem. Ibland försöker jag stoppa klockan, men den går ändå. Orden är Henry Forsgrens, pensionerad kriminalinspektör med fulltecknad almanacka. Efter några år inom Vattenfall sadlade han om till polis. Till en början var han ordningspolis i Nordmaling och Vännäs innan han fick tjänst i Umeå som kriminalinspektör. Erfarenheterna och minnena från den tiden är många. Liksom slutsatserna efter oräkneliga utredningar och förhör.

– Det är bra om man kan ta det lugnt och försiktigt. Så är det med allt polisarbete. Kan man behålla lugnet har man vunnit mycket. Och det är viktigt att man inte trampar på någon som redan ligger.

## Spännande tid i Säpo

En annan viktig ingrediens i polisarbetet är tid.

– När jag jobbade på narkotikaroteln frågade en åklagare hur vi fick människor att erkänna. ’Hypnotiserar ni dem?’ frågade hon. Nej, vi ger dem god tid, svarade jag.

De sista tio åren var hans arbetsplats Säkerhetspolisen, Säpo, med placering i Umeå. Många var uppdragen som bland annat livvakt åt ministrar och kungligheter.

– Det var en mycket spännande tid som jag inte vill ha ogjord. Det hände mycket som det inte stod en rad om i tidningen. Så mycket kan jag säga.

Parallellt med arbetslivet har Henry haft ett idogt föreningsliv, ett engagemang som efter pensioneringen eskalerat.

– Jag har inte tid att vara med i någon pensionärsförening. Och jag håller på så länge hälsan står mig bi. Jag besökte inte tjänsteläkaren en enda gång under min tid som polis. Det kan också vara så att jag inte har någon sjukdomsinsikt.

## Agerar stöd

Henry har framför allt uppdrag i olika nykterhetsorganisationer.

– Jag har alltid varit nykterist. Redan i unga år gick jag med i logen 5129 Ungdomsborgen, Överboda.

Han lyfter gärna fram engagemanget i Tempelriddarna och dess hörnstenar sanning, kärlek, renhet och trohet. Även här finns ett sällskap signerat Henry.

– Jag har lyckat dra igång verksamheten för Tempel Byggare Orden för damer i Umeå. Det är jag stolt över.

Han har även agerat starkt stöd i Brottsofferjouren och som vittnesstödjärsamordnare. På senare tid kan han även stoltsera som cirkelledare för invandrarkvinnor som ska ta körkort.

Så där. Det var ett axplock ur Henrys agenda.

– Dagarna är ganska fulltecknade.

## FAKTA HENRY FORSGREN

### Familj:

hustru, två barn, sex barnbarn

### Intressen:

konst (var ordförande i polisens konstklubb), korsord, idrott, litteratur, föreningsliv

### Engagemang:

MHF Umeå i 35 år, IFK Umeå i 38 år, Brottsofferjouren i 19 år, Västerbottens läns nykterhetsförbund, NBV, RT Umeborg

### Yrke:

kriminalinspektör, de sista tio åren vid Säpo

### Favoritkonstnärer:

Evert Lundquist, Klas Engman.

# EN "INRAMAD" FÖDELSEDAG

**A**tt vara frimärkssamlare och Tempel Riddare verkar vara en positiv kombination.

Östen Albertsson i Umeå har som frimärkssamlare ett litet annorlunda samlingsområde, nämligen att ha alla sina levnadsdagar stämplade på frimärken. Detta gör att han från sina dubletter kan tillverka en inramad månadstavla eller som i detta sammanhang skänka bort en "inramad" födelsedag. Han har tydliga bevis på att detta har blivit uppskattat under åren och säger med ett leende: Det är ju roligt att få vara ensam om en idé här i livet.

Text: **Albert Östensson**

Foto: **Carl-Axel Hedström**



Östen Albertsson (till höger) överlämnar den inramade födelsedagen till Anders Perstrand.

# RT ANSGARIUS I NORRKÖPING I 106 ÅR

**R**iddare Templet Ansgarius i Norrköping har firat sin 106-års högtid den 26 mars med pompa och ståt.

Under festen delade man ut stipendier till såväl musikstudenter som ungdomsledare och flera av Tempelns bröder tilldelades Eklundsmedaljen. Ett 50-tal personer, bröder och stipendiater med föräldrar och närstående, deltog i högtiden.

Högtidstalare var VSM och PKM i Mellersta Provins Kapitlet Jarl Öman. Han medverkade också vid utdelningen av stipendier och medaljer samt framförde lyckönskningar till Templet från STSF och MPK.

Förutom underhållning av musikstipendiaterna och en god middag i festsalen fick deltagarna höra M Ivar Karlberg intervjua stipendiaterna.



M Ivar Karlberg frågar musikstipendiaterna om framtidsplaner och vad de ska använda pengarna till.

Eklundsmedaljen i silver delades ut till Tempelns M och S, Ivar Karlberg och Hans Johansson. Bronsmedalj fick Sune Fallenius. Lars-Olof Sjö och Greger Mattsson, som också skulle ha fått bronsmedaljer, var förhindrade att närvara.

Musikstipendier på vardera

5000 kronor tilldelades eleverna på musikgymnasiet De Geer i Norrköping Jenny Augustinsson, Lovisa Ehrenkrona och Joakim Raivio. Ungdomsledarstipendier på vardera 2 500 kronor tilldelades Alexandra Ringius Hård, KFUM Norrköping, och

Yvonne Lindkvist, Logen Vidar i Söderköping.

Tidningen Folkbladet passade på att uppmärksamma årsfesten och stipendieutdelningen med ett reportage. Ett positivt sätt att visa Orden för allmänheten.

Text: **Ivar Karlberg**

# RT JÄMTEBORG FIRADE JÄMNT



OPK Sven Selander, M Kent Ivarsson och nye medlemmen Rikard Lundhag framför koret i Frösö kyrka efter firandet av RT Jämtborgs 110-åriga tillvaro. Foto: Lars Ivarsson

**M**ånga bröder och damer från när och fjärran gästade Östersund den 26 mars då RT Jämtborg bjudit in till sitt 110-årsjubileum. Templets Mästare Kent Ivarsson kunde glädjas åt besökare ända från Uppsala, Örebro och Visby förutom mera närliggande Tempel i Sundsvall och Umeå (16 resp 40 mil).

För bröderna genomfördes ett högtidligt IG-möte där Rikard Lundhag invigdes som ny medlem. En annan höjdpunkt på mötet var när broder Sven Selander utnämndes till Ordens Patriark. Han blev Tempel Riddare för exakt 50 år sedan vid Templets 60-årsjubileum. Hans fadder och kamrat alltsedan ungdomstiden broder Gunnar Eriksson hälsade honom varmt välkommen i OPK-kretsen.

Samtidigt under eftermiddagen samlades damerna i IOGT-NTO:s lokal Pelarsalen för modevisning. Detta lockade även till vissa inköp.

Vid jubileums-banketten med lokalproducerade läckerheter i Frösö sockenstuga fick företrädare för vittnesstödet i Östersund ta emot ett stipendium för sin angelägna ideella verksamhet. För den musikaliska underhållningen svarade Duo Bergner som består av makarna Liselotte Bergner och Patrik Stevanovic i Trångsviken. Duon medverkade även med stämningsfulla sånger vid festligheternas avslutning i Frösö kyrka. Mästaren avslutade jubileumsarrangemanget med att påminna om att ställa tillbaka klockorna inför morgondagen – eller var det fram?

Text: Anders Perstrand



Astrid Lovåg och Bodil Henriksson representerade vittnesstödet i Östersund som tilldelades ett stipendium vid RT Jämtborgs 110-årsjubileum. Templets Mästare Kent Ivarsson hade det ärofulla uppdraget. Foto: Anders Perstrand

# SVEN SELANDER – OPTIKER OCH ORDENS PATRIARK

**P**å väggen på hedersplats i Sven Selanders arbetsrum i lägenheten i Tempelriddarhuset i Östersund hänger redan diplommet från utnämningen till Ordens Patriark nr 1965. Ovanför tronar diplommet från Eklundsmedaljen i guld.

Vår utsände är på besök hos Thyra och Sven Selander dagen efter den högtidliga ceremonin i samband med RT Jämtborgs 110-årsjubileum. Exakt på dagen för 50 år sedan invigdes alltså broder Sven i vår Orden på Templets 60-årsjubileum. En av faddrarna var hans egen far. De fick tyvärr inte så många år tillsammans i TR eftersom fadern dog rätt ung. Däremot lever Svens fadder Gunnar Eriksson i högönsklig välmåga. Gunnar och Sven är goda vänner sedan ungdomsåren inom scouting och nykterhetsrörelsen. Broder Gunnar tog till orda vid IG-mötet och hälsade sin kamrat varmt välkommen som Ordens Patriark.

Sven plockar under samtalet fram intressanta handlingar som berättar om Ordens tidigare år med ålderdomliga formuleringar i föreskrifter och korrespondens. Så har man till exempel inom Jämtborg återfunnit regaler och ritualer från tidigt 1900-tal. Delar av dessa ritualer har tillämpats som kuriosum under IG-möte i några Tempel inom Norra Provins Kapitlet i fjol.

Nu har ju Sven Selander inte varit med ända från den tiden men hans meritförteckning inom TRO är likväl omfattande.



*Sven Selander sitter gärna med sin bärbara datorn.*

Han var Mästare i RT Jämtborg 1986-97 med 13 års erfarenhet från andra ämbeten inom Mästare Rådet.

Han har även varit Provins Kapitel Mästare och Stor Skatt Mästare. Sven berättar särskilt om den trevliga tiden inom Provins Kapitlet. Det var lite tufft att under fyra dagar i rad installera nyvalda Mästare i lika många Tempel med början i Kiruna och sedan arbeta sig söderut.

Till professionen var Sven optiker med eget företag i Östersund inom Synsam. Från början hörde även foto till denna bransch men sedermera var det uteslutande glasögon som gällde. För många år sedan på en studieresa till öststaterna med kollegor beordrades sällskapet att lämna ifrån sig all fotoutrustning under vistelsen. Det gjorde man förstås, men Sven blev mycket skrädd när han kände

sin minikamera i en innerficka. Det hela avlöpte dock utan komplikationer eller visitationer. Intresset för fotografering har han kvar och han tar gärna med sig sin lilla digitalkamera. Nya tider med ny teknik är inget främmande ens för en Ordens Patriark.

Sven Selander sitter gärna i sin arbetsvrå vid den bärbara datorn. Det gäller att hänga med i utvecklingen. Han berättar en episod när han fick hjälp och instruktion av sin son med något datatekniskt problem. När det var klart undrade barnbarnet stillsamt: Pappa, hur länge tror du att farfar kommer ihåg det där?

**Text & foto: Anders Perstrand**



# ORDET RESPONSIBILITY

**K**yndelmäss firas på många olika sätt i våra Tempel, med kyrkibesök eller en högtid i tempelsalen. RT Felicia hade högtidsmöte i tempelsalen och där höll Anders Wikehult talet som återges här.

Kära Systrar och Bröder!  
Vi är samlade till Kyndelsmässöhögtid, och då passar det bäst att tala om ljus. Men det tänker jag inte göra utan spar ljuset till ett annat tillfälle. I stället vill jag berätta om en putslustig historia, som jag var med om under min studietid i Uppsala i slutet av 40-talet. Uppsala folkskoleseminarium ansågs då vara det förmämsta i Sverige. Som lärare hade vi idel docenter och lektorer. I engelska hade vi en docent Wallenberg, och det var under en av hans lektioner, som det pikanta, men för mig betydelsefulla missödet inträffade.

En dag så hade docent Wallenberg med sig en resegrammofon, som han ställde på katedern och slog upp locket. Han betonade, hur viktigt det var för oss att höra, hur en riktig engelsman talade, och fördenskull hade han med sig en Linguaphoneskiva, som han placerade på skivtallriken. Han vevade upp grammofonen och delade ut häften med texten, så att vi kunde följa med. Så långt var allt pedagogiskt korrekt. Så snurrade skivan och Wallenberg förde ljuddosan till ytterkanten av skivan. Vi 26 grabbar försökte följa med så gott vi kunde. Men så plötsligt inträffade missödet: Stiftet gick i samma spår runt, runt. Och samma ord upprepades: Responsibility, responsibility,



Anders Wikehult

responsibility. Den engelska glosan etsades in i vårt ordförråd: Ansvar, ansvar, ansvar. Vi grabbar skrattade åt eländet, och Wallenberg var för opraktisk och förstod inte, att han kunde lyfta på ljuddosan och flytta den en bit in på skivan. Nej nu plockade han undan alltsammans, och så fick vi som vanligt ha en katederlektion.

För mig har minnet av den där episoden i Uppsala följt mig genom hela livet. Som lärare och sedermera skolläda har ansvarskänslan varit dominerande. Det gäller gentemot föräldrar, som skickat sina barn till skolan. Skolan är ju till för eleverna och inte tvärtom. Föräldrar och skola bär gemensamt ansvar för att de unga fostras till "nyttiga samhällsmedborgare", som det stod i skollagen förr i tiden. Nu vet jag inte om det står i någon stadga längre.

I vårt moderna samhälle kan vi peka på en rad yrkesutövare, som bär ett speciellt stort ansvar. Vi kan tänka på piloterna, som sköter spakarna i våra stora passagerarplan. De

får inte slumra till eller tro att autopiloten klarar allt. Så har vi de skickliga kirurgerna på våra sjukhus, som inte får darra på skalpellen, när de gör invecklade operationer. Ja, vi kan säga, att all vård- och omsorgspersonal bär på ett stort ansvar. Tyvärr läser vi i tidningarna allt emellanåt om hemiska missförhållanden på vårdinrättningar. Där har omdömet och känslan för ansvar klickat.

- Självt växte jag upp på en bondgård i Uppland. De odlar sina åkrar för att få inkomster, men de hyser också ett ansvar för att folk ska få bröd på bordet. Jag är stolt över att ha varit bonde tills jag blev 25 år och bytte levnadsbana.

RESPONSIBILITY var ordet, sa Bull. Låt oss tänka på Tempelriddarorden, samt övriga nykterhets- organisationer och ideella rörelser. Varför bildades de? Jo, därför att några kloka människor kände ansvar för samhällsutvecklingen. De ville få ett slut på hembränning och ohämmat superi. De såg hur barn och kvinnor led nöd, när familjefadern dekadde ner sig och inte kunde försörja familjen. Detta hände för drygt 100 år sedan. Nu i vårt moderna samhälle har vi fått lagar och förordningar. Vi har ett "socialt skyddsnet", som gör att ingen ska behöva lida nöd. Framför allt söker man skydda barnen i trasiga hem, där litrarna från systemet är viktigare än maten på bordet.

Men som enskilda och i vår orden, är det viktigt, att vi känner vårt ansvar för nästan. Vi får inte brösta oss och säga

forts. nästa sida

forts. från förra sidan

”Hurra vad vi är bra, och de där stackarna får skylla sig själva.” Det kallas bigotteri eller självhävdelse. Det är helt enkelt fariseism och skrymteri. - Nej, i stället ska vi känna vårt ansvar och ta reda på, varför det gått snett för våra medvandrare. Göra allt vi kan för att hjälpa dem till rätta. Inte fördöma dem och tala illa om dem utan visa äkta och sann människokärlek. Det är vår plikt som TR-bröder och -syster.

Responsibility - ansvar och plikt - det lärde mig den trasiga Linguaphone-skivan i Uppsala för mer än 60 år sedan. Den devisen må stå klar för oss så länge vi lever.

Text: **Anders Wikehult**



Ytterligare en fin sommarbild från  
Sten Lindgren

## IN MEMORIAM



Sune Lundkvist vid IG-möte på  
RT Sirius 29 december 2008.  
Foto: Gunnel Johansson

**B**roder Sune Lundkvist  
i RT Sirius i Skellefteå  
avled den 9 mars. Han  
växte upp i Karlstad och  
hans värmländska idiom  
förändrades inte trots att han  
flyttade norrut till Vallen nära  
Lövånger 1959.

Vallen blev utgångspunkt i hans arbete inom MHF i Västerbotten. Redan 1960 arrangerade Sune midsommarfest i Vallen och än idag samlas byborna och trivs tillsammans på fotbollsplanen. Det var förresten just där på midsommaraftonen i fjol som Sune och jag träffades och pratades vid för sista gången. Han satt i solskenet och njöt av den trivsamma stämningen men kunde av åldersskäl inte aktivt vara med i lekarna.

Lövångersnatta är ännu ett arrangemang som Sune är pappa till. Jag minns honom speciellt från de tillfällen när han tog fram sitt dragspel och klämde i med Gunde Johanssons Torparvisan på äkta värmländska.

”Tocka orning dä ä uti väla nu  
dä grunnar ja mycke på,  
för di slöss å se’n jobbar di  
värre än sju, dä dära ä svårt te  
förstå.”

Broder Sunes meritlista inom Tempel Riddare Orden är lång och imponerande. Han invigdes i RT S:t Laurentius i Linköping 1950 och blev således Ordens Patriark efter millennieskiftet. Sune utsågs till Mästare i RT Sirius i Skellefteå 1987 efter 18 år som UM och VM. Under hans sista år på detta ämbete ledde han det omfattande arbetet med General Konventet 1995 i Skellefteå. Han ingick i Provins Kapitel Mästare Rådet först som Kaplan och sedan som PKM fram till 1995. Under 90-talet var han ledamot i Stor Tempel Mästare Rådet i egenskap av Stor Under Mästare.

Sune Lundkvist tilldelas Eklundsmedaljen i guld EMG i november 2002. Det jag tror att han värderade högst var ändå att han fick recipiera i Ordens högsta grad HDG i september 2008 vid en enskild ceremoni i RT Sirius Tempelsal med HSM Eric Lundkvist och SM Anders Wiking som officianter.

Broder Sune Lundkvist miste sin älskade Ingrid 2003 efter att de levt tillsammans i nästan 60 år. Han blev 91 år.

Vid den stämmingsfulla begravningen i Lövångers kyrka var Sändebudet i Utposten i Lövånger Åke Hägglund officiant och Eric Oscarsson sjöng från läktaren. Vid kistan samlades 29 bröder för att ta avsked av en vördad Tempel Riddare.

**Anders Perstrand**

**STOR MÄSTAREN I  
STOR TEMPLET FÖR SVERIGE  
OCH FINLAND HAR MEDGIVIT  
GRADGIVNING I  
STICG**

**Söndagen den 2 oktober kl 13.00**

i  
RT S:t Eriks lokaler, Bangårdsgatan 13, Uppsala  
samt

**Lördagen den 8 oktober kl 13.00**

i  
RT Verdandis lokaler, Köpmangatan 9, Sundsvall

**Anmälan till reception/ deltagande:**

görs till Templens Mästare eller Sekreterare senast 1 juni

Templens Sekreterare vidarebefordrar anmälingarna på fastställd blankett till SKR uppdelade i tre grupper före 1 juli enligt nedan:

**Bröder med STG (8)**

(genomför fullständig reception till STICG.)

**Bröder med äldre STICG**

(genomför komplettering till nya STICG)

**Bröder med nya 9 graden STICG eller högre som vill delta i mötet.**

(ska även anmäla om deltagande i Brödramåltid)

Personlig kallelse av recipiender sker av SKR.

**Klädsel:**

HD eller EHD, med URG-dräkt (medföres)

**Samling respektive receptionsdag:**

för recipiender kl 12.00

för officianter/tjänstemän kl 10.00

för övriga Bröder kl 12.30

**Varmt Välkomna**

**Anders Wiking      Bengt Davidsson**  
**SM                      SKR**

**VÄLKOMNA  
till  
SOMMARTRÄFF I BODEN  
2011-07-29—31**

**Program**

**Fredag 29/7**

Ankomstanmälan sker under fredagen på RT Brödernas lokal Kungsgatan 29 i Boden Mingelkväll i Templens lokaler.

**Lördag 30/7**

Sightseeing Boden (Hemliga Rum mm) Gemensam middag på kvällen

**Söndag 31/7**

Högmässa med efterföljande kaffe, avslutning på tempellokalen.

**Detaljprogram**

anmälningsblankett prisuppgifter tillsänds Templen.

Eventuell övernattningsbeställs genom egen försorg. Se [www.boden.se](http://www.boden.se)

**Kontaktman**

Bengt Davidsson,  
Kungsgatan 15 961 61 Boden  
Tel 070-5117511 alt.  
E-mail: [bengt.davidsson@bredband.net](mailto:bengt.davidsson@bredband.net)

**Välkomna!**

**Norra Provins Kapitlet  
RT Bröderna**

**GRADGIVNING I HTICG**

Lördagen den 3 september

Ordens elfte grad, HTICG i RT Veritas lokaler, Borås.

Förutom gradmötet kommer ett miniseminarium att genomföras.

Mer upplysningar kan läsas på Ordens hemsida, [www.tempelriddareorden.org](http://www.tempelriddareorden.org)

Kungörelse kommer också att distribueras till Templens Sekreterare.

Templens Mästare Råd anmäler om man vill rekommendera någon broder för reception och anhållan om detta till Stor Kansler.

**Kent Alm, HSKR**

## RT STAFFAN HAR FIRAT 60 ÅR OCH FÅTT NY MÄSTARE

**R**T Staffan i Bollnäs har fått ny Mästare som installerades den 20 januari samtidigt som Templet firade 60-årsdag.

Ett 20-tal bröder hade samlats till installation av Göran Björkström som ny Mästare. Det var Provins Kapitel Mästare Jarl Öhman som genomförde ceremonin.

Mästarna från övriga Gävleborg deltog, M Bo Strömberg från RT Malmen, M Evert Marcusson från RT Idun och M Ove Jonsson från RT Valkyrian. Även SSKM Mats Ljusberg från RT Concordia, PKKR Eive



Mästare Göran Björkström

Andreasson från RT Arial och PKKN Kjell Lindberg från RT Idun hedrade Templet med sin närvaro.

Dagen till ära så bjöds bröderna

på brödramåltiden som var ordnad av tre damer. Vid brödramåltiden uppvaktades RT Staffan på 60-årsdagen med penninggåvor, blommor med mera.

Vid avslutningen på kvällen läste M Göran Björkströms fru Bodil en dikt på bygdemål. Dikten hette "Guss Free" (Guds Fred) och gav många goda tankar till bröderna.

Blommorna som Templet fått som uppvaktning gavs vidare till de tre damerna som tack för den fina brödramåltiden.

Text & foto: Börje Edoff

## NYA MÄSTARE SAMLADE TILLINFORMATION I JÖNKÖPING

**14** Mästare var under helgen 4-6 mars samlade i Jönköping för att informeras om sina nya uppgifter som tillträdande Mästare. Några var med redan för ett år sedan och deltog nu för att dela med sig av sina erfarenheter. Den nye

**Mästaren i RT Knud, Lavard, broder Per Kristensen, som har sin uppgift i Köpenhamn, Danmark, hade tagit sig över bron till Sverige.**

SUM, Broder Örjan Falegård, var moderator för samlingen och han svarade även för temat medlemsvård och rekrytering.

Vidare deltog VSM Per-Ingvar Krantz, som också representerade det Södra Provins Kapitlet.

Under samlingen gav bröderna en kort presentation av sig själva och sina Tempel. Det visade sig att man arbetar ovanligt lika i Templen men under

olika arbetsvillkor. SCM Vilgoth Wilhelmsson medverkade med att ge instruktion i rituella frågor, där praktiskt genomförande var temat. SKN Magnus Wihlborg svarar för utbildnings- och idéologiska frågor.

Det gavs också en genomgång av Ordens nya medlemsregister, som utgår från Stor Tempels egen server och nu blir tillgängligt för alla sekreterare i Templen. Det har producerats inom Orden och Högste Stor Kansler Kent Alm, Alvesta, kom på besök och gav en genomgång av programmet, som successivt tas i bruk. Söndagens diskussion blev sammankomstens avslutning.

Text & foto: Anders Wiking



Tomas Öhrberg, Nils Forsberg och Göran Björkström samtalar om hur de har det i sina Tempel.