



Tempel Riddaren

ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

ÅRGÅNG 92 NR 1 2011



**Nyårshälsning
från HSM**
sid 4

Nya Mästare
sid 4

**Lars Malmbjörk berättar
om Benjamin Rush**
sid 6



Välkommen till

Östersund

RIDDARE TEMPLET

JÄMTEBORG 110 år

och Jubileumsfest

Lördagen den 26 mars

Samling

12.30

för bröder IG-möte i Tempelsalen
för Damer och övriga gästande
samling i Pelarsalen

Därefter

Jubileumsbankett
i Frösö sockenstuga.
Jubileet avslutas med
gudstjänst i Frösö Kyrka

Anmälan

Senast 18 mars

Telefon: 063-51 05 81

Se vidare på vår hemsida

www.rtjamteborg.se

Varmt Välkomna

STOR MÄSTAREN I STOR TEMPLET FÖR SVERIGE OCH FINLAND HAR MEDGIVIT GRADGIVNING I STICG

Söndagen den 2 oktober kl 13.00

i

RT S:t Eriks lokaler, Bangårdsgatan 13, Uppsala

samt

Lördagen den 8 oktober kl 13.00

i

RT Verdandis lokaler, Köpmangatan 9, Sundsvall

Anmälan till reception/ deltagande:

görs till Templens Mästare eller Sekreterare senast 1 juni

Templens Sekreterare vidarebefordrar an-
mälningarna på fastställd blankett till SKR
uppdelade i tre grupper före 1 juli enligt nedan:

Bröder med STG (8)

(genomför fullständig reception till STICG.)

Bröder med äldre STICG

(genomför komplettering till nya STICG)

**Bröder med nya 9 graden STICG eller högre
som vill delta i mötet.**

(ska även anmäla om deltagande i Brödråmål tid)

Personlig kallelse av recipiender sker av SKR.

Klädsel:

HD eller EHD, med URG-dräkt (medföres)

Samling respektive receptionsdag:

för recipiender kl 12.00

för officianter/tjänstemän kl 10.00

för övriga Bröder kl 12.30

Varmt Välkomna

**Anders Wiking
SM**

**Bengt Davidsson
SKR**

Broderskapsglädje

I alla liv och yrken
kan äkta glädje nås
Ty broderskap är dyrken
som öppnar många lås

Thore Gårmark, Västerås



Tempel Riddaren

Nr 1 2011

Utgiven av:

Tempel Riddare Orden i
Sverige och Finland.

Ansvarig utgivare:

Anders Wiking

Layout: Sten Lindgren

Redaktionens adress:

Tempel Riddaren
c/o Sten Lindgren
Kyrkogårdsgatan 11
263 36 Höganäs
Tel 042-333669
s.molay@telia.com

Redaktion:

Tommy Johansson
tommy.johansson@malmo.com
Anders Perstrand
anders.perstrand@iogt.se
Sten Lindgren
s.molay@telia.com

Adressändringar görs till S i
eget Tempel

Hemsidor:

www.tempelriddareorden.se
www.tempelriddareorden.org

Kommande nummer:

Nr Manusstopp Utkom. v.

2	21/3	2011	18
3	22/8	2011	40
4	31/10	2011	49

Tryck: Tryckaren Engelholm,
Ängelholm

Omslagsfoto

Mästarebyte i RT Excelsior

Foto: Sten Lindgren

Jag önskar alla en
**God fortsättning på
år 2011. I varje fall – en
fortsättning utan kyla och
kommunikationsproblem på
våra vägar. Vi har nog alla
i vårt land fått en egen del
av vintern. I varje fall nog
med snö. Trots detta är vår
verksamhet igång och när
februari månad är inne så
har vi installerat flera nya
Mästare och ämbetsmän i
Templen.**

Det är viktigt att vi har
kontinuitet i vårt arbete och
även på våra ämbetsplatser.
Det är utvecklande för var
och en som blir vald och där-
igenom åtar sig en uppgift
inom vår Orden. Det säger
sig självt om man åtar sig en
uppgift, det kan vara av vad
slag som helst inom Orden,
så får man nya kunskaper och
man får ett vidgat perspektiv på
verksamheten.

Det är viktigt med aktiva
Bröder – varje uppgift ger ny
kunskap och ökad stimulans i
verksamheten

Även i år har flera Tempel fått
nya Mästare. De inbjuds till
en samling med andra nya
Mästare. Det är ett sätt för dem
att lätt sätta sig in i arbetet.

Efter förra årets General
Konvent så vill vi nu fokusera
på Templen. I Templen sker vårt
mest värdefulla arbete. Därför
skall Templen ha stort utrymme
i verksamheten, som jag skrev
redan i föregående nummer av
tidningen.

Templen i fokus

Vår verksamhet bygger
på de lärdomar vi ger våra
medlemmar i vårt rituella
arbete. Att göra detta är
grunden för vårt arbete.

Lagtext, anvisningar och
föreskrifter är ramar, som vi
har att hålla oss inom. Men
än viktigare är att genomföra
våra rituella sammanträden.
Det är där, som vi tar emot nya
medlemmar och det är där vi
ger dem kunskap.

Vi vill också satsa på flera
besök i Templen från våra
ämbetsmän och också se en
ökad grad av besök mellan våra
Tempel.

Detta är medel för att utveckla
våra medlemmar och därtill
samla flera medlemmar till
Orden, vilket är vårt mål.

Anders Wiking

Stor Mästare



En hälsning från Högste Stor Mästaren till alla bröder inför år 2011

Mina bröder Tempel Riddare.

Jag sitter i adventstiden – en tid av förväntningar och hopp för att förmedla mina tankar till Ordens alla bröder. Jag tänker tillbaka på det gångna året 2010. Många fina upplevelser fick jag under detta år. Men tankarna handlar kanske ännu mera om vad år 2011 kommer att föra med sig för vår Orden och för den enskilde medlemmen.

Låt mig först rikta ett stort tack till alla mina bröder för trofast arbete under hela året. Det är Ni som är Ordens ryggrad. Ett varmt tack går också till alla Er, som är engagerade i Mästare Råd, i kommittéer, i förberedelser för möten och mycket, mycket annat nyttigt arbete. Det är här vårt yttre tempelarbete sker. Här får bröderna uppleva det utvecklande i att få grad efter grad och på så vis bygga ett aktivt broderskap. Låt mig hoppas på en fortsatt stor insats i Ordens alla led.

I Stor Templet och Det Högsta Rådet har aktiviteten varit särskilt stor, med många möten i de nya, högre graderna. Tack till alla Er i Råden och i Templet som har gjort alla dessa möten möjliga.

Tack för deltagande på General Konventet i Sundsvall. Det var en stor upplevelse att se så många bröder med familjer. Ett stort intresse för Ordens innehåll visades. Tack till ombuden som deltog i viktiga beslut på förhandlingmötena. Orden har nu fullföljt arbetet med revidering av sina lagar och kan gå vidare med ett mera målinriktat arbete.

Alla Tempel Riddare Ordens



grader är huvudelementen i utvecklingen till en man av ära, eller uttryckt på ett mera direkt sätt: "En man som lever med goda värden i sitt Inre Tempel".

Min broder! Använd möjligheten till att förstärka byggandet av Ditt Inre Tempel. För oss Tempel Riddare varar ju denna uppgift hela livet ut.

Orden önskar alla bröders aktiva insats för att detta skall upplevas som ett erbjudande om utveckling av den enskilde broderns karaktär.

I adventstiden är våra sinnen fyllda av förväntningar och hopp; Förväntningar och hopp till Honom som kom för mera än 2 000 år sedan, för att bringa frälsning till människorna. Men detta erbjudande är inte begränsat enbart till adventstiden, utan gäller hela året.

Inför begynnelsen av det nya året har vi också förhoppningar om vad som skall komma att ske. Vad skall det nya året föra med sig?

För oss i Tempel Riddare Orden är 2011 ett viktigt år. Genom gemensamma ansträngningar kan vi konsolidera vårt arbete.

Vi fortsätter naturligtvis med fokus på de stabila grundpelare som Tempel Riddare Orden alltid vilat på: Sanning, Kärlek, Renhet och Trohet. Vi har också en fördel genom att vi kan erbjuda en rusfri Orden. När vi kombinerar detta med vetskapen om att Orden skall vägleda den enskilde brodern till att utveckla sin egen karaktär och vara ett stöd för sina medmänniskor, förstår vi det viktiga sambandet.

Vår Orden är ingen vanlig förening, utan en Orden som arbetar mot en inkluderande gemenskap och med värdebaserad utveckling som innehåll. Detta är en stor utmaning för var och en av oss och för vår omgivning.

Genom ritualerna, symbolerna, upplevelsena, föredragen och samtalen får vi bröder möjlighet att förstå och beskriva de värden vi vill basera våra liv på.

Min broder! Jag uppmanar Dig att besöka brödraskapet ofta och ta till Dig av Ordens innehåll, - och medverka till att Dina bröder kan uppleva detsamma.

Låt oss vara Ordens härolder – utopare – i hela vår umgängeskrets!

Mina bröder, och alla som läser eller hör detta:

Tag emot min önskan om Ett Gott och Framgångsrikt Nytt År.

Måtte FSV följa varje broder och hans familj under år 2011.

Ski i december 2010. Med broderlig hälsning

Jens Døvik Högste Stor Mästare

Presentation av nyinstallerade Mästare

I år är det ovanligt många byten av Mästare i våra Tempel. Nio nya bröder har installerats till den ansvarsfulla uppgiften att leda och fördela arbetet i sina Tempel.

I Kristianstad hos RT Excelsior lämnade för andra gången Sven-Åke Anderberg över Mästarestolen. Alla förra Mästare i Templet har sitt porträtt på väggen i Excelsiorsalen.

RT Nicolaus, Trelleborg



Torsten Hansson

Den nye Mästaren i RT Nicolaus i Trelleborg heter Torsten Hansson. Han är 72 år gammal

och invigdes i Tempel Riddare Orden år 1988 i dåvarande VT S:t Nicolaus, Trelleborg. Där har han de senaste tio åren haft uppdraget som sekreterare. Redan som 15-åring fick han tillsammans med sin moder ta över ansvaret för lantbruket efter att hans far omkommit i en olycka. Efter rekryten vid Vendes artilleriregemente i Kristianstad A3 övertog han gården. Han gifte sig några år senare och fick tre barn, en flicka och två pojkar, av vilka Hans nu är BCM i RT S:t Nicolaus.

Broder Torstens politiska intresse gjorde att han valdes in i kommunfullmäktige i Månstorps kommun, sedermera Vellinge kommun, för centerpartiet. Han var ledamot i hälsovårdsnämnden – som senare blev miljönämnden – i 31 år varav 9 år som ordförande.

Han är medlem i MHF sedan 1967. När tiderna blev kärvare för lantbruken tog han busskort och började

Den nye Mästaren Nils Forsberg skojade om att nu får man dubblera porträttet på Sven-Åke, men att det inte gjorde så mycket eftersom han varit en bra förebild som Mästare.

Nils överlämnade även en stor bukett blommor som tack till Sven-Åke för allt hans arbete under de gångna åren. Här följer nu en presentation av de nya Mästarna.

köra skolbuss. När Vellinge kommun på 90-talet började sälja ut kommunal verksamhet var skolbussarna bland det första man privatiserade och då övertog Torsten och RT Nicolaus nyvalde VM Lasse Larsson skolbussarna och körde dem i fem år. I dag driver han busstrafik tillsammans med sonen Hans.

RT Virtus, Kristinehamn

Till Mästare i Riddare Templet Virtus i Kristinehamn har valts broder Jarl Öman. Han har de senaste elva åren varit Vice Mästare och dessförinnan SKM (fem år) och B (tre år) i Templet.



Jarl Öman

Broder Jarl recipierade i Tempel Riddare Orden 1975 i Riddare Templet Virtus. Jarl Öman är också PKM i MPK tillika VSM.

Jarl Öman är född 1944 i S:a Råda och bosatt på Hammarö.

Jarl är diplomerad marknadsekonom och har arbetat i biltillbehörsbranschen hela sitt verkamma arbetsliv både nationellt och internationellt med det

övergripande ekonomiska ansvaret för försäljning och marknadsföring.

Jarl är gift med Inger sedan 41 år och de har tre vuxna barn.

Förutom Tempel Riddare Orden har Jarl ett stort intresse för ornitologi och genealogi samt beteendevetenskap.

På sommaren njuter familjen av sitt fritidshus vid Vänerns strand.

RT S:t Sigfrid, Växjö

Även RT S:t Sigfrid i Växjö har valt ny Mästare. Det blev PKSKM i Södra



Per-Erik Bengtsson

PK Per-Erik Bengtsson. Broder Per-Eriks första uppdrag i mästarerådet i S:t Sigfrid var som UM och han har sedan varit VM innan han tillträdde som M. Han bor i Alvesta med fru och har två barn varav dottern nu har flyttat ut och studerar i Lund till civilingenjör. Sonen går på gymnasium i Växjö.

Vid konventet i Växjö valdes han in som PKSKM i Södra Provinskapitlet efter förra PKSKM Per Kempinsky.

forts. nästa sida

Broder Per-Erik är också aktiv i IOGT-NTO i Kronoberg. Han älskar att musicera och spelar gitarr, nyckelharpa, ukulele med mera samt sjunger i två körer. Dessutom spelar han med i ett spelmanslag i Växjö.

På övriga fritiden är han med och arrangerar allsånger hemma i sommarparken, fotograferar gärna samt idkar friluftsliv och vistas i skog och mark antingen med kamera, med svampkorg eller kanot.

RT Knappe, Uddevalla



Nils-Erik Söderqvist

Broder Nils-Erik Söderqvist är ny mästare i RT Knappe i Uddevalla. Så här beskriver han sig själv: Jag gick med i

TR 1971 som 23-åring och har tidigare haft uppdraget som VM. Är uppväxt i nykterhetsrörelsen sedan barn och ungdomsåren. Som vuxen har jag i mer än 40 år haft förtroendeuppdrag och varit engagerad i både nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. För närvarande är jag ordförande i SLAN (Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor) en paraplyorganisation som samlar fler än 20 riksorganisationer/folkrörelser mot droger.

Jag är också ordförande i Stiftelsen Ansvar För Framtiden som årligen delar ut pengar till folkrörelser/organisationer som i Norden bedriver nyskapande arbete och forskning för att stärka en helnykter livsstil. I övrigt försöker jag nu dela min tid mellan engagemang i arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och Tempel Riddare Orden. Övrig tid ägnar

jag åt familjen med fru, två vuxna barn och ett barnbarn. På sommarhalvåret har jag och min fru ett livslångt intresse för segling som vi fortsätter att odla.

RT Excelsior, Kristianstad



Nils Forsberg

Nils Olov Forsberg är namnet på RT Excelsiors nye Mästare. Han är kyrkoherde emeritus, och de

sista åren före pensionen tjänstgjorde han i Jämshögs församling i Blekinge. Som emeritus har han sedan varit verksam som vikarie i olika församlingar i Blekinge och Östra Skåne. Han bor i Näsrum, en vacker bygd vid Ivösjön i Skåne.

Broder Nils Olov är född 1933 i Nordmaling i Ångermanland som äldst av sex syskon, som växte upp under små, enkla förhållanden.

Redan som 16-åring började han predika i missionshusen i Västerbotten. Han kom som 19-åring till Teologiska seminariet på Lidingö, där han blev klar med utbildningen samma vecka han fyllde 23.

Efter tre år som pastor i Mariefreds missionsförsamling blev han ungdomskonsulent inom SMU i Sundsvall och därefter instruktör och konsulent inom Sveriges Blåbandsungdom.

Han kompletterade sin utbildning och 1973 blev han prästvigd i Västerås Domkyrka.

1965 blev han Tempel Riddare i RT Verdandi, Sundsvall. Därefter har han tillhört RT Mäster Olof, Örebro, RT Västmannia, Västerås, och nu RT Excelsior, Kristianstad.

Broder Nils Olov är sedan 1967 gift med Else, och de har två söner och ett barnbarn. Hans stora intresse är KYRKAN, som för honom ej enbart betyder vår kära svenska kyrka, utan Kristi Kyrka. Inom Blå Bandet och Tempel Riddare Orden möts kristna av alla trosriktningar.

Under 1960-talet ledde broder Nils Olov en rad ungdomsläger och ledarkurser samt undervisade om alkoholfrågan vid högskoleskolor runt om i vårt land.

Trädgården, naturen, konsten, människorna och böckerna samt under senare år datorn berikar hans liv vid sidan om familj, vänner och meningsfränder.

Lyriken är liksom Bibeln en daglig följeslagare och han drömmer om att kunna se sina egna dikter i tryck.

RT Bothnia, Piteå

Tomas Öhrberg, 45 år, är IT-chef inom Försvarsmakten, utbildad ekonom (organisation och management) vid Luleå tekniska universitet.



Tomas Öhrberg

Han har fru och två barn, flickor 7 och 10 år gamla.

Intressen är fotografi, friluftsliv, cykling, skidåkning och naturligtvis IT.

RT Staffan, Bollnäs



Förre VM
Göran
Björkström
har tagit
över som
Mästare
i RT
Staffan.

Göran Björkström

Redan i unga år invigdes broder Göran i Tempel Riddare Orden, ett sällskap som han under årens lopp känt stor samhörighet med. Även hans far var Tempel Riddare.

I det "civila" har broder Göran varit anställd på Asea-Atom i Västerås, men han har också drivit flera egna företag tillsammans med sin son, som bland annat installerat kabel-tv-nät i Rumänien. För närvarande driver han en bilverkstad i Falun.

Under åren har han med familjen bott i Sundsvall, Mora, Västerås och Falun men har nu återkommit till Bollnäs. Under åren har broder Göran besökt flera tempel men blivit RT Staffan trogen. Sedan jag kom hem till Bollnäs har han varit VM och UM. När Templets M Karl-Erik Olson lämnade jordelivet valdes broder Göran till M.

RT S:ta Gertrud, Västervik



Den nye
Mästaren
i RT S:ta
Gertrud i
Västervik
är förre
VM
Tormod
Knutsen.
Han är

född 1942 i Skien, Norge, mitt under brinnande kriget. Där växte han också upp på ett

småbruk. Efter 7 år i folkskola varvat med arbete gick han på yrkesskola och arbetade på verkstad innan han 1965 började på Bibelskola. Sedan läste han in Realskolan på ett år och bedrev tre års teologiska studier på Teologisk Seminarium i Oslo. Han gifte sig 1968 med en svensk flicka från Värnamo vars far var Tempel Riddare. Efter utbildning till pastor kom han till Rönninge utanför Stockholm 1970. 1979 kom familjen till Gamleby, norr om Västervik. 1986 återgick han till verkstadsgolvet som svarvare och slipare på Electrolux i Västervik. 1987 fick broder Tormod kontakt med broder Per-Olov Ilhammar som arbetade på Electrolux och som frågade om han ville bli Tempel Riddare. Broder Tormod hade känt till Orden hela livet då både morfar, flera morbröder och svärfar Oskar Lindetorp från Värnamo var Tempel Riddare.

Våren 1987 invigdes han i Orden. Under åren har han hela tiden sjungit med i TR-kören. Några år var han ledamot i Fastighetsföreningen Columbus innan hans arbete som egenföretagare – begravningsentreprenör – krävde all hans tid. Senare blev han Kaplan och Vice Mästare, och 2008 blev han kassör i Fastighetsföreningen Columbus.

Vid General Konventet i Sundsvall 2010 tilldelades han Eklundsmedaljen i silver och valdes till Provins Kapitel Kaplan i Sveriges Södra Provinskapitel.

Hans stora fritidsintresse är frimärkssamlandet, de nordiska länderna i första hand, men även andra länder av rent historiska orsaker. Han ägnar sig även åt modellbyggen, modelljärnväg, flygplan och annat.

RT Concordia, Stockholm

Den nye
Mästaren
i RT Con-
cordia i
Stock-
holm
heter
Ingemar
Weiner.
Han är
född och
uppväxt
i Älvsjö



Ingemar Weiner

1943, där både föräldrar och morföräldrar var engagerade i dåvarande IOGT och NTO. Efter realexamen fick han anställning på försäkringsbolaget Ansvar där Arne Fredriksson, tidigare M i RT Concordia, då var chef för Organisationsavdelningen där broder Ingemar hamnade. Broder Ingemar har tillhört operagrupper och sjungit baspartier i en del operor. 1965 blev han invigd i Orden och har således varit medlem i 45 år nu.

I mitten av 60-talet började han arbeta som PR-konsult och utarbetade NBV:s grafiska profil. Resultatet blev den logotype som man fortfarande använder sig av!

Under mitten av 80-talet var broder Ingemar med om att utforma IOGT-NTO:s Orkidékampanj vilken hade till syfte att samla in pengar för insatser mot narkotika i Thailand och utbildningsinsatser i den svenska skolan. Då träffade han sin nuvarande hustru Ketty som deltog i en konferens i Stockholm 1986 som representant för den peruanska regeringen. De gifte sig 1987 och har två barn. Ingemar har från tidigare äktenskap ytterligare två barn. Broder Ingemar har varit ledamot i RT Concordias MR i elva år och Lokalföreståndare i sju år.

Mästarmöte på TG i Umeå

VT Furan i Lycksele valde att förlägga sin reception i Trohetens grad i samarbete med RT Umeborg i november. Man hade tyvärr haft svårt att samla tillräckligt med bröder till sitt ordinarie gradmöte dessförinnan.

Vid mötet recipierade bröderna Agne Arvidsson från Furan och Östen Wilhelmsson från Umeborg. Broder Agne som bor i Vännäsby 2,5 mil från Umeå har nu begärt överflyttning till mer närbelägna huvudorten.

Text & foto: Anders Perstrand



Vid mötet recipierade Agne Arvidsson och Östen Wilhelmsson här flankerande de tre Mästarna från Templen i Västerbottens län nämligen fr.v. Thure Johansson, RT Sirius, Skellefteå tillika PKKN, värdeptemplets M Henry Forsgren samt Carl-Jonas Franklin, Lycksele. Stolta faddrar i bakgrunden Östen Albertsson och Arne Karlsson, RT Umeborg.

Fyra nya Prövade Riddare i Umeå



Fjolårets receptionsplan hade RT Umeborg mycket förutseende dubblerat PRG-mötena i november. Det visade sig behövas eftersom fyra behöriga bröder stod beredda, nämligen Volmar Lundin och Rolf Syversen (sittande) samt Kurt Palm och Gösta Nilsson.

Det torde vara tämligen unikt med så många som avlägger denna grad samtidigt. Vi hoppas att de får följas åt även i fortsättningen.

Text & foto: Anders Perstrand

Benjamin Rush - en värdig förebild

Till minne av hundraårsdagen Benjamin Rushs födelse instiftades i USA The Temple of Honor and Temperance den 5 december 1845. År 1908 fick denna kristna nykterhetsorden namnet Tempel Riddare Orden här i Norden. Det kan därför finnas anledning att närmare berätta om vem Benjamin Rush var och vad han utträttade.



Benjamin Rush

På självaste julaftonen 1745 föddes Benjamin i Byberry, nära Philadelphia. Familjen bestod av John och Susanna Harvey Rush, och de fick sju barn. När Benjamin var fem-sex år dog fadern. Släkten härstammade från en John Rush, som var ryttmästare i Cromwells armé och hade invandrat år 1683. Vid åtta års ålder sändes Benjamin till en morbror, pastor Samuel Finley, som blev hans lärare och rådgivare i många år. Studierna fortsatte vid The College of New Jersey, där han blev B. A. 1760. Utbildningen i medicin fortsatte i fyra år under dr John Redman i Philadelphia. Sedan bar det av till universitetet i Edinburgh. Han studerade och praktiserade medicin också i Frankrike, Italien och

Spanien. I juni 1768 erhöll han doktorsgraden och tjänstgjorde sedan vid S:t Thomas Hospital i London.

En av USA:s fäder

Året därpå återvände Benjamin till Philadelphia och öppnade läkarpraktik där samtidigt som han uppehöll en professur i kemi. Han gav ut Amerikas första lärobok i kemi 1773. Samma år blev han medlem i Frihetens Söner i Philadelphia. Han gick också med i Amerikas filosofiska sällskap. Han kom ut med böcker i medicin, politik och om slavarnas frigörelse.

Det gjorde att han kom i nära relation med John Adams, Thomas Jefferson och Thomas Paine. När frihetskriget utbröt blev Benjamin anlitad som kirurg och läkare i övrigt.

I juni 1776 invaldes Rush som delegat i provinskonferensen och en månad senare till den kontinentala kongressen, där han var en av dem som undertecknade självständighetsdeklarationen och sålunda blev en av den nya statsbildningens fäder. Han var inte först att underteckna självständighetsförklaringen, men han skrev säkert under den med stor tillfredsställelse. I april 1777 utsågs han till arméns generalskirurg, men efter att ha klagat hos kongressen och general Washington över armésjukhusens inkompetenta ledning och över att han inte fick möjlighet till reformer, lämnade han militärkarriären efter att ha anklagats för bristande lojalitet.

Arbetade för nykterhet

Rush återvände till sin praktik i Philadelphia 1778. Han började undervisa på universitetet, skrev böcker i medicinska ämnen och tog plats i sjukhusledningen. Som universitetslärare var han populär, och stora skaror åhörde hans föreläsningar. Många lockades att studera medicin. Mer än 2 250 studenter har deltagit i hans föreläsningar. Han ägnade sig också åt att redigera flera medicinska verk.

Samtidigt drev han politiska frågor som allmän skolundervisning, fängelsereformer, avskaffande av slaveri och dödsstraff, bättre behandling av mentalsjuka och helnykterhet. Han rekommenderade att man skulle avstå från tobaksbruk och att man skulle ägna sig åt sunda kostvanor. Han pläderade för skolreformer som på alla nivåer skulle underlätta för utbildningen. Han genomdrev sina idéer i ett college i Carlisle. Han förblev den mest inflytelserika förtroendemannen för detta college ända från grundandet till sin död.

Genom läkarpraktiken, föreläsningarna och alla artiklar i pressen växte han rykte som en ledande medicinsk teoretiker i USA. Han var en pionjär inom psykologin och psykiatrin. Långt före Sigmund Freud intresserade han sig för patientens drömmar. Hans bok om den institutionella psykiatrivården kom att bli ett standardverk i 70 år och gav honom titeln: "den amerikanska psykiatrins fader". Han

forts. nästa sida

engagerade sig i gula febern-epidemin 1793 med ofta fler än 100 patienter per dag, men där var hans ordinationer inte de bästa, som vi nu ser det. Hans bok om gula febern gav honom internationell ryktbarhet. År 1786 öppnade han landets första fria dispensär. Han förespråkade smittympning och vaccination. Hans inflytande på den amerikanska läkarkonsten varade i decennier efter hans död. Han var medlem i nästan alla medicinska, litterära och välgörenhetsorganisationer i landet förutom många utländska sällskap. Han efterträdde Benjamin Franklin som ordförande i Pennsylvanias organisation för slaveriets avskaffande, han var ordförande i Philadelphias medicinska sällskap, vice VD och grundare av Philadelphias bibelsällskap och var vice talman i Amerikas filosofiska sällskap 1799-1800.

Påverkade konsumtionen

Rush påverkade mycket utformningen av den amerikanska konstitutionen under åren 1787-89. President John Adams utsåg honom till skattmästare för USA:s myntverk, en post som han innehade från 1797 till sin död.

Universell kristenhet

Omkring 1780 började Rush intressera sig för en universell teologi i stället för den kalvinistiska som han dittills hade omfattat. Det innebar, att han omfattade läran om att alla människor skulle bli frälsta i motsättning till den predestinationslära som Calvin lärde. Han blev god vän med flera av de ledande universalisterna och unitarierna. Han återupptog kontakten med

Thomas Jefferson när denne hade blivit vicepresident 1797, och de förde samtal i åtskilliga år i religiösa frågor. Men de hade olika åsikter om Jesus. Medan Rush såg honom som frälsare, ville Jefferson se honom som enbart människa. Rush blev aldrig medlem i universella baptistkyrkan, och under 1790-talet försvagades hans intresse för all institutionaliserad religion. I ett brev till John Adams skriver han: "Jag vägrar att bli slav under någon sekt, jag är vän med dem alla." Rush hade insett, att politiken inte kan lösa världens problem, och hans religiösa inställning gav honom inspiration i sitt arbete som social reformator. Ändå var han vid olika tider medlem av episkopalkyrkan och den presbyterianska kyrkan. För sitt samvetes skull ville han leva i fred med alla kristna sammanslutningar.

Benjamin Rush gifte sig den 11 januari 1776 med Julia Stockton, äldsta dotter till Richard Stockton från Princeton. De fick 13 barn, varav nio överlevde honom.

Ganska plötsligt den 19 april 1813 dog han i sitt hem och begravdes i Christ's church i Philadelphia.

Hans söner

Det kan vara på sin plats att även nämna något kort om hans söner. Richard (1780-1859) blev advokat, statsman och redaktör, justitieminister, utrikesminister, kommissionär, förhandlare samt minister i England och Frankrike. Han författade en rad arbeten om juridik och diplomati. En son till Richard blev advokat och legationssekreterare.

En annan av sönerna till

Benjamin Rush var James (1786-1869), som blev läkare. Också han blev författare. Hans arbeten berörde litteratur, filosofi och psykologi. Hans högutbildade och begåvade fru Phoebe Ann (1797-1857) blev en av de mest uppburna kvinnorna i sin tid. En bror till Benjamin var Jacob (1746-1820) var jurist och tjänstgjorde i högsta domstolen. Han skrev böcker med kristet innehåll.

Hedrad av presidenter

Som framgått av denna koncentrerade beskrivning var Benjamin Rush en något otålig och ytterst verksam människa. Han författade över 80 verk inklusive orationer, undervisningsartiklar, brev, politiska, samhällsfilosofiska och sociala inlägg i en tid då Förenta nationerna utformades. Han skrev också en självbiografi: Resa genom livet. Hans samlade verk har givits ut i flera band.

Thomas Jefferson skrev till Adams om den avlidne: En bättre man än Rush kunde inte ha lämnat oss, mer välvillig, mer lärd, av finare genius eller mer hedersam. Adams svarade:



Lars Malmbjörk

Jag vet ingen karaktär, levande eller död, som har gjort mer verkligt gott i Amerika.

Text: förre SKN Lars Malmbjörk

Sommarträff i norr

Förre HSM Erik Lundqvist ordnade sommarträffar i och kring Höga Kusten. Traditionen fortsätter men nu på andra platser.

Det är Norra Provins Kapitlet och RT Bröderna i Boden som håller på att planera för fullt för sommarens träff.

Ett klart program kommer att presenteras på Ordens hemsida och i nästa nummer av Tempel Riddaren. Där kommer även anmälningstider och adresser. Många intressanta platser finns i och omkring Boden förutom försvarsanläggningen till exempel så föddes nobelpristagaren Eyvind

Johnsson i Svartbjörnsbyn strax norr om Boden.

Allt detta gör att vi kan se fram mot en trevlig och intressant helg tillsammans med TR bröder och damer. Vik därför helgen 29 – 31 juli i sommar.

Text: Bengt Davidsson

Sveriges Mellersta Provins Kapitel

**Stor Mästaren
i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit**

Gradgivning i STG

Lördagen den 1 oktober 2011 kl. 13.00.

RT S:t Eriks lokal
Bangårdsgatan 13 Uppsala.

Anmälan till reception

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till eget Tempels Mästare eller Sekreterare senast den 1 september 2011 f.v.b. till PKKR senast den 7 september.

Klädsel

HD eller EHD, med URGDRK (medföres)
URGDRK tillhandahålls Recipierande Bröder.

Samling

Recipiender samlas kl. 12.00
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 10.00
Övriga bröder kl. 12.30.

Anmälan till brödramåltid

Senast den 26 september 2011 till PKCM br. Mats Valli tel. 018-24 00 38
Helst E-post: mats@valli.se
Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

**Varmt Välkomna till Högtid
i
Tempel Riddare Orden**

Jarl Öman, PKM Eive Andréasson, PKKR

Kungörelse

Gradgivning i

Högsta Tempels Grad, HTG

Söndagen 8 maj 2011 kl 11.00

RT S:t Laurentius lokaler i Linköping

Anmälan om reception

Riddare Tempelen gör anmälan till Stor Kansler på fastställt formulär senast 22 mars 2011. Framställning till Det Högsta Rådet om kallelse till reception i HTG görs av Stor Tempels Mästare Råd senast 29 mars 2011.

Klädsel

HD eller EHD, med URGDRK (medföres)

Samling

Recipiender samlas kl. 10.00
Övriga bröder kl. 10.30

Anmälan till brödramåltid

Senast måndagen 2 maj till RT S:t Laurentius, telefon nr 013-12 31 80 eller per e-post till

hskr@tempelriddareorden.org

Glöm inte att ange ev. behov av specialkost.

**Varmt Välkomna till Högtid
i
Tempel Riddare Orden**

Kent Alm, HSKR Arne Edholm, HSCM

90-årsjubilerande Utposten i Strömsund

Tempel Riddare Ordens äldsta aktiva utpost firade 90-årsdagen i Strömsund den 5 december 2010.

Jubileet inleddes i Strömsunds kyrka, där Högmässa vid andra advent firades. 24 bröder och 18 damer deltog. Efteråt blev det kyrkkaffe i Församlingshemmet. "Tjärnmyrbergaren" Karl-Ivar Pettersson underhöll med dragspel och sång både under kaffet och inför middagen. Damerna fick en egen stund med Karl-Ivar medan bröderna hade utpostmöte enligt Fredsritualen och efter mötet blev det ett välsmakande julbord som Eva och Allan berett.

Vid mötet utdelades Eklundsmedaljen i Brons till

Sände Budet
Tore Olofsson av
Br Mästaren Kent
Ivarsson och
Provins Kapitel
Mästaren Per
Fredheim

Firandet inleddes av RT Jämtborgs Mästare Kent Ivarsson. Han överlämnade en present, som kommer att utveckla utpostens möten så att även musiken kan vara det som inspirerar bröderna. PKM Per Fredheim hälsade från Stor Templet. Båda erinrade hur viktigt det är att ha verksamhet i Utposter och gav en återblick till hur utpostverksamheten startat och utvecklats.



Provins Kapitel Mästaren Per Fredheim, Sändebudet Tore Olofsson och Mästaren Kent Ivarsson.

Festligheterna avslutades med kaffe och jubileumstårta. Det blev en trevlig dag att minnas och också en påminnelse om 10 år blir det 100 års jubileum.

Text: Kent Ivarsson

Adventshögtid med trubaduren Staffan Percy

Den första lördagen i december arrangerade RT Excelsior en Adventshögtid för bröder och damer. Ett fyrtiotal damer och herrar samlades i Tempelsalen där Kaplan Nils Forsberg höll en adventsbetraktelse varvad med sång och musik.

Tempelsalen var för tillfället försedd med ett vackert träkors och sju stora ljus i fonden bakom mästareplatsen samt en adventsljusstake med ett tändt ljus på mästarebordet. Under tiden man spelade "Låt mig få tända ett ljus" tände två bröder de sju ljusen i fonden varefter en psalm sjöngs till ackompanjering av broder



Staffan Percy.

Eje Bugge. Nils Forsberg som sedan höll sin betraktelse i vilken han även tände det andra ljuset i adventsljusstaken. Trubaduren Staffan Percy sjöng några visor till eget ackompanjering på sin 12-strängade gitarr.

Efter den högtidliga samlingen i Tempelsalen gick man upp till den vackert dukade

Excelsiorsalen för den lekamliga högtidsstunden. Där serverades Janssons frestelse, Ris à la Malta och så småningom kaffe och pepparkakor. Staffan Percy underhöll med sina egna visor med tankeväckande innehåll och fina melodier. Han framförde även Bo Setterlinds "Drömmens skepp" och Mats Paulsons "Visa vid vindens ängar". De närvarande visade sin uppskattning med långa och varma applåder. Mästare Sven-Åke Anderberg tackade Staffan Percy för underhållningen med en vacker bukett blommor. Han önskade alla bra och trevlig julhelg.

Text: Uno Johnsson