



# Tempel Riddaren

ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

ÅRGÅNG 91 NR 1 2010



**Nyårshälsningen  
från HSM**

*sid 2*

**Presentation av  
nya mästare**

*sid 4*

**Frågor om det nya  
gradsystemet**

*sid 6*

# Nyårshälsning 2010 till alla bröder från Högste Stor Mästaren

## Kära bröder.

För första gången sitter jag i början av adventstiden och skall skriva en hälsning till alla Tempel Riddare Ordens bröder. En spännande utmaning. Jag ser fram emot att möta många av er vid senare tillfällen.

Vi har snart lagt 2009 bakom oss, och året blev något annorlunda än det vi tänkte det skulle bli. För många av oss var HSM Eric Lundqvists oväntade bortgång en överraskning och en stor sorg. En god Tempel Riddare lade ned sina vapen. För Orden och för oss alla, är detta en förlust, men Tempel Riddare Orden fortsätter sitt gagneliga arbete för utveckling av män som Tempel Riddare och medmänniskor. Tack för broder Eric, som övertog stafettpinnen 2001 och som förde den med sig under 8 år. Nu är det upp till oss att föra Orden vidare.

För min egen del är det med ödmjukhet jag övertar uppgiften som HSM, och jag skall göra allt jag kan för att föra Ordens goda arbete vidare.

Först vill jag rikta ett stort tack till er alla, mina bröder, för trofast arbete under hela året. Ni är Ordens ryggrad. Ett varmt tack går också till alla er, som är engagerade i Mästare Råd, kommitteer och annat. Det är där det organisatoriska tempelarbetet utföres. Där får bröderna uppleva det utvecklande med att få grad efter grad och bygga ett aktivt brödraskap. Låt mig också uppmana till fortsatt stor insats i alla Ordens delar.

I Stor Templet och i Det Högsta Rådet har det varit extra stor aktivitet med många möten i de nya högre graderna. Tack till

alla er, som har gjort de många mötena möjliga.

Många bröder har fått uppleva de nya graderna - från Stor Tempels Inre Cirkelgrad (STICG) till Hedersgraden (HDG). Reaktionerna har varit mycket positiva och det är mitt hopp, att detta ger inspiration till var och en av oss.

Ordens grader är huvudelement i utvecklingen till en man av ära. Min broder: Använd möjligheten att bygga ditt Inre Tempel! Orden behöver alla bröders insats, om vi skall kunna ge ett verkligt erbjudande om utveckling av den enskilde broderns karaktär.

I adventstiden är vi uppfyllda av förväntan och hopp. Förväntan om och hopp till honom, som kom för mer än 2000 år sedan, för att bringa frälsning till människorna. Det gäller även fortsatt. Men, den enskilda människan måste själv svara. Vid starten av det nya året har vi också förhoppningar. Vad skall det nya året medföra? För oss i Tempel Riddare Orden är det ett viktigt år. Vi kan konsolidera vårt arbete. Ny lag och många nya grader är färdiga, och revisionsarbetet med de övriga graderna kommer under loppet av detta år.

Allt arbete som pågår med ritualer, lagar med mera görs för att Ordens erbjudande om uppbyggnad av den enskilde broderns Inre Tempel skall bli tydligare och mera uppfordrande att tänka igenom. Vi fortsätter naturligtvis med fokus på de grundpelare som Tempel Riddare Orden alltid haft: Sanning, Kärlek, Renhet och Trohet. När vi kombinerar detta med vissheten om, att vår

kära Orden skall vägleda varje broder att utveckla en karaktär, som kännetecknar en man av ära, och att vara ett stöd för sina medmänniskor, ser vi de goda sammanhangen.

Vår Orden är inte en vanlig förening, utan en Orden, med en inkluderande gemenskap för värdebaserad utveckling som innehåll. Genom ritualerna, symbolerna, upplevelsorna, föredragen och samtalen utmanas vi bröder att förstå och beskriva de värden vi önskar bygga våra liv på. Det är detta Tempel Riddare Orden ger oss möjligheterna till.

Min broder. Jag hoppas, att du besöker brödraskapet ofta och tar till dig av Ordens innehåll, - och medverkar till att dina bröder kan uppleva det samma. Låt oss, mina bröder, vara Ordens härolder i hela vår umgängeskrets.

I juli 2010 skall vi åter mötas till General Konvent. Jag ser fram emot möten och samlingar, där Ordens arbete kan stå i centrum, men också att Ordens bröder och familjer kan återknyta gamla och göra nya bekantskaper. Det är gott ordensarbete när människor möts.

Mina bröder och alla som läser eller hör detta! Jag önskar er alla Ett gott och framgångsrikt nytt år och ser fram mot att många av oss möts till General Konvent i Sundsvall.

Må FSV följa varje broder och hans familj under året som vi går in i.

Ski i december 2009.

Med broderlig hälsning  
**Jens Døvik**  
**Högste Stor Mästare**

# Allt fler nya medlemmar kommer via internet



## Tempel Riddaren

Nr 1 2010

### Utgiven av:

Tempel Riddare Orden i Sverige och Finland.

### Ansvarig utgivare:

Anders Wiking

**Layout:** Sten Lindgren

### Redaktionens adress:

Tempel Riddaren  
c/o Leif Lundqvist  
Arkitektvägen 1  
572 60 Oskarshamn

Tel 0491-833 02

le.lundqvist@telia.com

### Redaktion:

Sven Lindblom  
lindblom.sven@telia.com

Sten Lindgren  
s.molay@telia.com

Leif Lundqvist  
le.lundqvist@telia.com

Adressändringar görs till S i eget Tempel

### Hemsidor:

www.tempelriddareorden.se  
www.tempelriddareorden.org

### Kommande nummer:

Nr	Manusstopp	Utkom. v.
2	22/3	18
3	23/8	40
4	8/11	49

**Tryck:** Tryckaren Engelholm

Omslagsfoto: den Thailändska paviljongen i vinterskrud. Foto: Jan Andersson

**V**i har gått in i ett nytt decennium. För oss Tempel Riddare väntar ett General Konvent. En samling för att summera det som varit och för att ta formella beslut. Vi ska ta ut färdriktningen för de närmaste åren. Under året har förts en givande dialog inom de olika nivåerna inom Stor Tempel.

Samhället ser idag inte ut som det gjorde tidigare. Det är inte självklart att våra nya medlemmar kommer genom personliga kontakter. Nej, dagens nya medlemmar har ofta besökt vår hemsida och noga studerat den. De är ofta väl förtrodda med hemsidans innehåll. Vi får ofta deras intresseanmälan via Internet. Detta har vi noterat. De nya kommer alltså andra vägar än tidigare.

### Förenklat arbete

Vårt nya administrativa system kommer, i rättan tid, att radikalt förenkla arbetet framförallt för våra Sekreterare. Vi har genomfört många gradmöten i de högre graderna enligt den nya ordningen. Många återstår också att genomföra. Vi hoppas snart komma ikapp, så att alla som vill ska ha fått möjlighet att delta i de nya mötena.

Den kommande perioden skall vi ägna åt våraTempel. Vi bygger vidare!

**Anders Wiking**

Stor Mästare



## Utdelning av Ordens Patriark tecken och Eklundsmedalj i silver i RT Vasaborg

**V**id årets sista möte hos Tempel Riddarna i Vasa utnämndes broder Ralf Hammarström till Ordens Patriark efter 50-årigt medlemskap i Orden av Stor Under Mästare Henry Forsgren. Han hade även uppdraget att tilldela tre välförtjänta bröder Ekelunds medaljen i silver. RT Vasaborg för tyvärr en tynande tillvaro utan tillskott av nya Tempel Riddare.



Från vänster Erik Sepänaho, Ralf Aspholm och Börje Snickars. Sittande i mitten Ralf Hammarström.

Text & foto: Anders Perstrand

# Mästarebyten i sju av våra Tempel

**V**id det första mötet på året installeras Mästar Råden i våra Tempel. Sju Tempel har också valt nya Mästare. Här följer en presentation av dem

## RT MOLAY, Ängelholm



Foto: Kristina Olsson

Till ny Mästare i RT Molay efter Erling Alkmar har tidigare Vice Mästare Lars Falkfors valts. Lars recipierade i Tempel Riddar Orden 1965 i RT Hermes i Karlskrona.

Lars Falkfors prästvigdes 1967 i Lund stift. Han har tjänstgort på olika platser och bland annat i Linköpings stift där han blev utsedd till kontrakts prost i Vedbo och Ydre församlingar. 1998 fick han en tjänst som kyrkoherde i Klippans församling i Lund stift. Där tjänstgjorde han fram till pensioneringen 2008. Lars är gift med Ingrid och deras båda döttrar har egna familjer, i vilka det ingår fyra barnbarn. Lars och Ingrid har rest mycket med husvagn nere på kontinenten. Detta har i sin tur medfört att Lars ofta fått uppdrag som reseledare för bussresor ner i Europa. Sedan 30 år har han flitiga kontakter med bibeltrogna kretsar inom

den lutherska kyrkan i Tyskland och brukar minst någon gång per år besöka olika platser där för att hålla bibelföredrag och predika.

## RT Magnus Ladulås, Nyköping



Till ny Mästare i Riddare Tempel Magnus Ladulås i Nyköping har valts Leif Karlsson. Han har de senaste tolv åren varit Vice Mästare i Tempel.

Broder Leif recipierade i Tempel Riddare Orden 1981 i VT Magnus Ladulås. Sedan sjuårsåldern har han varit medlem i IOGT-NTO-rörelsen och har haft flera uppdrag både regionalt och på distrikts- och förbunds nivå. Han är idag bland annat ordförande för NBV Södermanland och Södermanlands Läns Nykterhetsförbund, ledamot i styrelsen för Stiftelsen Dagöholm och revisor i IOGT-NTO:s juniorförbund. Dessutom är Leif Karlsson politiskt aktiv i bland annat Nyköpings kommunfullmäktige och socialnämnd.

## RT Gregorius, Malmö



När Mästare Tommy Nilsson flyttade från Malmö i höstas så var det till att välja en ny Mästare. Det blev den infödde 47 år gamle Malmöpågen Anders Gullstrand. Anders har en frikyrklig bakgrund och är med i pingstkyrkan i Lund. Han har tre barn, två pojkar och en dotter. Han recipierade i RT Gregorius 1991 och var med där fram till 2004. Han har sitt arbete i Danmark och då var det enklare att vara med i RT Knut Lavard i Köpenhamn. Anders har varit Ceremoni Mästare i båda Templen. När bröderna i Malmö nu behövde en ny Mästare så blev det till att flytta tillbaka till Malmö. Han fortsätter ändå att arbeta i Danmark, som pedagog på ett boende för människor med autism. I sin ungdom var han fotbollsdomare upp till och med division 4, intresset är kvar och som Malmöpåg håller han därför på MFF. Anders har fler fritidsintressen, som att vandra i de svenska fjällen och vandra eller köra slalom i de Österrikiska alperna.

## RT S:t Eskil, Eskilstuna



Som ny Mästare i Riddare Templet S:t Eskil i Eskilstuna har valts Åke Tunman. Han recipierade i Tempel Riddare Orden 1990, påverkad av dåvarande Mästaren i Väpnare Templet Magnus Ladulås i Nyköping, Olle Oskarsson. 2001 valdes Åke in i Mästare Rådet där han först tjänstgjorde som Under Mästare och sedan som Skatt Mästare. Åke Tunman är född 1942 i Eskilstuna och har bland annat arbetat på ASEA i Västerås och på Järnverket i Sandviken.

De senaste 20 åren har han arbetat med kvalitetsstyrning. Något som Åke menar passar bra till påverkan av innehåll och precision i ceremonier och ritualer. Under sin studietid gifte han sig med Yvonne och de har idag två barn.

Broder Åke kom i kontakt med nykterhetsrörelsen i början av 1980-talet då han läst och begrundat en del om följderna av alkoholbruket och den verkan det har på människorna och samhället. Det stod då klart för honom att han borde bidra till en minskning av alkoholbruket. Ungefär samtidigt behövde NSF-kåren i Eskilstuna en ny kassör. Hans dotter Marie, som var aktiv scout, bad honom ta på sig uppdraget, vilket han fortfarande har. Under en tid var han också ordförande i NSF:s scoutdistrikt i Sörmland.

## RT Fidelitas, Åmål



Till ny Mästare efter Sune Jansson installerades Torsten Wassenius.

Torsten Wassenius har arbetat som präst i 40 års tid. Efter några år som pastoratsadjunkt och stiftsadjunkt i Värmland kom han 1969 till Steneby pastorat i Dalsland. Han har varit kontraktsprost i Norra Dals kontrakt en rad av år. Dessutom har han en period sysslat med fackligt arbete i Karlstads stiftsgrupp av Kyrkans Personalförbund. Torsten kom med i Tempel Riddar Orden 1971 men på grund av sitt arbete har han inte vågat ta på sig så många uppgifter inom Templet. Men nu efter några år som kaplan har han fått brödernas förtroende att ta hand om mästoreposten i RT Fidelitas.

## RT Bonitas, Alingsås

I höstas avled Mästare i RT Bonitas Erik Thaagaard-Jensen. Till ny Mästare i Templet har valts Malte Pettersson. Han är född 1956 i Örebro men kom som nioåring till Alingsås som han sedan dess varit trogen. Broder Malte utbildade sig till bilmekaniker och sedan lastbilschaufför med bland annat arbete som bilbärgare. Tunga lastbilar utgör också hans stora intresse och hobby. Malte Pettersson har övertagit föräldrarnas gård med



skog utanför Alingsås där han också numera bor. På en av sina tidiga arbetsplatser kom han i kontakt med en Tempel Riddare och det ledde till att Malte Pettersson recipierade i VT Bonitas 1979, 22 år gammal. Han har haft en rad olika uppdrag i Templet, senast som Ceremoni Mästare.

## RT Balder, Halmstad

Ove Hellberg har efterträtt av Jan Persson som Mästare i RT Balder. Jan Persson är gift och har två barn. Han blev invigd i RT Gregorius i Malmö 1982 och när Jan flyttade från Skåne till Laholm 1993 så flyttades han även över till RT Balder. Han har varit Under Mästare i RT Balder fram till att han nu valdes till Mästare. Jans fritid delas mellan Tempel Riddar Orden och andra ideella organisationer. Han försöker ta sig tid att njuta av stillhet och ro i naturen och även hämta krafter för att vara med och sjunga i en kyrkokör.



# Många frågor om det nya gradsystemet

**T**illkomsten av nya grader har fått bröder att fråga vad det är som gäller? Högste Stor Kansler Roland Smith reder i nedanstående artikel ut begreppen och vad som står i föreskrifterna till Ordens lag om kallelser till de fyra högsta graderna.

En vanlig fråga är: Varför ska jag som har nionde graden recipiera på nytt i denna grad och betala gradavgift. HSKR förklarar att ritualen i denna grad är helt omskriven. Den som har fått graddekoration vid ett möte i Templet men inte recipierat vid General Konvent ska recipiera i den nya nionde graden och betala gradavgift.

Bröder som idag har åttonde grad skall recipiera i nionde grad, STICG. Detta gäller även bröder som har nionde grad, men icke har recipierat vid General Konvent, de skall recipiera i nionde grad. Templets Sekreterare anmäler till Stor Kansler, som kallar till reception.

Bröder som idag har nionde grad och har recipierat vid General Konvent, skall deltaga i ett STICG-möte för att ta del av den nya omskrivna ritualen och erhålla den nya dekorationen (bröstkraschan i form av ett rött kors). Därefter kan broder Utvald Komtur, direkt recipiera i tionde grad (HTG). Han behöver alltså inte vänta i två år, som en STG-broder ska göra. Broder anmäler sig till Templets Sekreterare, som sammanställer anmälan till Stor Kansler.

Bröder som idag har tionde grad skall deltaga i ett STICG-möte för att ta del av de nya ritualerna och erhålla den nya

dekorationen (bröstkraschan i form av ett rött kors), samt deltaga i ett HTG-möte (tionde grad) för att få del av ritualen och erhålla det röda halsbandet med ett rött kors och benämnas Stor Komtur, Riddare av Det Röda Korset. Broder anmäler sig till Templets Sekreterare, som sammanställer anmälan till Stor Kansler.

I Föreskrifterna till Ordens Lag, Kapitel VII, står följande:

**3.1 Kallelse till högre grad**  
Befordran till högre grad förutsätter ett visat intresse genom deltagande i Templets möten och föregås av kallelse eller utnämning enligt följande:

**3.1.3 Anmälan och kallelse till reception i Stor Templets Inre Cirkel Grad, STICG (IX)**  
Broder som recipierat i STG (8) och deltagit i minst ett STG-möte efter egen reception, kan efter två år kallas till reception i STICG (IX). Templet gör anmälan till Stor Kansler, som kallar broder till reception vid gradmöte arrangerat av Stor Tempel.

**3.1.4 Anmälan och kallelse till reception i Högsta Templets Grad, HTG (X)**  
Broder som recipierat i STICG (IX) kan efter två år av Det Högsta Rådet kallas till reception i HTG (X). Templet gör anmälan till Stor Kansler.

**3.1.5 Högsta Templets Inre Cirkel Grad, HTICG (XI)**  
Broder som recipierat i HTG (X) kan av Det Högsta Rådet förordas till reception i HTICG (XI). Templet gör anmälan till Stor Kansler.  
Till Utvald Stor Komtur, Riddare av Det Röda Korset må den broder rekommenderas

\* som aktivt deltagit i Templets arbete och visat ett utomordentligt intresse samt gjort betydande insatser för Orden

\* som valts att ingå i Stor Tempel Mästare Råd.

Under övergången till det nya gradsystemet måste vi under den första tiden vara flexibla och det kan bli så att ordningsföljden inte alltid stämmer.

Väl mött på kommande gradmöten!

**Roland Smith**  
HSKR

**VARFÖR ÄR VI  
TEMPEL RIDDARE  
SÅ OSYNLIGA UTE  
I SAMHÄLLET?**



**Köp en TR-keps  
och syns!**

Kepsarna är i svart färg med TR-emblemet i guldfärg.

Kepsen kostar 80 Skr + frakt.

Resp. Tempel kan beställa via RT Bothnia, Piteå, till nedanstående:

STURE NILSSON  
neruts66204@telia.com

BERTIL NILSSON  
b.ojebyn@telia.com

# Enhetlighet gällande medaljer och utmärkelser inom Orden

**G**enom tillkomsten av nya grader har dekorationerna utökats med en kraschan (kors). Orden delar även ut medaljer till bröder för framstående insatser. Bröder som tillhört Tempel Riddare Orden i tjugofem år kan tilldelas Ordens Veterantecken (OVN). Fråga uppkommer då hur dessa skall placeras på HD/ EHD.

Stig Gustavsson som är Vice Stor Mästare och Mästare i Sveriges Mellersta Provins Kapitel, har arbetat i ett så kallat uniformsyrke (han har varit polis) och lämnar här information över vedertaget sätt att bära dessa tecken. Det finns idag inga allmänt fastställda regler och bestämmelser för bärandet av utmärkelser. Försvarsmakten är den största och kanske enda myndighet som ger ut bestämmelser för utmärkelser bärande. Nu används dessa bestämmelser som riksläkare.



## Bärande av ordnar och medaljer

Kraschanen placeras under medaljraden. Kraschanens trubbiga spännesnål fästs i på rockens påsydda träsar. Högst fyra kraschaner bör bäras samtidigt på frackens (rockens) vänstra sida och nära bröstfickans nedre del. Om man har två placeras den av högre grad ovanför den andre. Om tre bärs placeras den högsta överst och två på en undre rad. Fyra kraschaner placeras två och två. Ordningföljden räknas uppifrån höger, från bäraren sett.

Större medalj (EMG) bärs hängande i bandet om halsen. Bandet placeras så att medaljen hänger omedelbart under halsduksrosetten (slipsens knut) och fästs i nacken så att ingen del av bandet eller dess fästansordningar syns ovanför rockkragen.

En eller tre stora medaljer kan lämpligen bäras samtidigt. De skall placeras bredvid varandra med den förnämsta i mitten och med dess band överst, den andra i rang till höger från bäraren sett och den tredje till vänster.



## Eklundsmedaljer

Medalj (EMS, EMB) bärs hängande i medaljens dubbelvikta band på bröstets vänstra sida. Bandets övre raka del fäster man i höjd med bröstfickans övre del och intill rockslaget. Tre, högst fyra, medaljer bör monteras på samma spänne. Om fler än fyra medaljer skall bäras samtidigt rekommenderas att de ersätts med miniatyrer, som fästs på vänstra rockslaget. Även färre än fyra medaljer kan markeras med miniatyrer.

Bärs fler än fyra medaljer skall de placeras på motsvarande sätt, något förskjutna, liggande på varandra, med den förnämsta överst och till höger. Endast en rad bör bäras.

## Ordens Patriark

Ordens patriark, Orden Patriarktecknet bärs endast på ordensmöte och i sammanhang, som har närhet till ordensmöte.

Ordens Veterantecken (OVN) placeras ovanför vänster bröstficka. Tecknet kan bäras till vardagsdräkt.

På begravningsgudstjänst bärs inga utmärkelser.

**Stig Gustavsson**  
VSM/PKM



# Modernisering av medlemsregister

**T**empel Riddare Orden har sedan länge haft ett datorbaserat centralt medlemsregister som stöd för att hålla ordning på adresser, gradgivningsuppgifter med mera.

Registerhållningen har skötts av Stor Kanslern i Stor Mästare Rådet för Sverige och Finland. Högste Stor Kanslern har haft tillgång till en kopia av systemets databas. Systemet utvecklades för oss inom ramen för ett system som heter 4D (Fourth Dimension) och som ursprungligen byggdes för Macintosh-datorer. Programmet som utvecklades för vår räkning är idag omodernt och uppfyller inte längre dagens behov. Efter en del diskussioner har nu ett nytt datasystem utvecklats. Det nya systemet bygger på en kravspecifikation, som upprättats av Det Högsta Rådet. Vi är nu bättre rustade att möta

den framtida utvecklingen inom IT-branschen, samtidigt som vi har mycket större möjligheter att själva vidareutveckla vårt system.

## Utbildning i höst

Alla de ämbetsmän som behöver använda systemet kommer att arbeta mot en och samma databas. Därmed undviker man dubbellagring vilket, på sikt, bör spara väldigt mycket arbete på olika nivåer. Enligt planerna kommer delar av systemet också att kunna nås från vår nya hemsida, givetvis efter inloggning och behörighetskontroll. Förhoppningen är att detta skall vara till stor nytta för Sekreterarna i Templen. Det nya systemet kommer att tas i drift av Stor Kanslern och Högste Stor Kanslern nu under vintern. Parallellt med detta kommer arbetsgruppen som utvecklat systemet att fortsätta

sitt arbete med vidareutveckling och en omfattande rättning och komplettering av databasuppgifter.

Samtidigt kommer vår Webmaster för tempelriddare-orden.se, att presentera en helt ny version av hemsidan med väsentligt utökad funktionalitet.

Enligt planerna kommer det att anordnas en del utbildningsaktiviteter för det nya Medlemsregistret under hösten 2010.



Text: Kent Alm  
Stor Ceremoni Mästare



## Fyra recipiender i TG i Umeå

**V**id senaste mötet i Trohetens Grad hos RT Umeborg i Umeå var fem bröder kallade till reception. Tyvärr var en av dem förhindrad att närvara på grund av sitt arbete. Det torde numera vara unikt med att så många avlägger denna grad på en gång.

De som recipierade var bröder Volmar Lundin (sittande), Kurt Palm, Gösta Nilsson och Rolf Syversen.

Vi hoppas att de får följas åt även i fortsättningen.

Text & foto: Anders Perstrand



# Medaljregn vid välbesökt jubileum i Kristinehamn



Henry Rådbo tilldelades Eklundsmedaljen i silver

**I**mitten av november firade RT Virtus i Kristinehamn sitt 75-årsjubileum med välbesökta och högtidliga sammankomster. Redan på eftermiddagen hölls öppet hus i Templets lokaler med trivsam samvaro, servering och visning av de fina lokalerna. Där uppvaktade också SPF-PRO Pensionärsförening som är en av hyresgästerna.

Själva högtidsmötet hölls i Kristinehamns kyrka, där Stor Mästare Anders Wiking höll högtidstalet. Templets organist Bengt Haster spelade pampig musik på kyrkans stora orgel och svarade för ackompanjemang till solisten Sven Olssons finstämda sång, liksom till högtidsmötets psalmsång. Komminister Sigvard Gustafsson, tidigare präst i Ölme församling, höll den avslutande andakten.

Jubileumsfirandet fortsatte därefter i församlingshemmet med bankett för Templets medlemmar och inbjudna gäster. Liksom i kyrkan

hälsades deltagarna välkomna av Templets Mästare Arne Haster, som hade anledning att rikta sitt välkommen åt många olika håll. Förutom från värdtemplet RT Virtus fanns representanter för RT Esaias Tegnér i Karlstad, RT Mäster Olof i Örebro, RT Knape i Uddevalla, RT S:t Erik i Uppsala, RT Ariel i Falun samt RT Caritas i Arvika. Från det sistnämnda Templet fanns också tre bröder som nyligen upptagits som medlemmar i



Templets Organist Bengt Haster tilldelades Ekelundsmedaljen i brons vid jubileumet

Orden, vilket är särskilt glädjande med tanke på framtiden.

## Ordens uppgift

Tempel Byggare Orden fanns också representerad och dess gratulationer framfördes av Ingegärd Wiking, företrädare för dess Tempel i Uddevalla.

Mellersta Provins Kapitlet företrädades av Provins Kapitel Mästare Stig Gustafsson, tillsammans med Leif Brodén, Eive Andreasson och Jarl Öman. PKM talade om Ordens uppgift i vår egen tid.

En mycket omfattande historik, skriftligen utformad av Vice Mästaren Jarl Öman, fanns utlagd vid varje kuvert och var även kommenterad av dess författare. En fin återspeglning av den omfattande verksamhet som utförts under de 75 åren.



Thure Bergh och Sven Skoog

## Medaljregn

Till ett jubileum hör ju även "medaljregn". Följande bröder medaljerades: Henry Rådbo med Eklundsmedaljen i silver. Bengt Haster med samma medalj i brons, Sven Jansson med Ordens Hederstjänstetecken, Thure Bergh och Sven Skoog med Ordens Veterantecken.

Många talare framträdde med varma gratulationer, bland annat överlämnade Templets Damklubb genom Margot Carlstedt en större penningssumma.

Med tack till alla som gjort jubiléet till vad det blev och med förhoppning om vidare färd tillsammans med många nya medlemmar mot nästa milstolpe, avslutades jubiléet.

## In Memoriam

**E**tt sorgens budskap har nått RT Virtus, Kristinehamn. Vår Ordens Patriark och USK-broder Åke Johansson har avlidit. Han dog den 9 jan 2010.

Broder Åke blev 86 år och har tillhört Tempel Riddare Orden i 60 år. Han recipierade i RT Balder i Halmstad och kom därefter till RT Virtus och var detta Templets Mästare under åren 1968 – 1978.

Åke var också under många år ledamot i Mellersta Provins Kapitlets Mästare Råd och

tjänstgjorde som bland annat Vice Provins Kapitel Mästare. Vi minns med tacksamhet broder Åke för de värdefulla insatser han på olika poster utfört för Tempel Riddare Orden. Främst minns vi honom dock som den gode vännen och den tillgivne brodern. Åke Johansson var klar och orädd i sin kamp för Ordens ideal och därför känns förlusten av honom stor. Hans Tempel Riddare gärning präglades av ett helhjärtat engagemang, stor pliktkänsla och sann broderskapsanda. Genom sina insatser i Tempel Riddare Orden blev broder Åke

ett gott föredöme för oss alla, inte bara genom sina gedigna kunskaper inom flera områden, utan också genom sitt omtänksamma och klarsynta sätt som han med "glimten i ögat" så generöst delade med sig av.

Vi Tempel Riddare känner stor sorg och saknad, men också stor tacksamhet för vad broder Åke har betytt inom brödrakretsen.

Jarl Öman  
PKSKM

## Uppvaktades på 60-årsdagen med Eklundsmedaljen i silver

**F**ör förre Sekretären i Väpnare Templet Oscarsborg Ingemar Armdal blev 60-årsdagen ett fint minne. Måhända hade han räknat med att någon eller några representanter från hans nuvarande Tempel RT S:ta Gertrud i Västervik skulle uppvakta med någon blombukett. Men han hade absolut inte förväntat sig att han i församlingshemmet i Bockara utanför Oskarshamn, där festen hölls, inför alla gäster få ta emot Eklundsmedaljen i silver.

Det var Kaplanen i Sveriges Södra Provins Kapitel Magnus Wihlborg, assisterad av Sekreteraren i RT S:ta Gertrud Stig Bengtsson, som överlämnade medaljen till broder Ingemar i närvaro

av flera bröder från RT S:ta Gertrud som han, sedan Templet i Oskarshamn upphört, numera tillhör.

Broder Ingemar har av hälsoskäl inte kunnat närvara vid höstens möten i RT S:ta Gertrud och därför inte kunnat ta emot denna utmärkelse. Men när han nu firade jämna år, beslutade Mästare Rådet att dela ut silvermedaljen till honom när han nu hade öppet hus i församlingshemmet med anledning av sin 60-års dag. En tanke bakom detta var också att på detta sätt kanske få några av gästerna att bli lite nyfikna på vad Tempel Riddare Orden är. Broder Ingemar fick också ta emot hederstjänstetecknet efter 18 år som Sekreterare.

Text: Leif Lundqvist  
Foto: Leif Hultgren



*I samband med sin 60-årsdag erhöll broder Ingemar Armdal Eklunds medalj i silver. Provins Kapitel Kaplan Magnus Wihlborg fäste medaljen på hans bröst.*

## Nya medlemmar

### RT Molay, Ängelholm

Dennis Liljekvist

### RT Felicia, Göteborg

Tommy Brandt

Ali Ahmady

### RT Erik, Uppsala

Håkan Pettersson

### RT Bröderna, Boden

Ulf Bertil Eriksson

### RT Vårdkasen, Varberg

Simon Carlsson

Clarence Jarlow

Jörgen Andersson

Göte Frölich

### RT Fidelitas, Åmål

Frank Hagman

### RT Knape, Trollhättan

Hans Bladh

## Ordens Patriarker

### RT Mäster Olof, Örebro

Gunnar Nilsson

### RT Sirius, Skellefteå

Ragnar Ydreborg

Per Tybeck

### RT Billingen, Skövde

Sten Sture Stenander

### RT Molay, Ängelholm

Stig Erik Nilsson

### RT Veritas, Borås

Ingvar Björling

### RT Valkyrian, Söderhamn

Lars Johansson

John Haglund

### RT S:t Eskil, Eskilstuna

Erik Winborg

### RT Nordstjärnan, Gällivare

Ebbe Eriksson

### RT Idun, Hudiksvall

Folke Dellenvall

**31 DECEMBER 2009**

### UPPHÖRDE FÖLJADE TEMPEL OCH UTPOSTER.

Kvarvarande bröder flyttades  
över till närbelägna Tempel.

### RT Nordstjärnan, Gällivare.

Instiftat 1922

UP i Vindelns, instiftad 1960

UP i Smålandsstenar,  
instiftad 1957

## KUNGÖRELSE

-Andra gången-

### General Konvent 2010

Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden  
sammanträder enligt tidigare kungörelse  
till General Konvent den 29 juli 2010  
på Hotel Södra Berget, Sundsvall

Vad Ordens lag stadgar om General Konvent  
återfinns i Kapitel II, §4 till §9

### Dagordning

1. Förhandlingsmöte i Det Högsta Templet öppnas enligt ritual
2. Frågan om General Konvent lagligen blivit utlyst
3. Upprop av Det Högsta Tempels ledamöter
4. Val av Ordförande och Sekreterare för mötet
5. Val av Justeringsmän och Rörsträknare
6. Det Högsta Rådets (DHR:S) verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för DHR för ämbetsperioden
9. DHR:s förslag om verksamhetsplan och budget
10. Stiftelsen Tempel Riddare Ordens 100-års fond
11. Propositioner från Det Högsta Rådet
12. Motioner från Stor Tempel och Stor Tempel Mästare Råd
13. Val av Högste Stor Mästare
14. Val av övriga Ämbetsmän i Det Högsta Rådet
15. Val av Revisorer och Revisorssuppleanter
16. Förhandlingsmötet i Det Högsta Templet avslutas enligt ritual

### Arbetsordning och Program

information och anmälningsblanketter finns på Ordens hemsida  
[tempelriddareorden.org](http://tempelriddareorden.org)

Jens Dövik  
HSM

Roland Smith  
HSKR

## KUNGÖRELSE

-Första gången-

### Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

### STOR TEMPLET

sammanträder till ordinarie Stor Tempel möte  
i Sundsvall torsdagen den 29 juli 2010  
Vad Ordens lag stadgar om Stor Tempel möte  
återfinns i Kap III

### MELLERSTA, NORRA OCH SÖDRA PROVINSKAPITLEN

sammanträder till ordinarie Provins Kapitel möten  
i Sundsvall torsdagen den 29 juli 2010.  
Vad Ordens lag stadgar om Provins Kapitel möten  
återfinns i Kap III

Anders Wiking, SM      Tore Litborn, SKR

Stig Gustavsson,  
PKM i MPK

Per Freheim,  
PKM i NPK

Per-Ingvar Krantz  
PKM i SPK

Eive Andreasson,  
PKKR i MPK

Anders Perstrand,  
PKKR i NPK

Rolf Träff  
PKKR i SPK

Namn Test  
Testgatan 123  
12345 Testberga

POSTTIDNING **B**

## Spännade utflykter vid Generalkonventet i Sundsvall



**V**id General Konventet blir det även tillfällen att bese några både vackra och intressanta platser. På utfärderna får vi njuta av ett omväxlande och vackert landskap.



Foto: Ragunda Kommun

Heldagsutflykten vid konventet kommer att gå från kusten in till Ragunda kommun för att besöka Döda Fallet. Det var 1796 som den driftige köpmannen Magnus Huss ville skapa en ny bättre flottled förbi de svåra fallen. Han gjorde stora fördämningar och grävde och sprängde den nya älvfåran. Men det blev inte riktigt som han hade tänkt sig för vid en uppdämd

sjö brast fördämningen. I en väldig flodvåg forsade vattnet ut mot havet och tog med sig skog, hus och jord. Kvar är den torrlagda älvfåran.

Ett annat av utflyktsmålen på heldagsutflykten är den Thailandska Paviljongen i Ragunda. Den byggdes till minne av Kung Chulalongkorns besök i trakten 1867.

1994 tog kommunen kontakt med Thailand om hur man skulle fira ett jubileum av besöket 1867. Detta ledde till byggandet av en thailändsk paviljong. Bygget av paviljongen startade i augusti 1997 och var klart 1998 lagom till firandet av 101-årsdagen av Kung Chulalongkorns besök på platsen. Femton thailändska hantverkare, varav en del av nuvarande kungens personal, var med och arbetade på bygget. Över sju miljoner små delar fraktades från Thailand till Ragunda för att monteras på paviljongen.

Foto: Margareta Örn Liljedahl



Galtströms bruk är målet för en av de kortare utflykterna. Det är ett byggnadsminne av riksintresse som ägs och vårdas av SCA. 1673 samlade en av grundarna Magnus Blix, ihop traktens bönder på värdshuset i Dingersjö. De köpte skogsmark och vattenrätter för att ha tillgång till ved till de träkolsslukande masugnarna. Att ha tillgång till träkol och vattenkraft var en stor förutsättning för järnbruket. Bruket har haft många ägare och arrendatorer under årens lopp. 1873 tog ett bolag, Klosters bruk, över driften. Under den tiden blomstrade bruket. Vid bruket gjordes allt från spik till järnspisar men även stångjärn. Efter strejken 1916 stannade järnbruket och sedan även sågen 1919. Nu är det ett välbesökt och sevärt turistmål.