

Tempel Riddaren



ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

ÅRGÅNG 89

NR 3 • 2008



Tempel Riddare gick under jorden *sid 12*

Med buss för Tempel Riddarna 500 meter ned i tunneln vid Äspö norr om Oskarshamn, där forskning bedrivs om hur och var använt kärnbränsle ska förvaras.

Foto: Leif Hultgren.

**Sträck ut en hand till
nyktra alkoholister**

sid 3

**Träff för Tempel Byggare
i Oskar Eklunds anda**

sid 4

**Sommarträff
i Skellefteå**

sid 6

**Per Berghult
avliden**

sid 10

Första receptionen i tolfte graden genomförd

Hösten nalkas och vi har nått starten för arbetet i de nya graderna. Vi har alla kunnat läsa om graderna i Tempel Riddaren, och det finns ett stort intresse bland våra bröder.

Redan den 6 september äger det första sammanträdet rum. I Uddevalla samlas Det Högsta Rådet och dess medarbetare tillsammans med våra innehavare av Eklundsmedaljen i guld. De kommer då att recepera i grad XII.

Därefter blir det möten med början i grad IX. I denna grad genomförs receptioner i Köpenhamn, Oslo och Sundsvall. Det kommer sedan under åren 2009 och 2010 att bli ett totalt större antal gradmöten än tidigare.

I december 2008 ges grad X för första gången. Det sker i Borås i RT Veritas lokaler.

Vid detta möte kommer i första hand de ämbetsmän, som skall officera i de kommande gradgivningarna att bli prioriterade.

Snabb utvärdering

Ett av våra mål är alltså att bygga upp förmågan till ytterligare gradmöten. Ett annat mål är att vi snabbt får möjlighet att utvärdera såväl innehåll som utförande av verksamheten i de nya graderna. Här kan det handla om ritualtexter, arbetsmaterial och lokalers lämplighet och för detta krävs erfarenhet från det praktiska genomförandet.

Vi vet att arbetet med att fullt ut meddela graderna kommer att ta en del tid. Det kommer att bli en omfattande uppgift. Vi tror ändå att bröderna i Templen har den tålmodighet, den uthållighet, som denna väntan kan kräva.

Jag har en förhoppning om att denna verksamhet, som nu väntar, skall öka vår inspiration, vårt intresse och vår kunskap i ordensarbetet.

Anders Wiking
SM



Anders Wiking.

Tempel Riddaren

Redaktionens adress:

Tempel Riddaren

c/o Lundqvist

Arkitektvägen 1

572 60 Oskarshamn

Tel 0491-833 02

Anmälan om adressändringar göres till S i eget Tempel

Utgiven av:

Tempel Riddare Orden i

Sverige och Finland

Redaktör och ansvarig utgivare:

Leif Lundqvist

I redaktionen:

Sven Lindblom och

Sten Lindgren

Nr Utkommer
vecka

4 49

Manus senast

10/11



Nr 3 • 2008

E-post: le.lundqvist@telia.com

Hemsidor: www.tempelriddareorden.org

www.tempelriddareorden.se

Tryck: Grafiskt Tryck AB, Oskarshamn

Snabbare befordringsgång positivt för rekryteringen



Bildandet av TBO gynnar på sikt Tempel Riddare Orden, menar SUM Henry Forsgren.

Tiderna förändras. Men ej alltid till det bättre. För Tempel Riddare Ordens del har förändringar i samhällsstrukturen under de senaste decennierna försvårat medlemsrekryteringen. Många alkoholfria miljöer har försvunnit och ersatts av lokaler där alkoholutskänkning förekommer. Orimliga införselkvoter samt organiserad smuggling av alkohol och andra droger har gjort berusningsmedel lättåtkomliga, även för minderåriga.

Stora folkrörelser som tidigare gick hand i hand med nykterhetsrörelsen gör inte så längre. Idrottsrörelsen till exempel tycks ha glömt bort sitt projekt "Spola kröken", en kampanj som var aktuell för 25-30 år sedan. Numera har den kapitalstarka bryggerinärings lyckats infiltrera idrotten. Reklam för ölmärken förekommer ofta på idrottsarenor och lagsegrar firas mestadels i alkoholens tecken. Bilder på segrarna med ett glas i handen tycks vara en självklarhet.

I TV-program där reklam ej får förekomma görs undantag. Vinkännare får med inlevelse presentera olika viner samt även ange beställningsnummer och

pris enligt Systembolagets katalog. Konsumentupplysning kallas företeelsen som är en ofta förekommande programpunkt i TV.

Receptiender i kö

Men låt oss inte vara negativa. Den gamla goda tiden, som äldre ordensbröder pratat om, när receptiender stod i kö i väntan på invigning i IG kan återskapas. Ett bra exempel härpå har visats av RT Veritas i Borås, vars inbjudan till "Öppet Hus den 17 november 2007" hörsammades av cirka 250 personer. Besöksdagen gav RT Veritas många inträdesansökningar och intresseanmälningar. Templet är tryggt för reception vid samtliga IG-möten under 2008 och mer därtill.

Presumtiva nya ordensbröder finns men det gäller för oss att nå dessa. Angeläget är att Tempel Riddare Orden blir synlig. Vi måste visa var vi finns och tala om vad vi står för.

Positivt för medlemsrekryteringen är den snabbare befordringsgång som fastställts. Inter-

vallet ett år mellan varje grad upp till sjunde graden gör det meningsfullt att värva även äldre till Tempel Riddare Orden. För en ny broder i dag öppnas möjlighet till reception i högre grad varje år i sex år framöver.

Nyktra alkoholister

Något vi absolut inte får glömma är att nykterhetslöftet gäller från den stund det avges och utan retroaktivitet. Sträck gärna ut handen till "nyktra alkoholister" och låt Tempel Riddare Orden bli en del av deras viktiga stöd för ett fortsatt nyktert liv. Erfarenheterna är hittills goda. I många Tempel finns bra förutsättningar för att etablera Tempel Byggare Orden. Den möjligheten bör utnyttjas.

Beslutet om tillskapandet av TBO var ett i tiden ytterst viktigt steg som på sikt gynnar Tempel Riddare Orden och inte minst medlemsrekryteringen. En enkel informationsfolder för Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden är under framställning.

Henry Forsgren, SUM

Nya medlemmar

RT S:T JOHANNES, Kalmar
Fredrik Blomqvist

RT MINERVA, Jönköping
Sven Johansson

RT S:T SIGFRID, Växjö
Göran Arvidsson, Moheda

VT S:T NICOLAUS, Trelleborg
Ted Engberg

RT CONCORDIA, Stockholm
Morgan Öberg

RT S:T HANS, Visby
Claes-Göran Duse, Katthammarsvik

Utnämningar

OPK: Birger Davidsson, Evald Orselius, RT S:t Laurentius, Linköping, Lage Andersson, RT S:t Johannes, Kalmar, Bruno Ekberg, RT Bröderna, Boden, Uno Nilsson, VT Vårdkasen, Varberg, Helmer Dahlström, VT Vasaborg, Vasa, Lennart Holmström, RT Balder, Halmstad, Åke Petersson, RT Gregorius, Malmö, Harald Andersson, Olof Häggblad, RT Concordia, Stockholm, Sune Jansson, RT Fidelitas, Åmål.

Stort intresse i Växjö för Tempel Byggare Orden



Här har de glada representanterna för TBO samt damklubbens styrelse samlats. Från vänster VSM Marianne Lundberg, SKN Ingegärd Wiking, Disa Hansen, Inga-Lill Alm, damklubbens ordförande Ulla Johansson, Birgitta Fromreide, Susanna Stenström och SSKM Gull-Britt Vildin.

I flera Tempel runt om i landet finns damklubbar där hustrur, sambor och änkor till Tempel Riddare träffas under otvungna former. Så är fallet även hos RT S:t Sigfrid i Växjö. Damklubben är där synnerligen aktiv och initiativrik.

Klubbens årsmöte hade i år förlagts till Älmhult. Till sammankomsten hade även representanter för Tempel Byggare Orden samt Tempelns bröder inbjudits. Mötet genomfördes på eftermiddagen lördagen den 2 maj som bjöd på ett underbart försommarväder. Totalt var cirka 30 personer närvarande.

Mötet inleddes med en visning av verksamheten i "Stinsens Vävstuga" belägen invid järnvägsstationen i Älmhult. På ideell basis bedrivs här en omfattande verksamhet vid ett otal vävstolar, där

det skapas mycket kvalificerade vävnader.

Efter visningen i vävstugan fortsatte hela gänget till hembygdsföreningens Ormakullagården i sydvästra utkanten av samhället. Det bör nämnas att Mästaren i RT S:t Sigfrid Ingvar Johansson, samtidigt är ordförande i hembygdsföreningen i Älmhult. Ormakullagården utgörs av en välbehållen, faluröd mangårdstbyggnad från tidigt 1800-tal med tillhörande tomt och ladugård. Gården var nu omgiven av grönskande lövträd.

I Oskar Eklunds anda

Efter damklubbens årsmötesförhandlingar vidtog ett samkväm, där även medföljande herrar fick vara med. Under samkvämet fick representanterna från Tempel Ranrike i Uddevalla chansen att berätta om sin verk-

samhet i Tempel Byggare Orden. Samtliga tre damer ingår samtidigt i Stor Tempelns Mästare Råd. VSM Marianne Lundberg höll ett fantastiskt engagerat och entusiasmerande anförande. Detta förde osökt tankarna till den tid när Tempel Riddare Ordens förgrundsgestalt Oskar Eklund åkte land och rike runt med resultatet att Orden fick en snabb utveckling. Man kan hoppas att Tempel Byggare Orden nu får en liknande utveckling.

Efter samkvämet samtalande Marianne Lundberg, Gull-Britt Vildin och Ingegärd Wiking med de närvarande damerna för att höra om någon var intresserad av medlemskap i TBO. Det var uppenbart att ett sådant intresse fanns. Gensvaret var så gott att man snabbt kunde konstatera att det bör finns förutsättningar för att etablera en Förgård i till exempel Växjö. Förhoppningen är att man så småningom ska kunna bilda ett Tempel någonstans i sydöstra Sverige, gärna med stöd av Tempel Riddare Ordens verksamhet i Kalmar och Karlskrona.

Som medlem i Tempel Riddare Orden är man glad över att fått vara med på detta möte med sin smittande entusiasm. Utan att tänka sig för lovade bröderna i RT S:t Sigfrid glatt och förbehållslöst att bistå damernas kommande ordensverksamhet med samma marktjänst som bröderna fått del av via damklubbens insatser, till exempel vid brödramåltider. Av någon anledning ifrågasattes dessvärre brödernas kulinariska färdigheter.

Kent Alm, SCM

Hyllades för 72-årig tempelriddaregärning



Broder Edvin Carlén har varit Tempel Riddare i 72 år. Han hyllades med blommar vid RT Balders 90-årsjubileum.

Vid RT Balders 90 års jubileum den 19 april var det festligt i Tempel Riddarnas hus i Halmstad. Många egna bröder och tillresta bröder med damer samlades i tempelsalen för ett inledande musikprogram. Det var årets musikstipendiat Joel Andersson från Falkenberg som underhöll.

Musikstipendiet instiftades i RT Balder till minne av en av Tempelns förra Mästare Oskar Mattsson och det delades ut första gången 1990 till Lukas Cederbom. Joel Andersson är 16 år gammal och går på ett musikgymnasium i Stockholm. Hans instrument är fiol och han har tidigare underhållit på möten i Utposten i Falkenberg. På frågan vad han ska göra för stipendiet svarade han att det ska användas för fortsatta musikstudier i Sverige eller utomlands. Han funderade på om RT Balder kunde samla ihop alla tidigare stipendiater och att de tillsammans skulle kunna ge en konsert. När Tempel Riddaren frågade honom om han också kunde tänka sig att bli Tempel Riddare när åldern är inne, svarade han skrattande, att det var ju inte helt otänkbart.

Vid presentationen av RT Balders 90 år berättades att det var ett antal herrar som först bildade en TR-klubb 1912 men sen dröjde det till 1918 innan man bildade ett Invigningstempel i Halmstad. Men redan tidigare fanns det Tempel Riddare i södra Halland och de åkte till RT Molay i Ängelholm och till den stora Utposten i Båstad. Så redan vid starten av Balder fick man ett 40 tal bröder från RT Molay.

Den äldste brodern vid jubileet var Edvin Carlén som föddes 1917 och som varit Tempel Riddare i 72 år. Han hyllades högtidligt med blommor.

90 års tempelriddarearbete har satt sina spår i bygden och nu ligger det på oss att se till att de inte försvinner utan att nya bröder går vidare och gör nya spår in i framtiden.

Sten Lindgren (text och foto)

Velkommen till Island

60-års jubileum RM Hekla

I anledning av 60 års jubileum av Tempel Riddare Ordenen på Island og RT Hekla i Reykjavik önsker templet alle TR-brödre med damer velkommen til Island og RT Heklas jubileum dagarna 7-14 juni 2009.

Preliminaer dagsorden er følgende:

Söndag 7 juni. Ankomst til Island - Blå Lagune - Bokning på Hotel Ör, Hveragerdi - Velkomstmöte. **Måndag 8 juni.** Heldagsudflugt: Sörlandstur (Seljalandsfoss- Skogar - Dyrholae - Raeynisdrangar - Vik). Middag - Nasjonal kveld. **Tisdag 9 juni.** Tur til Reykjavik - Lunsj Hotel Cabin - På egen hand i byen - Overrassjende program om aftenen. **Onsdag 10 juni.** Heldagsudflugt: Den guldne cirkel - Middag m/program. **Torsdag 11 juni.** Fridag i Reykjavik eller promenade om Hveragerdi (Kunstgalleri - Varne kilder - Lunsj Hotel Ör - Sang og musikk i kirken) - Middag. STICG-Ordensmöte om aftenen. **Fredag 12 juni.** HTG-Ordensmöte - brodermåltid. Middag - Island i dag. **Lördag 13 juni.** Besök i Gartnerskolen i Hvera-gerdi. IG-Ordensmöte - brödermåltid - Avslutningsfest med bankett. **Söndag 14 juni.** Hjemreise.

Vi har fått meget gunstige priser til hele arrangementet på grund av at vi har planlagt besøget så pass tidligt på sommaren og høysesongen. Enligt tilbud kommer kostnaden for dubbel-rumin 7 naetter med frukost, tre lunsjer, fem middag, bankett och tre heldagsutflukter at bli NOK. 5000 per person. (Valuta 1 norsk krone 15 islandske).

Vi kommer tillbaka till hösten med detaljerede opplysninger om jubileet og de planlagte turer i "Tempel Riddaren" så de som har lyst till att besøge sagaöen næste sommer har god tid til planlægning.

Med brodershilsen For jubileumskomiteén
Gunnar Thorlaksson

Högste Stor Mästaren inbjöd till sommarträff



HSM Eric Lundqvist tackar på Stiftsgården M i RT Sirius Thure Johansson med hustrun Gunnel för den trivsamma sommarträffen i Skellefteå. Foto: Tord Lindgren

Sommarträffen för Tempel Rid-darna i norr anordnades denna gång i Skellefteå helgen 26-27 juli under två mycket soliga och varma dagar. Inbjudare var HSM Eric Lundqvist och RT Sirius.

Träffen inleddes med ett IG-möte, där tyvärr den planerade receptionen uteblev. Den tilltänkte nye brodern var nämligen förhindrad. Parentation hölls för bagaren i Vebomark Sune Dahlgren och Förre Mästaren Tobias Lindmark. Akten inleddes med att organisten Eric Oscarsson spelade den outslitliga Gammal fåbodpsalm av Oscar Lindberg. HSM informerade om det nya gradsystemet med den ändrade befodringsgången för det 60-talet bröder från Sverige och

Norge som deltog på mötet. Han uppmuntrade till diskussion, frågor och synpunkter på denna nyordning, men att döma av brödernas tystnad så tycktes alla nöjda med förändringen. Den som tiger samtycker.

Tips om ätliga växter

I serveringslokalen fick under tiden damerna råd och tips hur man tar tillvara ätliga växter i naturen. Det var den kunniga Solgerd Stenberg som delade med sig av sina erfarenheter. Hädanefter blir det kanske konstiga rätter med tistlar och allehanda blast dock icke potatisdito och rabarberblad i brödernas kost.

Därefter serverades en riklig sommarbuffé för drygt 90 gäster på Restaurang Arken mitt emot Templet. Vid kaffet passade Stor

Mästare Anita Ljusberg på att informera om Tempel Byggare Orden och dess framväxt i landet. Samvaron avslutades med några sånger framförda av Tempel Rid-darens utsände med hustru.

Lunchbuffé

Vid söndagens gudstjänst i S:t Olovs kyrka predikade HSM Broder Eric Lundqvist. Flera bröder från RT Sirius tjänstgjorde som kyrkvårdar i vanlig ordning och i församlingen syntes ett drygt 80-tal gäster med anknypning till TR. Därefter blev det förflyttning till Skellefteå landsförsamling för lunchbuffé på Stiftsgården. Traktens talesman Lars Jonsson underhöll och berättade livfullt om Stiftsgården och församlingen.

M i RT Sirius Thure Johansson med hustrun Gunnel och deras medhjälpare tackades av HSM för ett mycket väl genomfört arrangemang och som nästa gång planeras till Nordingrå. Sist vi var där så drabbades vi av den sommarens värsta oväder med häftigt regn och stark blåst. Förhoppningsvis blir det inte så en gång till.

Anders Perstrand

Rättelse!

I förr numret av Tempel Rid-daren insmög sig ett fel.

Broder Ragnar Tjärnström, som utnämns till Ordens Patriark tillhör RT Sirius i Skellefteå.

Surströmming och fjordfiske vid träff i midnattssolens land



Herrarna i sånggruppen Magnolia Anders Perstrand och Per-Olav Moritz visar stolt upp skepparens fångst. Foto: Knut Rydning.

Den populära Junkerdalsträffen har återigen arrangerats av UP Saltdal i Nordnorge. I fjol firades den 30:e träffen och även i år samlades många bröder med damer från hela Norge och norra Sverige i mitten av juni i midnattssolens land.

Det hela mjukstartade på torsdagskvällen med pitebornas surströmmingskalas hos broder Oddvar Myrvang i Graddis. Från Umeå deltog sånggruppen Magnolia, en välsjungande à cappellakvartett, som även underhöll vid övriga begivenheter under träffen, dock med anpassad repertoar. Under fredagen anslöt fler deltagare till öppet fredsutpostmöte för bröder med damer i Junkerdals grendehus.

Fjordfiske eller naturvandring

stod på lördagens program. Tempel Riddarens utsände valde denna gång att följa med på en fisketur på Rognanfjorden. Han lyckades med konststycket att kroka i kamratens långrev från andra sidan av fiskebåten. Det blev alltså napp under kölen för båda, men lyckligtvis kunde skepparen reda upp det hela. Som tur var räddade skepparen själv hela fiskeutflykten genom att med sin specialutrustning vinscha hem två enorma fiskar – en sej och en torsk – från 20 meters djup. Fisken anrättades sedan på akterdäck tillsammans med de övriga tre båtarnas fångst. Det smakade underbart gott med tunnbröd och römme.

En av höjdpunkterna under jubileumsfirandet var festbanketten med "Havrettsbord" i

grendehuset på lördag kväll. Högtidstalare var Stor Mästaren för Norge och Island Jens Dövik som deltog för första gången. Festligheterna varvades med kvartettsång av "Mongolerna", ett för norrmännen mer lättuttalat namn.

Vid söndagens gudstjänst i Övre Saltdals kyrka deltog kvartetten med sånger av Mozart och Händel. Högste Stor Mästare Eric Lundqvist predikade. Därefter avrundades Junkerdalsträffen i grendehuset med en gemensam lunch.

Ett varmt tack till Sändebudet Björn Karlsen och hans medarbetare för Junkerdalsträffen! Vi ses väl nästa år igen?

Anders Perstrand

Nykterhetspris till Tempel Riddare

Broder Ferdinand von Malmborg från Väpnare Templet Caritas i Arvika har fått ett fint pris. Vid Värmlands Nykterhetsförbunds årsmöte den 14 maj erhöll han nykterhetsförbundets pris "Till Ragnar Pamps Minne".

Broder von Malmborg har varit lärare i över 25 år. Han har arbetat med att motivera sina elever att ta avstånd från alkohol, narkotika och tobak.

Vid årsmötet lät han mötesdeltagarna vara med och sjunga till hans gitarrackompanjemang.

**Mats Jansson, RT
Esaias Tegnér, Karlstad.**

Matrikel 2008 blir försenad uppgifter från Tempel saknas

När kommer Matrikel 2008?

Tempel Riddaren ställer frågan till Högste Stor Kansler Roland Smith, som är ansvarig för att det året närmast efter ordinarie General Konvent utges en medlemsmatrikel som omfattar samtliga aktiva medlemmar i Ordens alla Tempel.

Uppgifterna i centrala medlemsregistret baseras på inkomna rapporter från Templen och vi håller nu på att kontrollera de uppgifter som är underlag till matrikeln. Det finns en del problem med den norska delen av registret, men det ser nu ut att vara på väg mot en lösning.

Vad innebär detta med kontroll av uppgifterna?

Alla Tempel inom Orden fick under april-maj listor med uppgifter om medlemmarna. Templen ska kontrollera namn och adress, telefonnummer, ämbeten, utmärkelser, födelsedata och graduppgifter och skicka tillbaka listorna, så att eventuella justeringar kan göras i centrala registret.

När ska detta vara klart?

Målsättningen var att alla kontrollistorna skulle vara tillbaka till Stor Kansleren under maj månad, men jag måste tyvärr konstatera att vi nu i början av augusti, fortfarande saknar uppgifter från tre eller fyra norska Tempel.

Hur påverkar detta tidsplanerna och den slutliga produkten?

Då vi försöker att få fram en matrikel med korrekta uppgifter, så innebär detta stora förseningar,

samt att vi troligen inte blir färdiga under hösten, som var planerat. Det går inte att starta produktion av Matrikel 2008 förrän vi har ett fullständigt material. Alternativet är att alla uppgifter inte finns med eller att alla uppgifter inte riktiga.

Kommer det att finnas en tryckt upplaga av Matrikeln även denna utgåva?

Vi kommer ut med en CD-skiva till alla Tempel i en första omgång. Den kan kopieras och skrivas ut i sin helhet eller aktuella

delar. Sedan kommer det en tryckt upplaga som kan beställas genom Templens Sekreterare till ett självkostnadspris. Mer information om detta kommer senare.

Så när kommer Matrikel 2008?

Svaret är att när alla Templen har skickat tillbaka kontrolluppgifterna till Stor Kansleren och han har vidarebefordrat dem till centrala medlemsregistret. Då kan vi få fram ett underlag och då kommer vi att producera Matrikel 2008 så fort vi någonsin kan.

”Tintin nu Tempel Riddare



Från vänster: Mästare Per-Ingvar Krantz, Rude Pålsson, Kenneth "Tintin" Johansson och Arne Larsson. Foto: Jan Ewers

En nöjd mästare i RT Veritas, Per-Ingvar Krantz, "betar" målmedvetet av kön av recipiender till RT Veritasi Borås. Höstens IG-

möten och utpostmöten kommer också att fyllas av recipiender/lärlingar!

In Memoriam

Gunnar Gyllborg



Förre fögderidirektören Gunnar Gyllborg, aktad och välkänd broder inom Tempel Riddare Orden, har som Tempel Riddaren tidigare berättat, avlidit strax före sin 93 årsdag. Som kunnig inom sitt yrke, var han en ofta anlitad expert i skattefrågor.

Det är dock för sitt stora intresse och engagemang för Tempel Riddare Orden vi minns honom. Gunnar Gyllborg utförde på såväl lokal nivå som för Ordens högsta ledning ett omfattande arbete.

Gunnar valde redan som ung avstå från alkohol och andra droger och blev tidigt medlem i IOGT och aktiv i dess ungdomsförbund. Han recipierade i Tempel Riddare Orden och Riddare Tempel Minerva i Jönköping 1947. Efter 50 års medlemskap utnämndes han till Ordens Patriark. Under åren 1962-1974 och

1992-1996 var han Tempels Mästare. Helt naturligt kunde broder Gunnar här få utlopp för sitt engagemang som ledare och berika arbetet i Templet fylld av idéer och initiativ. Vid helrenoveringen av ordensfastigheten på Norra Strandgatan i Jönköping var han med och skapade utökade och ändamålsenliga lokaler för ordensarbetet.

Genom att Tempel Riddare Ordens första Tempel i Sverige bildades i Gränna har RT Minerva vid flera tillfällen fått uppdrag att organisera samlingar i Gränna-Jönköping. 2007 var Templet arrangör för 120-års jubileet av Ordens införande i Sverige. Vid detta tillfälle gav Gunnar Gyllborg en historisk tillbakablick om bakgrunden till uppförandet av TR-monumentet i Gränna för 70 år sedan.

Ett stort uppdrag för Rt Minerva var att år 1992 vara värd för Tempel Riddare Ordens General Konvent. Med 1500 deltagare från hela vår Orden var det ett omfattande arbete. Här var Gunnar Gyllborg en av de ledande krafterna som också kunde ge konventet den praktiska lösningen för sammanträden och högtider och ett värdefullt innehåll av medverkande, i första hand av lokala förmågor.

Broder Gyllborg var också i ett antal år med i ledningen för Tempel Riddare Orden. Han var Mästare i Sveriges Södra Provins Kapitel och sedan ledamot av såväl Stor Tempel Mästare Rådet och Det Högsta Rådet som Stor

Ceremoni Mästare och Högste Stor Ceremoni Mästare. Han fick många tillfällen att berika ordensarbetet med en hel del förändringar. Vi mötte honom vid många General Konvent där han fick möjlighet att som CM leda ritualmötena. Många bröder som recipierat i nionde eller tionde graden minns broder Gunnar som den perfekta Ceremoni Mästaren.

År 1973 erhöll han Ordens högsta grad. År 1985 tilldelades broder Gyllborg Ordens främsta utmärkelse Eklundsmedaljen i guld för synnerligen förtjänstfullt arbete för Orden.

Gunnar Gyllborg var aktiv på många sätt och åldern hindrade honom inte från att delta i det som intresserade honom. Dagen innan han togs in på sjukhus deltog han i en studieaktivitet som han själv tagit initiativ till. Att få uppleva gemenskap och vänskap med broder Gunnar och dela värdefulla synpunkter och värderingar är för oss inom Orden och inte minst inom RT Minerva en stor anledning till tacksamhet. Det är inte bara inom RT Minerva utan inom hela vår Orden som vi har förlorat en värdefull broder. Fylld av intresse och inspiration och ännu vid 93 års ålder klartänkt och vital.

Carl-Gustaf Petersson
FM i RT Minerva

In Memoriam

Per Berghult



FHSKR, FSKR USK- broder Per Berghult har efter en längre tids sjukdom avlidit i en ålder av 82 år.

Per Berghult växte upp på Majorsgatan i Göteborg, den stad han blev trogen hela sitt liv. Efter folkskola läste han på Vasa läroverk där han tog real-examen.

Efter skolan arbetade han först som springpojke på Svenska Liv där han sökte nya kunder och blev snart försäljare på kontoret innan han flyttade över till Städernas försäkringsbolag.

Efter fullgjord värnplikt läste han två år till ingenjör på GTI och tog där sin ingenjörsexamen. Han började omedelbart

intressera sig för praktisk logistik genom arbete på Transportbanor och Lecab rullbanor där bland annat många kända Göteborgsföretag var kunder. Forshaga som var störst. Per var duktig på leverantörsledet och tog med sig en del kunder då han startade sin firma Materialhantering AB som han drev i över 30 år med hustrun Ulla som god medarbetare.

Han blev medlem i logen 1 Klippan av IOGT där hans föräldrar och brodern Lars var med. Utöver sitt idrottsintresse för handboll i allmänhet och MIK i synnerhet, engagerade han sig i nykterhetsarbetets dynamiska kraft under fyrtioalet. Det var också där han träffade sin Ulla.

De gifte sig 1951 och ägnade då sin största tid till familjen genom att bygga ett eget hem på Långvägsgatan i Järnbrott. Per insåg snabbt värdet av ett eget boende framför en hyresrätt. Han var själv "byggmästare" med sin far, svärfar, bror och nära vänner som dagsverkare.

I Tempel Riddare Orden och RT Felicia invigdes Per år 1956. Han blev Bokförare i Mästare Rådet 1978 och fortsatte som Under Mästare och Vice Mästare fram till 1989. Det största arbetet för Tempel Riddare Orden utförde broder Per utanför det egna Templet. Under åren 1989 till 1995 var han Stor Kansler för Stor

Templet i Sverige och Finland och vid General Konventet i Jönköping 1992 blev han invald i Det Högsta Rådet som Högste Stor Kansler. Han var alltså under en konventperiod både Stor Kansler och Högste Stor Kansler och hade en mycket stor arbetsbörda. Det var egentligen en omöjlig uppgift, som broder Per inte skulle ha klarat utan ett starkt stöd från hustru Ulla.

Den största glädjen för Per var när han tillsammans bröderna i det egna Templet, RT Felicia, genomförde General Konventet i Göteborg år 2001. Efter fullgjort arbete lämnade han sitt ämbete i Det Högsta Rådet.

Vid General Konventet i Skellefteå 1995 tilldelades broder Per Eklundsmedaljen i guld och han blev Ordens Patriark, innan han för alltid lade ned sin vandringstav och avslutade sin jordevandring.

Broder Per sörjes närmast av makan Ulla, sonen Sven med familj, framlidna dottern Karins familj, övrig släkt och vänner i Göteborg, samt bröder runt om i Templen i hela Norden.

**Sture Hallbert RT Felicia
Roland Smith HSKR,
medlem RT Felicia**

Sveriges Mellersta Provins Kapitel

SM i Stor Tempel för Sverige och Finland har medgivit

Gradgivning i STG

Lördagen den 4 okt. 2008 kl. 13.00.
i Stamhuset, RT Concordias lokaler
Kammakargatan 56 Stockholm.

Anmälan till reception:

Receptionsanmälan göres på fastställd blankett till eget
Tempels Mästare eller Sekreterare
senast den 1 september. 2008.

Templerna anmäler till PKKR Eive Andréasson, Kuters-
vägen 15, 790 21 Bjursås. Senast den 11 sept. 2008.

Klädsel:

HD eller EHD med dekorationer och URG dräkt.
URGD RK till recipienderna tillhandahålls genom
PKMR på platsen.

Samling:

Recipierande bröder samlas kl.12.00 till anvisad plats,
Ämbetsmän och tjänstemän samlas kl.10.00.
Övriga kl. 12.30.

Anmälan till brödråmål:

Anmälan till brödråmålet göres
senast fredag den 5 september.

OBS! Anmälan, om särskild mat fordras.

Fredagen den 3 okt. kl.19.00, anordnas IG-möte av RT
Concordia.

**Varmt välkomna till högtid
i Tempel Riddare Orden.**

Stig Gustafsson
PKM

Eive Andréasson
PKKR

Riddare Tempel Idun

i Hudiksvall
vill påminna om vårt jubileum

Lördagen den 18 oktober kl. 13.00
Godtemplarhuset, Marknadsgatan 5, Hudiksvall

Efteranmälan omgående till vår Br Mästare
Evert Marcusson. Tel. 0650- 55 01 13

Välkomna/ Mästare Rådet



Riddare Tempel Excelsior av Tempel Riddare Orden

Inbjuder härmed bröder och damer till

100-års jubileum

lördagen den 6 december 2008.
Samling kl 15.00 i RT Excelsiors lokaler,
Österlånggatan 9 B, Kristianstad.

Program:

Kl. 15.00 **Samling** för bröder och damer
Kl. 15.30 **Högtidsmöte** i Tempelsalen för damer
och bröder med del-
tagande av HSM Eric
Lundqvist, operasångare
Rolf Nilsson med
ackompanjator, historik.
Utmärkelser utdelas.

Kl 17.30 **Jubileums-
bankett** i Restaurang Kong
Christians Festsal. Hö-
tidstal av SM Anders
Wiking. Underhållning.
Tal till Kvinnan av
br. Nils Forsberg.
Eventuella uppvalt-
ningar.

Anmälan:

göres genom inbetalning av deltagaravgiften
kronor 325:- till Tempel Plusgiro **22228-1**
SKM Birger Fahlby, **senast den 9 nov. 2008.**

Vänligen ange grad, namn, Tempel och
ev. ämbete, liksom ev. matallergi.

Klädsel:

HD/EHD med dekorationer, damer valfritt.
Mästare Rådet för RT Excelsior hälsar alla
bröder och Damer varmt och broderligt

Välkomna

till en högtidlig och trevlig e.m./kväll.

OBS! Datum, tid och lokal är ändrade.

Tempel Riddare gick under jorden missade friluftsgudstjänst på ö



Cirka 500 meter under jord berättade SKB:s guide Ann Frandsen om den forskning som ska ge svar på var slutförvaret för använt kärnbränsle ska placeras för fr.v. Berit Gustavsson, Stig Bengtsson, Bertil Berglund, Birgit Hultgren, Leif Hultgren och Gudrun Bengtsson.

VT Oscarsborg i Oskarshamn och RT S:ta Gertrud i Västevik har som tradition att varje sommar ha en gemensam utlykt. Sista söndagen i juli besökte ett 30-tal bröder med damer och bekanta bland annat Äspö norr om Oskarshamn, där SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, har ett forskningslaboratorium under jord i närheten av Oskarshamns tre kärnreaktorer.

I en tunnel cirka 500 meter ner i urberget har SKB i nära 20 år bedrivit forskning om lämpligaste platsen för slutförvar av använt kärnbränsle. Dessa undersökningar kommer att ligga till

grund för beslut om var och hur det använda bränslet från de svenska kärnkraftreaktorerna ska förvaras. Nästa år väntas ett beslut om slutförvaret blir i norra delen av Oskarshamns kommun eller vid uppländska Forsmark i Östhammars kommun.

Vid Äspö gav en av SKB:s guider först en teoretisk information om hur kärnavfallet är tänkt att förvaras. Därefter blev det en busstur ned i tunneln. Där delades deltagarna upp i två grupper och gavs en guidning till fots och information om berggrunden och den forskning som bedrivs.

Tanken är att kapsla in det använda kärnbränslet i koppar.

Desa kopparkapslar ska placeras på cirka 500 meters djup i urberget och bäddas in i betongitlera. Det berg, där kapslarna med det använda kärnbränslet ska förvaras i, måste vara ett "tråkigt berg". Det vill säga att berget ska de närmaste 100 000 åren inte vara intressant för någon form av brytning. Så länge ska alltså det använda kärnbränslet förvaras i urberget.

Missade gudstjänst

Efter besöket vid Äspö var tanken att delta i en friluftsgudstjänst som hölls på en ö i skärgården. Men denna soliga och mycket varma dag var det många som hade kommit på samma tanke. Då församlingen endast hade en båt till förfogande var det flera bland Tempel Riddarna och många andra tilltänkta gudstjänstbesökare som fick vänta upp mot två timmar innan de kunde komma ut till ön. Vid det laget var gudstjänsten över. Prästen hade andra förrättningar efteråt och kunde inte vänta. I stället för deltagande deltagande i gudstjänsten blev det tillfälle till en liten rundvandring på den enbart av sommar-gäster befolkade ön.

Dagen avslutades med middag på Mörtfors pensionat mellan Oskarshamn och Västevik.

**Leif Lundqvist (text)
Karl-Erik Gustavsson (foto)**